

Förord

Wesby missionsförening fyller 100 år

När järnvägen drogs fram och passerade Wäsby i Hammarby socken i mitten på 1860-talet, bodde omkring 500 personer i socknen. En av dem var Lovisa Mattsson, en sömmerska i 20-årsåldern som hade blivit övertygad om att Gud ledde hennes väg och att hon skulle samla människor till en fri församling.



En härlig gemenskap med människor av olika bakgrund och i olika åldrar finns i Upplands Väsby missionsförsamling vid 100-årsfirandet hösten 1995. Här har några gudstjänsbesökare samlats utanför kyrkan med pastor Britt-Inger Berggren-Ekström i svart till höger på bilden.

Tillsammans med trossyskon bildade hon Wesby missionsförening den 8 december 1895 och medlemmarna utsåg smeden Sandberg till ordförande. Ett par år senare flyttade de in i sitt nybyggda missionshus inte långt från stationen. Sedan dess har många funnit sin väg i det kristna livet genom denna församling som ett hundra år senare heter Upplands Väsby missionsförsamling och har sin kyrka på Herrgårdsvägen nära Väsby Centrum.

De materiella villkoren för församlingen har givetvis förändrats oerhört genom åren, men uppdraget att undervisa om den kristna tron och att inbjuda väsbyborna till en gemenskap med Jesus Kristus har bestått.

Det gällde 1933 när nuvarande Upplands Väsby (då Hammarby, Ed och Fresta) hade

4 700 invånare och Karl Kilsmo var pastor för församlingens 80 medlemmar och 1967 då Sven-Olov Jernberg blev pastor för ungefär lika många och kommunen hade 16 000 invånare. Det gäller också i dag, 1995 då kommunens befolkning har mer än fördubblats sedan dess och Britt-Inger Berggren Ekström är pastor för församlingens 152 medlemmar och för församlingens cirka 400 andra regelbundna deltagare i verksamheten.

I denna skrift skildras något litet av Upplands Väsby missionsförsamlingens etthundraåriga historia. En historia många av oss känner stor tacksamhet till Gud för.

LENA LÖNNQVIST