

Scout kämppar och belönas

Kämpalek

Tidigt en lördag morgon i oktober samlades ett härligt gäng förväntansfulla scouter utanför Missionskyrkan. Destinationen var *Lida Friluftsgård* i Tul-



Väsby-laget Pegasus

linge och årets Kämpalek. Tillsammans med ett hundratal andra scouter från Stockholmsområdet fick varje patrull vandra en slinga i skogen och ta sig an tio kontroller. På varje kontroll fick patrullen lösa olika uppgifter, allt från knopar till första hjälpen. Det gällde att få så mycket poäng som möjligt. Våra scouter delades upp i två olika patruller och de gick slingan med gott mod och



utförde uppgifter med bravur. Efteråt samlades vi för en gemensam avslutning och prisutdelning. Priser delades ut i varje ålderskategori. I den yngsta ålderskategorin *Spårarscout* kom vår patrull *Pegasus* tvåa! Bra jobbat. En härlig dag med mycket skratt och lek. Scouterna fick lära sig många nyttiga saker, bland annat att samarbeta.

/ Scoutledarna genom Erik Lund

Ceremonikvällen



En onsdagskväll i mitten av november samlades kyrkan full av människor i alla olika åldrar, både gamla och unga - det var dags för ceremonikväll! Den kväll då scouterna får ta emot de märken som de



klarat av under hösten och under en högtidlig samling i kyrksalen fick de ta emot sina märken inför släkt och kompisar. Barnkören var också

med under samlingen och sjöng tillsammans med vår nya barnkörledare *Anna*. Vad bra det var! Vilken tacksamhet att vi har fått Anna till att leda vår barnkör. Under samlingen i kyrksalen fick jag även möjlighet att dela några ord om Jesus liknelse *Den förlorade sonen*, om att till Gud får vi alltid vända åter. Kvällen avslutades på allra bästa sätt genom att alla gick ner till församlingsvåningen där vi åt *marängsviss*. Ibland är det extra roligt att vara pastor och denna kväll var en sådan!

Erik Lund