

## Eriks väg till tro och kallelse

**Min väg in i tro berodde mer på hemmiljön än mina föräldrars församling. Hemma förstod jag att Gud var på riktigt alla dagar i veckan, en naturlig del i vardagen.**



När jag var liten växte jag upp i ett tryggt kristet hem i Kil i Värmland. Om jag skall redogöra för min väg in i tro så påstår jag att det berodde mer på hemmiljön än den församling som mina föräldrar var medlemmar i. I hemmiljön förstod jag att Gud var på riktigt alla dagar i veckan och samtal om tron skedde ofta vid middagbordet tillsammans med andra ämnen. Mamma och pappa bad ”Gud som haver” med oss bröder innan vi gick och la oss på kvällen. Mamma hade också som rutin att lyssna på predikningar från Hönökonferensen när hon bakade, och mamma bakade ofta. Det jag försöker uttrycka är att tron alltid var en naturlig del av hemmet och Gud var någon som fanns som en naturlig del i vardagen.

### Barnatron växer i hemmet

På söndagarna åkte vi alltid till Sannerudskyrkan, den församling mina föräldrar var medlemmar i. Min upplevelse av Sannerudskyrkan och gudstjänsten på söndagförmidag var att den var tråkig, ointressant och att jag allra helst hade ve-

lat vara hemma. Jag har minnesbilder av när jag sitter i bänken och längtar till när jag kan läsa, för då kan jag i alla fall vara med och sjunga med. En annan del av gudstjänsten och som vi barn uppmanades att gå på var söndagsskolan. För mig var det något som jag motvilligt gick iväg på och faktiskt det enda minnet jag idag har av det är att vi lekte ”björnen sover”... Tack vara min hemmiljö växte jag upp med en barnatro men som jag sedan hade svårt att bära med mig in i tonåren. Det var så mycket annat som tog min uppmärksamhet under den perioden och min tro hade inte blivit personlig för mig än och därför inte heller så viktig.

### Omvändelse i tonårsmiljö

Det som istället blev en vändning i mitt liv med Gud var tack vara en ungdoms-



gudstjänst på *Hönökonferensen* som jag var med på när jag var 16 år. I den gudstjänsten fick jag möta Jesus personligt och det var som att jag blev översköld av Gud. Påtagligt var det som en ström av vatten som svepte över mig uppifrån och ner. Guds närhet där och då har jag aldrig upplevt starkare än just vid det tillfället. Just då var det svårt att förklara vad jag hade varit med om, och även idag. Jag vet bara att mitt liv förvandlades från den dagen och jag gick från en barnatro till en egen vuxen tro.

### Aktiv av kallelsen

Det var i detta jag upplevde min första

kallelse. Efter mötet med Jesus började jag mer aktivt att delta i gudstjänsten i Sannerudskyrkan och jag fick en längtan i att dela med mig av min tro till andra. I församlingen var det lätt att få komma med som ledare och jag blev både söndagsskollärare och tonårsledare. På tonår hade jag mina första andakter och det var på dessa som jag upptäckte att Gud kunde använda mig genom talet. När jag var yngre var jag ganska blyg och stå inför folk var inget jag direkt längtade efter men på andakterna var det som att Gud kunde använda mig på ett sätt jag aldrig hade trott.

### Vad vill jag med mitt liv?

Under mitt liv har jag många gånger brottats med vad jag ska göra med mitt liv. Vad ska jag bli? Men gång efter annan har Gud genom olika sätt visat att pastorskallelsen är den väg jag ska gå. Det är något jag inte alls hade tänkt mig när jag var liten, jag skulle ju bli fotbollsproffs! Men Gud hade andra planer vilket jag är oerhört tacksam över. För vilken förmån jag har att få lägga min tid på att berätta för människor att de är oerhört älskade och Jesus har dött och uppstått just för dem!

### Vägen till tro kan vara olika

När jag ser över mitt liv inser jag att min hemmiljö var av oerhörd vikt för min barnatro, och inte församlingen jag växte upp i. För en del är det tvärt om, då är det församlingen som istället får odla tron. Min förhoppning är att vi som församling ska göra vårt allra bästa för att ge vidare vår tro till våra barn, både i vår hemmiljö men också i vår församling. Hur kan vi göra det bättre idag? Men det slutar ju inte där, hur hjälper vi våra barn in i en vuxen stabil tro? Det tror jag är en lika stor utmaning.

/ **Er vän och pastor, Erik**

## Leda Gudstjänst

**Equmeniakyrkans kurs för gudstjänstledare inleddes med en kväll om gudstjänstens moment och flöden enligt den nya kyrkohandbokens anvisningar. Läs och anmäl dig till/ besök nästa möte 30/1, se sid 6.**

Från vår församling deltog *Ingemar Jarlebring*, som har lämnat en utförlig rapport till våra gudstjänstledare. Jag deltog också och återger här kortfattat något om gudstjänstens 4 moment, deras syfte (med dess tydliga flödesord) och kännetecknen som vår regionala kyrkoledare *Jenny Dobers* beskrev.

### Gudstjänstens flöde

Moment - syfte - kännetecknen

- 1) *Samlingen* ger **Gudstillvändhet** - välkomna och bered oss via förlåtelse och lovsång, barnsamling mm
- 2) *Ordet* ger **Gudstillit** - med bibeltexter, predikan, sång, reflektion
- 3) *Delandet* ger **Gudslighet** - med insamling, bön, nattvard, ljuständning
- 4) *Sändningen* ger **Gudstjänst** - pålysningar, förbön, välsignelsen, avslutning.

Den här kryptiska beskrivningen hoppas jag gör dig nyfiken på en anvisning med stort spelrum - den är inte ny men ger ändå ett övergripande stöd. Se mer via nätet [equmeniakyrkan.se/kyrkohandbok](http://equmeniakyrkan.se/kyrkohandbok)

**Göran Neider**

