

Trasigt blir helt = Psalmboken

Trasigt blir helt - Psalmböcker är lagade. Har du tänkt på att våra "*Psalmer och Sånger*" har blivit lagade - stadiga att hålla i?



Sångboken är inte längre i två delar, pärm för sig och sångbok för sig. Den är nu en hel bok. Stabil och bra, men hela förändringen har inte skett över en natt.

Successivt har vi över tid fått fem trasiga sångböcker att bli fem hela. Hur har det kunnat ske?

Jo, genom en återupptagen vänskap som legat i dvala i drygt ett decennium. Vännen som hjälpt oss med förnyelsen heter *Rolf Kassberg*. Vi fick återuppta kontakten med varandra i samband med ett lunchmöte där gamla vänner återsågs. Efter sin pensionering har Rolf kommit i kontakt med bokbinderi. Ett resultat av detta är nu våra lagade *Psalmer och Sånger*!

Tack till Rolf Kassberg

Detta stora arbete har Rolf gjort som en kärlekshandling till vår församling. Rolf tillhör Stuvstakyrkans församling. Vi tackar varmt och hjärtligt Rolf för att vi nu sjunger ur en hel "*Psalmer och Sånger*"!!

berättar Nils-Åke Barkefors, och besvaras



Jag lärde känna Nils-Åke i början av 1960-talet. Vi tillhörde ett kamratgäng i gamla Immanuelskyrkan i Stockholm. 1964 flyttade vi åt olika håll och våra vägar skildes. Av en händelse träffades vi i fjol efter drygt 50 år. Det var en upplevelse att återses och uppleva gamla minnen. Jag berättade bl.a. att jag som hobby gick en kurs i bokbinderi och lagade gamla böcker. Det var intressant sa Nils-Åke, då har jag ett uppdrag åt dig. Det gällde gamla sångböcker som var sönderlästa och behövde lagas. Församlingen får rikta ett **tack** till Nils-Åke, som är smart nog att ta vara på tillfällen när de dyker upp.

Rolf Kassberg