

Påskan

13 april

Getsemanestund kl 18:00

14 april

Långfredag, OBS ingen gudstjänst
Hänvisar till Hammarby kyrka kl 11.00

15 april

Påsknattsmässa i Vilunda kyrka
kl 23.30

16 april

Påskdagen, gudstjänst kl 11:00

Valborg

Traditionsenligt

Valborgsmässofirande i

Missionskyrkan

19.30

Familjegudstjänst med
barnkören under ledning av
Karin Kihlström

21:00

Brasa, vörtal och vårsång

Fika och korv vid brasan

Städdag

22 april kl 9-13

Fika serveras - Välkomna!

Extra - Onsdag 26/4 18:30

Samhällsplanering i Väsby
- kommuninformation i kyrkan

Inspirationsdag

14 maj

"hur prata om vår tro"

Sara Mellergård



11.00 Gudstjänst

12.30 Lunch

13.30 Föredrag

Gospelkonsert

3 juni kl 18.00

Kom på gospelfest med
körerna Agape från Linköping
och Joyful Gospel Choir från
Upplands Väsby.

Fritt inträde

Påskens budskap och min



Hur skall jag börja?

När jag sitter och skall skriva det här har orden, som så ofta kommer så lätt, tagit slut och markeringen på datorn bara står och blinkar. Jag har fått förfrågan och förtroendet att skriva artikeln till "Vice föreståndaren har ordet" och gärna ta med påsken i artikeln. Att skriva ihop något käckt och fromt brukar inte vara några problem men nu står det still.



Intohimo, ett svenskt post-hardcore-band.

Introducerar sonen

Jag bestämmer mig för att i stället introducera Birger för mitt favoritband *Intohimo*. Det är ett numera nedlagt band men spelade ett tag flitigt på olika festivaler med kristen prägel. Några av medlemmarna var med i den bönegrupp jag var med i när jag gick bibelskola i Jönköping. *Intohimos* musik kan vara lite svår då den kan upplevas som skrikig rock men jag älskar den. Och så många andakter jag har förberett med dem i öronen kan jag inte räkna. De släppte två skivor varav den första är den bästa skiva

jag har. Den heter *Failure, failure, failure & hope* (Misslyckande, misslyckande, misslyckande & hopp på svenska) och är i mitt tycke helt fantastisk.

Sångtexten berör mig

När jag nu lyssnar på den igen efter några års uppehåll så finner jag mig plötsligt gråtande till orden "Jag vill vara som du, så ren och perfekt, jag vill vara som du, sån som bara du kan vara. Som bara du kan vara, hjälp mig igenom det här, rena mitt hjärta och min själ".

Jag minns tillbaka på min egen grundläggande bekännelse:

"Herre, det här är jag som jag är,
tag emot mig."

När jag strax efter hör texten

"Det var länge sedan sist jag talade
med dig,
jag kommer inte ens ihåg när det var
sist.

Mitt hjärta är tomt och jag är rädd.

Jag tar mina ögon bort ifrån dig.

Jag faller ner i hav av sorg.

Jag ignorerar din röst men du
fortsätter att viska i mitt öra,
du håller min själ levande.

Och du ger mig kärlek.

Och du håller fortfarande i min hand."

då har jag min artikel klar i huvudet.

Påskens budskap

Påsken är där allt avgjordes, där världsordningen förändrades i grunden. Jesus, Gud son, dör på ett kors och tar på sig våra synder och brister. Vägen till Gud öppnas på ett nytt sätt och till det är alla välkomna. Själva händelsen, döden på korset, är så svår att förklara så Paulus skriver i 1 Kor 1:23 att det är en dårskap för den som inte tror, men för den som har fått möta Jesus så blir det en

personliga relation

självklarhet. Kanske inte på det sättet att vi förstår precis vad det innebär eller hur det fungerar, men att Gud är full av nåd och kärlek förstår vi. Han har ordnat detta, för oss är det bara att ta emot.

Nutida gestaltning

Detta gestaltas på olika sätt i alla olika kyrkor under de 2000 år som gått. Sedan jag träffade min fru har vi varje år firat påsk i Kalmar och firar alla gudstjänster i Domkyrkan. Det har varit helt fantastiskt att få följa med i liturgin med sånger, processioner, nattvard och barskrapandet av kyrkorummet innan till sist ”*Kristus är uppstånden*” utropas i den stora och pampiga kyrkan.

Veckomässan påminner



Men vi gestaltar detta också genom vår enklare veckomässa på onsdagarna där vi i enkelhet får ta emot Herrens Heliga Nattvard och minnas korsets budskap. Man låter kanske inte riktigt klok om man säger det, men att fira nattvard är något av det bästa jag vet. Och att få förtroendet att leda dessa stunder är om möjligt ännu bättre, och något av det största jag kan tänka mig. Det är något speciellt med att få ta del av detta mysterium som Jesus själv inrättat och sagt till oss att använda för att minnas honom. Något händer också i nattvarden

där vi får ta emot Kristi kropp och blod. Det är på något sätt en fysisk kontakt med det gudomliga som vi får uppleva men som vi inte kan förklara.

Gudstjänsten

Vi gestaltar även döden och uppståndelsen varje söndag då vi firar gudstjänst på uppståndelsens dag. Detta är uttryckssätt som vi har för att gestalta vår tro, för det hjärtat är fullt av talar munnen.

Min personliga relation

Men det är ändå bara uttryckssätt, det viktigaste är vår personliga relation till den Jesus Kristus som dött för oss och uppstått i härlighet. Om vi hamnar på vägar, som leder bort från honom, är Han ändå med och håller oss i handen och viskar till oss att följa honom. Vare sig vi känner att vi har mängder med misslyckanden i bagaget eller bara en längtan efter mer av honom är det samma hopp. Han ger oss när vi sträcker oss efter honom och ber honom ta emot oss. Det är det påsken betyder för mig och min längtan och bön är att vi som församling kan förmedla det till Upplands Väsby.

Henrik Isaksson



Del av altartavlan i Missionskyrkan

Gudstjänster i Missionskyrkan Våren 2017

Mars

Söndag 19 Mars

11:00 Gudstjänst

Joakim Wohlfeil, predikan av Per-Magnus Selinder. Orgel: Torbjörn Lundberg

3:e söndagen i fastan - Kampen mot ondskan

Mark 9:14-32,1 Kung 18:26-29 36-39,Upp 3:14-19

Onsdag 22 Mars

20:30 Veckomässa

Henrik Isaksson.

Söndag 26 Mars

11:00 Gudstjänst

Magnus Kindbom, predikan av Peter Plars.

Orgel: Torbjörn Lundberg

Jungfru Marie bebådelsedag - Guds mäktiga verk

Luk 1:46-55,1 Sam 2:1-10,Kol 1:15-20

Söndag 26 Mars

13:00 Församlingsmöte

Onsdag 29 Mars

20:30 Veckomässa

Henrik Isaksson.

April

Söndag 2 April

11:00 Gudstjänst

Ingemar Jarlebring, predikan av Göran Bondesson. Organist Thore Kennestad leder vokalgruppen *Art Song*

5:e söndagen i fastan - Försonaren

Joh 3:11-21,4 Mos 21:4-9,1 Joh 1:8-2:2

Onsdag 5 April

20:30 Veckomässa

Henrik Isaksson.

Söndag 9 April

11:00 Gudstjänst med nattvard

Eva Lenestad, predikan av Peter Plars.

Orgel: Torbjörn Lundberg

Palmsöndagen - Vägen till korset

Mark 11:1-11,2 Mos 13:6-10,Heb 2:14-18

Torsdag 13 April

18:00 Getsemanestund, nattvard

Henrik Isaksson.

Skärtorsdagen - Det nya förbundet

Mark 14:12-26,2 Mos 24:3-11,1 Kor 10:16-17

Fredag 14 April

Ingen Gudstjänst i Missionskyrkan

Församlingen hänvisas till våra grannförsamlingar

Långfredagen - Korset

Mark 15:21-41,Jes 53:1-12,1 Kor 2:1-10

Söndag 16 April

11:00 Gudstjänst påskdagen

Marianne Svensson, predikan av Stefan Andersson. Organist Tord Jägerskog

Påskdagen - Kristus är uppstånden

Mark 16:1-14,2 Mos 15:1-11,1 Kor 15:12-21

Onsdag 19 April

20:30 Veckomässa

Henrik Isaksson.

Lördag 22 April

09:00 Städdag

Söndag 23 April

11:00 Gudstjänst

Eva Anfält, Anki Johansson, predikan av Sven Olof Jernberg. Musik: Olov Olovsson ackompanjerar Erik Ström, sång

2:a söndagen i påsktiden - Påskens vittnen

Joh 20:24-31,Sak 8:6-8 1,Pet 1:3-9

Onsdag 26 April

20:30 Veckomässa

Henrik Isaksson.

Församlingens

kultur- och studie-
verksamhet sker i
samarbete med Stu-
dieförbundet Bilda.



Söndag 30 April**19:30 Familjegudstjänst**

Henrik Isaksson. Musik: Karin Kihlström och Barnkören

3:e söndagen i påsktiden - Den gode herden

Joh 10:22-30, Jer 23:3-8, 1 Pet 5:1-4

Söndag 30 April Valborgsfirande**21:00 Brasa, vårtal, scouter, sång**

Maj

Onsdag 3 Maj**20:30 Veckomässa**

Henrik Isaksson.

Söndag 7 Maj**11:00 Gudstjänst med nattvard**

Henrik Isaksson, predikan av Peter Plars.

Orgel: Daniel Lundin

4:e söndagen i påsktiden - Vägen till livet

Joh 13:31-35, 2 Mos 13:20-22, 1 Thess 5:9-11

Onsdag 10 Maj**20:30 Veckomässa**

Henrik Isaksson.

Söndag 14 Maj**11:00 Gudstjänst + inspirationsdag**

Henrik Isaksson, predikan av Sara Mellergård. Musik: Olov Olovsson ackompanjerar Ellen Jernberg, sång

5:e söndagen i påsktiden - Att växa i tro

Joh 17:9-17, Jes 57:15-16, Gal 5:13-18

13:30 Inspirationsdag - Hur prata om vår tro

Sara Mellergård leder, kaffe

Onsdag 17 Maj**20:30 Veckomässa**

Henrik Isaksson.

Söndag 21 Maj**11:00 Gudstjänst**

Magnus Kindbom, predikan av Maria Linder (THS). Orgel: Torbjörn Lundberg

Bönsöndagen - Bönen

Matt 6:5-8, 1 Kung 3:5-14, Rom 8:24-27

Söndag 21 Maj

13:00 Församlingsmöte

Onsdag 24 Maj**20:30 Veckomässa**

Henrik Isaksson.

Söndag 28 Maj**11:00 Gudstjänst**

Staffan Jernberg, predikan av Sven-Olov Jernberg. Orgel: Kristina Holm

Söndagen före pingst - Hjälparen kommer

Joh 16:12-15, 1 Kung 19:9-16, Apg 1:12-14

Onsdag 31 Maj**20:30 Veckomässa**

Henrik Isaksson.

Juni

Lördag 3 Juni**18:00 Gospelkonsert med Joyful**

Gospel Choir, Upplands Väsby och **Agape**, Linköping. Fritt inträde.

Söndag 4 Juni Pingstdagen**11:00 Gudstjänst med nattvard**

Jan Hermansson, predikan av Bengt Kindbom. Orgel: Karin Plars

Pingstdagen - Den heliga Anden

Joh 7:37-39, Jes 12, Ef 2:17-22

Onsdag 7 Juni**20:30 Veckomässa**

Henrik Isaksson.

Söndag 11 Juni**11:00 Gudstjänst**

Britt Kjellberg, predikan av Peter Plars.

Orgel: Torbjörn Lundberg

Heliga trefaldighet dag - Gud - Fader Son och Ande

Joh 11:18-27, 1 Mos 18:1-8, Apg 4:5-12

Resan mot en ny framtid

Ett land åt alla!

Vårsolen lyser på den frusna marken som under natten har fått ett tunt lager av snö. Snart kommer vårfåglarnas sång att blandas upp med ljudet av takdropp. Vi bor i ett bra och vackert land. Ett land som också skulle kunna ge hem åt andra som av olika orsaker söker sig till vårt land.

I dag skall jag träffa Günter Wohlfeil som har varit med i vår församling i många år. Han kom hit som ung man från Tyskland och det skall bli intressant att höra hur hans livsresa tog honom till Sverige.



Att leva som flykting

Günter föddes 1934 i en liten by i östra Tyskland, på gränsen till dåvarande Polen och var en av nio syskon. Pappan arbetade vid järnvägen så de flyttade tre gånger, beroende på var pappan hade sitt arbete. Under kriget, när den ryska fronten kom 1944, förändrades allt och det blev hårda tider. Pappan drog ut i krig och resten av familjen flydde västerut till *Hannover*. Günter var tio år då familjen transporterades som flyktingar i godsfinikor på järnvägen.

Den enkla packningen, de hade med sig, försvann när vagnen med gods blev beskjuten och förstörd. Den största rädslan, berättar Günter, var oron över att familjen skulle skiljas åt. Som när tåget stannade för att dela ut matransoner och de äldre systrarna skulle skynda sig att hämta mat åt familjen innan tåget gav sig iväg.

Det var lång kö, skulle de hinna tillbaka? Det var vinter och de blev placerade på en bondgård, där det fanns flera flyktingfamiljer. De delade kök med flera och det var svårt att få tillräckligt med mat. Ransoneringskort och en massa påhittighet fick vintern att gå. De pågående bombningarna var väldigt skrämmande och de visste aldrig när eller om de skulle bli träffade.

Pappan hamnar i fångläger

När sommaren kom blev det lättare för de som bodde på landet. Då hade de tillgång till potatis, kunde odla lite grönsaker, kunde plocka kvarlämnade ax från åkern, kunde få lite sockerbetor och plockade bokollon som blev till olja. De hade också möjlighet att föda upp kaniner. De kunde repa upp trådar från sockersäckar att stikka kläder av. Ingen skolgång bedrevs under året. Sporadiskt fick de lyssna på en lärare som var en stark nazistsympatisör. Det som gällde var partiet, att lyda och att tacka.

Pappan blev tillfångatagen och förd till ett fångläger vid Kaspiska havet. Det var för honom en tuff tid och han förlorade mycket i vikt. Günter berättar hur de hade gömt brev som berättade om vart de hade tagit vägen och hur pappan sedan hade hittat breven. De hade också lyckats lämna information till släktingar om var de befann sig. När pappan inte orkade arbeta i fånglägret längre släpptes han och lyc-



Påskvandringens Petrus

kades ta sig till sin familj. Günter berättar med sprucken röst om hur lyckliga han och hans syskon blev när de en morgon såg pappan hemma i sängen.

Mina tårar rinner, vilken lycka att vara återförenade. Günter tystnar en stund och blir kvar i minnet.

Tiden efter kriget

Sedan kom pappan att arbeta där de bodde i sju år. När kriget var över kom också skolgången i gång. Det var en liten skola där man slog ihop olika årsklasser. Livet blev enklare och på somrarna kunde de hjälpa till på gården. Familjen flyttade 1952 till *Hagen* i *Ruhr* området till en egen lägenhet. Günter studerade på handelsskolan, fick sedan arbeta med läkemedel, kemiindustri och stålverk.

Etablerade sig i Sverige



Günter på Språkcafé

De två äldre systerrarna fick arbete i Sverige som *au-pair* och trivdes väldigt bra i det nya landet. Günter kom över och hälsade på och började sedan arbeta

på en farm som forskade på möss för läkemedelsbranschen. Günter bodde då på farmen som låg i Norrviken.

Günter träffade Birgitta och kärlek uppstod. Günter började på *Anticimex* huvudkontor och blev så småningom skadedjursexpert. De fick lägenhet och gifte sig 1963. Teknisk konsult blev han 1965. De flyttade till Väsby 1963 och blev medlemmar i vår församling 1967.



Günter i kyrkans verkstad

Familjen och församlingen

De välsignades med två barn. Joakim föddes 1963 och Liselott föddes 1967. Familjen och församlingen betyder mycket i deras liv. Günter har bland annat varit söndagsskollärare och sjungit med i kören. Fastigheten och dess kommittéer har engagerat honom allt sedan tillbyggnaden av gamla kyrkan. Han ser ut att ha kluriga lösningar på de flesta problem och med glimten i ögat. En annan församlingsmedlem berättar hur Günter, när de arbetade med tillbyggnaden, på ett finurligt sätt gjorde om verktygen så att de passade bättre för de olika uppdragen.

Upplever sig väl mottagen

Günter upplever sig väl mottagen, både i landet och i församlingen. Han tycker att det är väldigt bra det församlingen bedriver med språkcafé och grillkvällar för nyanlända. Han hoppas att vi kanske genom musiken skall locka till oss flera ungdomar.

Det blev ett berörande och intressant samtal. Vi går ut i vårsolen som nu nästan har smält bort den snö som föll under natten. Vi går mot en ljusare tid.

Monica Tiger

Tre månader på Västbanken

Jag har under tre månader haft förmånen att delta i det ekumeniska följeslagarprogrammet EAPPI på Västbanken.

Bakgrund och syfte



Följeslagarprogrammet startade 2002 efter en förfrågan från kyrkoledare i Jerusalem om en internationell närvaro i området. EAPPI drivs av Kyrkornas Världsråd och ett ti-

otal kyrkor och organisationer i Sverige driver tillsammans den svenska delen av programmet, däribland Equmeniakyrkan. Genom att vara en internationell närvaro vill EAPPI bidra till att **dämpa våldet och främja respekten för folkrätten**. Närvaron är ett uttryck för **praktisk solidaritet** för utsatta grupper, såväl palestinier som israeler.

Internationell grupp

Att vara följeslagare innebär att man under tre månader lever och arbetar på Västbanken. Man bor i internationella team tillsammans med andra följeslagare. Någon vecka innan avresan fick jag veta att jag skulle placeras i *Betlehem* tillsammans med fyra andra följeslagare från Ecuador, Brasilien, Norge och Schweiz. Vårt team hade **fyra olika uppdrag**.

Gränsövergång

Tre tidiga morgnar i veckan stod vi i gränsövergången mellan Betlehem och Jerusalem. För att en palestinier från Betlehem med omnejd ska kunna ta sig in i Jerusalem krävs tillstånd från israeliska

myndigheter. Gränsövergången är trång. En vanlig morgon passerar ca 7 000 palestinier på väg till sitt arbete. De ska först igenom en snurrande grind, passera en metalldetektor och därefter lämna fingeravtryck och visa sitt tillstånd. Detta kan ta mellan 25 minuter upp till 2 timmar - en sträcka på 100 meter.

Arbetslösheten är mycket hög och människor är rädda att komma för sent. Många påbörjar därför sin resa till arbetet redan vid 4-tiden.

Följeslagarnas närvaro handlar om att bevaka rätten till arbete och sjukvård. På fredagarna handlar det också om rätten att utöva sin religion då många, framför allt äldre personer, vill besöka moskén för fredagsbön. Vid gränsövergången finns en humanitär grind för kvinnor, barn, sjuka och äldre personer. Under den tid jag var i Betlehem var den humanitära grinden oftast stängd.

Att trygga barns skolväg

Ett annat uppdrag handlar om att utöva preventiv närvaro vid särskilt utsatta skolor runt Betlehem. Vi följeslagare



Oro i kön



Barn passerar soldater

stod vi utanför skolan vid dagens början och slut som ett skydd för skolbarnen som passerade. Utanför skolan står ofta soldater och barn och lärare vittnar om trakasserier och även arresteringar av barn. Israel är den enda land i världen som systematiskt åttalar mellan 500 – 700 barn om året, dessa barn är från 12 år. Många av dessa barn anklagas för stenkastning. Barn berättar om hur de dragits in i militärfordon och frågats ut på väg från skolan.

Bybesök

Det tredje uppdraget är att regelbundet besöka några av de 42 byar som ligger runt Betlehem. Vi har tagit del av människors livsberättelser och också närvarat och dokumenterat brott mot Internationell humanitär lag och mänskliga rättigheter. Det har handlat om trakasserier från illegala israeliska bosättare och att palestinier hindrats från att besöka och bruka sin mark. Men också om palestinier som fått **rivningsorder** på sina hus, barn som arresterats och familjer som utsatts för militärens nattliga räder. Som exempel träffade vi *Rafet* i byn *Al Kahdr* som över en natt fick 500 av sina träd uppdragna av bosättare. Och mamman till 17-åriga *Qusay al-Umour* som sköts till döds efter en sammandrabbning mellan upprörda bönder och soldater i byn *Tuqu'a*.

Stötta kristna grupper

I Betlehem finns även ett fjärde uppdrag och det är att stötta den ständigt minskande gruppen kristna. Att vara i Betlehem över jul kändes speciellt. Vi följeslagare blev inbjudna till adventsfiranden, gudstjänster och julfester. Området kring Födelsekyrkan ser verkligen idylliskt ut runt jul men Betlehems situation är inte vacker och idyllisk. Den höga muren och stadens tre flyktingläger påminner om den 50 år långa ockupationen. I sin julpredikan påminde *Mitri Raheb*, pastor i *Lutheran Church*, om att Jesus föddes som flykting och om vår skyldighet som kristna att hjälpa människor på flykt.

Motivation

Jag får ofta frågan varför jag ville åka som följeslagare. För mig handlar det främst om **praktisk solidaritet**. Att få möjlighet att leva nära utsatta människor och försöka förstå de svåra förutsättningar de lever under. Jag vill tro att följeslagarnas närvaro visar befolkningen i området att omvärlden ser och bryr sig om. Tyvärr känner jag mig både ledsen och pessimistisk över hur situationen på Västbanken ser ut. Framför allt känner jag oro för barn och unga. Unga människor som möts med våld och orättvisa vilket kan leda till uppgivenhet och i värsta fall hat. Jag tror fred är möjlig att ockupationen med politiska medel kan upphöra men det krävs att omvärlden engagerar sig, nu.

Påverka på hemmaplan

Att åka som följeslagare handlar inte bara om tre månader på Västbanken. Det handlar om att sprida information och påverka. Vill du veta mer om följeslagarprogrammet eller situationen på Västbanken är du varmt välkommen att höra av dig till mig. Alla kan bidra!

Katarina Neider

Karin - vår barnkörledare

Varje år återkommer problemet att hitta barnkörledare.

Jag har haft glädjen att arbeta med våra sjungande barn i många år och det är lika varje terminsstart. Vem kan vi få som ledare i höst? En dag i augusti var Tisdagsgruppen på utflykt till Lillemor Dahlgrens land.

Höstens bönesvar

Då bad jag deltagarna att be för att vi skulle få en ledare till kören. Så får jag veta att Lena Wohlfeil och Christina Grafström lärt känna en barnkörledare som börjat ett vikariat på halvtid på equmenia. Fråga henne! sa jag. Till min glädje fick jag veta att det skulle kunna ordna sig. Vi fick alltså vårt bönesvar och så kom Karin Kihlström till oss!



Vem är då Karin Kihlström?



En glad, trevlig och inspirerande värmäländska med en gedigen musikutbildning och öppenhet att arbeta med barn på ett sätt som ger dem möjlighet att sjunga och musicera med hela kroppen. Dansa och rappa och sjunga. Vi

har kul! Ni minns väl vårt Luciatåg, som dansade trots att vi hade levande ljus, en Staffan Stalledräng som rappade sin sång och ett Luciatåg där ingen svimmade eftersom alla fick röra sig i takt med musiken. Visst var det häftigt!

Dansant musik- och fiollärare

Karin har spelat fiol sedan hon var nio år, inspirerad av sin morfar. Hon har själv sjungit mycket i barnkör och den erfarenheten har fått henne att koppla ihop dans, lek och sång. Karin har läst på Södra Vätterbygdens folkhögskola i 2 år på församlingsmusikerlinjen. Sedan fortsatte hon på musikhögskolan i Göteborg till att bli musik- och fiollärare. I Majornakyrkan

i Göteborg har hon därefter arbetat som musikledare med inriktning mot barn och ungdomar. Barnkör, barnrytmik och musikskola med c:a 35 elever ingick i hennes tjänst.

När hon träffade pojkvännen Victor som är pianist och numera läser på KTH flyttade hon till Stockholm. De är aktiva i Centrumkyrkan i Sundby-

berg. Det här året arbetar Karin på Equmenia som koordinator för "olika kreativa uttryck" - konst, bild, dans, musik och teater. Allt detta får vi i vår kör ta del av!

Barnkördagen

Åtta av våra körbarn var den 11 februari med på en kördag, där Karin var en av ledarna och våra barn fick äran att sjunga "solo" i verserna i en av sångerna. Dagen avslutades med en bejublade konsert.

Karin trivs bra med våra barn men hon vet inte hur hon får det till hösten. Kanske kommer Victor och hon att hamna i USA under en tid. Vi önskar dem lycka till men vi blir jätteglada om vi får behålla henne hos oss!

Kerstin Neider

Årshögtid



Göran Bondesson predikar på förmiddagsgudstjänsten



Jan Perers leder årsmötet.



Årsmöteshandlingarna studeras ingående.



Britt-Inger Berggren avtackas efter 7 år som vice församlingsföreståndare.



Nya radarparet Magnus Kindbom och Sune Grafström valda till ordförande för församlingen.

Väsby Pingstförsamling 75 år

Helgen 18-19 mars firar Pingstförsamlingen i Upplands Väsby 75 år med återblickar och minnen men även inspiration för nuläget och in i framtiden.

Bildas 1942 och bygger kapell

Första lokalen, den s.k. *Himmelska ladan*, var placerad på det som idag är Frestaskolans skolgård. Församlingen bildades 18 april 1942 och bestod då av 48 medlemmar. Pastor *Lewi Pethrus*, föreståndare för Filadelfiaförsamlingen Stockholm och bosatt med sin familj i Bredden, Upplands Väsby, ledde mötet då församlingen bildades.

Redan 1943 öppnades kapellet på Stockholmsvägen vid Glädjen (idag en rörfirma) och verksamheten utvecklades kraftigt under inte minst 60- och 70-talen bl.a. genom stor inflyttning till Upplands Väsby och givetvis för att många kom till tro på Jesus, döptes och blev medlemmar i församlingen.

Nuvarande kyrkan 1977

Tidigt och tydligt fokus var *Söndags-skolan* och den växte till att i fyra olika lokaler samla drygt 200 barn på sent 60-tal. Under 70-talet växte församlingen ur kapellet och första advent 1977 invigdes nya Pingstkyrkan efter stora arbetsinsatser och ekonomisk uppoffring av de då 175 medlemmarna.

Tillväxt och mission

Under 80-talet sker det ytterligare utveckling och församlingen har drygt 300 medlemmar 1984. 1986 bildas en fristående *finskspråkig* pingstförsamling med drygt 90 medlemmar. De firade



Pingstkyrkans lokaler vid Glädjen fram till 1977

även sina gudstjänster i Pingstkyrkan. Mission har varit viktig under åren med utbyte och insatser i bl.a Kenya, Chile, Turkiet och Estland. Under 90-talet inleds ett nära samarbete med frikyrkoförsamlingen i *Pärnu*, Estland, som bl.a. ledde till återinvigning av deras kyrka *Saalem* år 1997.

Församlingens föreståndare

har varit Gunnar Persson, Paul Johansson, Gösta Kågesten, Gustav Carlsson, Fritz Melin, Arne Waldenvik, Inge Lindqvist, Håkan Ekholm, Stefan Andersson och Bengt Säker. Sedan 2014 är Emanuel Alenklint föreståndare.

Ekumenik och tacksamhet

Ett särskilt tack för den goda gemenskapen som vi har med våra vänner i Missionsförsamlingen i Väsby. Vi har genom åren, och fortsätter med det, gemensamma samlingar för daglediga (*Gemenskapsträffen*) och regelbundet gemensamma gudstjänster, särskilt under sommaren.

Vi är tacksamma för vad Gud gjort och gör genom vår församling och vill fortsätta att, tillsammans med övriga församlingar, be och arbeta för att människor får tro på Jesus!

Väsby för Kristus!

Stefan Andersson, pastor och vice föreståndare

Praktikant i Hiroshimai, Japan

Jag hade aldrig varit i Japan (eller östasien för den delen) innan. Allting var väldigt nytt för mig. Men nu var jag här.

Svajig engelska



Jag hittade mig själv på ett hotell i Hiroshima tillsammans med min pappa. Vi väntade på att två män, *Akinori* och *Kosuke*, skulle hämta upp oss och köra oss till min nya lägenhet. De plockade upp oss i en gigantisk truck och rökte engagerat ur sina el-cigaretter. Vi började prata om allt möjligt på svajig engelska, så länge det hade något slags samband med Japan. Trots att konversationen rullade på så satt jag i trucken och tänkte: *Vad gör jag här egentligen?* Låt oss ta itu med den frågan senare.

Prao för att göra en film



André och Kosuke filmar en scen för företagsvideon.

Jag praoad i en förort av *Hiroshima*, kallad *Hatsukaich* och jobbade på en kommunikationsavdelning för företaget

Shibuya Diamond Tools. De specialiserar sig på diamantverktyg inom håltagning, vilket betyder att de tillverkar "artificiella" diamanter (alltså inget du limmar fast på vigselringen). Den sista månaden anlände min bror Vitor och hjälpte mig och *Kosuke* att färdigställa en video som skulle göras för företaget. Jag var ensam i Japan i 15 veckor och Vitor kom efter 11.

Minnen från Tokya-resa



André äter den typiska Hiroshima-rätten okonomiyaki med Shinya

Nu, efter vi varit i Japan och återvänt till Sverige, brukar vi prata om minnen vi fått under resan. Ett av våra favoritminnen kom från vår resa till *Tokyo*, då vi letade efter en tågstation. Efter ett tag blev vi så hungriga att vi var tvungna att stanna vid en mataffär för att köpa kalla nudlar, dränkta i sojasås. Det fanns inga sittplatser, så vi gick till en bakgata och började hugga in. Vi kommer ihåg hur vi skratade eftersom vi insåg hur märkligt det måste sett ut - två européer som sitter för sig själva och äter nudlar på en bakgata i *Tokyo*.

Utekväll i Hiroshima

Ett annat nära minne vi har kommer ifrån en utekväll i *Hiroshima* tillsammans med vår granne och kollega *Shinya*. Dagen började med en vanlig sightseeing i *Hi-*

roshima, men slutade med en dyr taxi tillbaka till *Hatsukaichi* (tidigt på morgonen).

Skillnader Japan - Sverige

Med det sagt, Japan är faktiskt väldigt likt Sverige. Om man bortser från typ allt. Den enda egentliga gemensamma nämnaren är mentaliteten. Svenskarna är flitiga som japanerna. Vi tar vårt yrke och privatliv på allvar (se Bergmans och Kurosawas filmer som referens).

Hårt arbetande



André tar emot praktikcertifikat från högsta chefen Norikazu Shibuya, under en middag med företaget.

Japaner arbetar däremot lite väl för mycket för min personliga preferens. Till exempel satt en av mina arbetskamrater inne på kontoret från åtta på morgonen till åtta på kvällen. Det mest tragikomiska med detta var att han själv klagade över att han arbetade för mycket, men han verkade själv inte ha några planer på att bryta ovanan (chefen tvingade inte honom att jobba så länge heller för den delen).

Vad gör jag här egentligen?

Låt oss återkomma till frågan jag ställde mig själv i början av praktiken. Det är lätt hänt att man ställer sig frågan "*Vad gör jag här egentligen?*" i tider av obekvämlighet. Självklart tvekar man på sig själv i nya situationer, det är ju fullkom-

ligt rationellt. Jag hade ingen aning om hur jag skulle föra mig eller hur jag skulle bete mig när jag anlände i Japan.

Prester och anpassa sig

Ibland är det väldigt svårt att lita på att man kan leverera. Många av mina klasskamrater tyckte att jag var modig som lämnade nästan allt bakom mig för 15 veckor. Många sa däremot att de inte skulle kunna tänka sig göra samma sak. Ingen vill skämma ut sig. Ingen vill bli dömd. Ingen vill känna sig obekvämlig.

Rädsla - välj dina drömmar



Shinya, Vitor och André på toppen av berget Misen på ön Miyajima

Jag och Vitor tänker inte direkt på det sättet och jag tycker inte heller att någon annan ska tänka så. Livet är kort så jag tycker inte att vi människor har tid att prioritera våra rädslor.

Ibland är våra rädslor befogade, men oftast är de inte det. Oftast grundar sig rädslan i att vi prioriterar andra före oss själva, vilket är ädelt. Men den ädelheten har två sidor, eftersom det kräver att vi åsidosätter oss själva. Vilket vi ska göra ibland, men inte när vi ska satsa på våra drömmar. Om jag prioriterade mina rädslor så skulle jag antagligen inte vara där jag är idag. Jag kan inte påstå att det alltid är enkelt att satsa på sina drömmar, men det är ett val jag aldrig i livet skulle vilja lämna.

André Gogola Hermansson

Vi går mot ljusare tider



Magnus Kindbom

UR-Ordförande

Välkomna tillbaka efter julediget så här en bit in på det nya året. Verksamheterna barnkör och även scout är nu i full gång och intresset verkar att vara lika stort bland deltagarna som förut.

Årsmötet

Vi har nyss haft vårt årsmöte i *equmenia* och jag blev vald till ordförande ett år till, tack för förtroendet. Hoppas att jag får samma uppbackning detta år som året innan. Det är ju tack vare hjälpen från er, som ställer upp, som har gjort att det har fungerat så bra.

Julavslutning med Lucia, barnkör och scout.

Vi hade julavslutning för höstterminen med barnkör och scout i samband med Lucia, som firades onsdagen den 14 december. Barnkören uppträdde med sitt Luciatåg under ledning av Karin Kihlström och Kerstin Neider. Det var roligt att se hur barnkören har utvecklats ytterligare med Karins hjälp och ideer. Ledningen i kyrkan sköttes av Lena Wohlfeil, som även ackompanjerade på piano. Årets Lucia var Emma Selander.

Efter Luciatåget fortsatte vi som avslutning med servering i undervåningen där det även var märkesutdelning för en del scouter. Den ceremonin leddes av Henrik Isaksson och Ingemar Jarlebring.

Skidresa till Borlänge.

Helgen 27-29 januari för en grupp på 12 personer till Borlänge för att åka skidor. Vi bodde i Pingstkyrkan i Borlänge och därifrån utgick vi med våra bilar till *Romme Alpin*, som ligger c:a 1 mil utanför Borlänge. Det var en mycket trevlig helg för alla som var med och för många av oss fick vi nya bekanskap.

Scoutverksamheten.

Scouterna verkar fungera bra nu med ledare, det blir inbrott för min del varannan onsdag ungefär, även från andra håll verkar det finnas hjälp att få. Onsdagen den 8 februari hade scouterna besök av FRG (*Frivilliga resursgruppen* här i Väsby) som berättade om hur man kan hjälpa till i krissituationer om någon katastrof skulle inträffa.

Vårens planer

Ha en bra fortsättning på det ingångna året. Vi går ju som sagt mot ljusare tider och snart är vi framme vid Valborg som är equmenias nästa arrangemang som vi ser fram emot.

Ta väl hand om er i väntan på våren.

Hälsningar från

Magnus Kindbom

Equmeniakyrkans Ungdom - equmenia - bedriver barn och ungdomsverksamhet i Missionskyrkan i Upplands Väsby, Herrgårdsvägen 45. Ring ordförande Magnus Kindbom 0702 633 495 eller 0730 684 459 om du vill veta mer!

equmenia Scout för barn från 7 år och uppåt Henrik Isaksson 0703-681 182 henrik.isaksson@mail.com

Barnkör Karin Kihlström + Kerstin Neider 0739 515 552 kerstin.neider@gmail.com



Magnus Kindbom

Ordförande

Ansvaret har utökats för min del, efter att ha varit ordförande för equmenia ett år har jag nu blivit vald till församlingens ordförande.

Delat ordförandeansvar

Jag kommer även att fortsätta det här året som ordförande för *equmenia*. Det ska bli roligt och intressant samtidigt som det säkert kommer att innebära utmaningar med mycket arbete. Nu är jag ju inte ensam om detta utan kommer att dela det här ansvaret **tillsammans med Sune Grafström**. Så vi hoppas på er stöttning och hjälp i detta uppdrag, på samma sätt som jag tidigare erfarit i min roll i *equmenia*.

Vi kommer att dela på ordföranderollen Sune och jag. Jag kommer att stå som ordförande och kontaktperson. Sune kommer att ta hand om rekryteringen, personalfrågorna och ta tag i frågorna om den långsiktiga inriktningen: ”*vad vill vi vara om 10 år*”. Vi kommer att ömsesidigt stötta varandra i våra respektive roller.

Pastor och kvällsmässor

En viktig fråga är pastorsvakansen. Vår förra ordförande Christina har skickat ut ett brev till församlingen om vad som gjorts och status just nu och lite tankar kring detta. Vi får återkomma med mer information längre fram när vi har fått en plan på hur vi ska lägga upp det hela. I avvaktan på ny pastor har **Henrik Isaksson** anställts på 30% som vice för-

samlingsföreståndare med inriktning på ungdomsarbete fram till 1/8. Henrik leder också den i vår nystartade **kvällsmässan** varje onsdag kl 20:30.

Verksamheten fortgår

Trots att vi varit utan pastor i drygt ett år så har vi ändå fått verksamheten att fungera mycket bra. Ett hårt arbetande verksamhetsråd har lyckats hitta pastorer, gudstjänstledare och kyrkomusiker till våra gudstjänster. Det har gjort att gudstjänsterna har haft stor variation, fyllda med bra budskap och bra musik. För övrigt är tisdagsträffarna, onsdagarnas språkcafé och mässa på igång som vanligt liksom ungdomsaktiviteterna. Vår kassör Torbjörn Lundberg uppmanar oss att fortsätta att ge och bidra med det vi kan. Har du nya tips och idéer om detta med givande är du välkommen med den.

Arbets/städdag

Lördagen den 22 april kommer vi att ha en städdag, samtidigt som vi förbereder för majbrasan. Vi börjar arbetsdagen kl 09:00 och håller på fram till kl 13:00. Vi kommer att ta avbrott för en fikarast under arbetets gång så är det någon som kan tänka sig att hålla i det vore det tacksamt.

Till sist

Tack för församlingens förtroende att jag får vara en del i uppdraget som ordförande, hoppas att jag kommer att leva upp till era förväntningar. Som avslutning vill jag dela med mig från bibelordet i Matt 7: 7 ”*Be så skall ni få*”, det är något vi ska tänka speciellt på inför detta nya år 2017.

Ha nu en skön och välsignad fortsättning i väntan på den stundande våren.

Hälsningar Magnus Kindbom.