

Tron öppnade mitt inre liv

säger Essi Grönborg, en av våra nya medlemmar.

En glad röst möter mig när jag kommer till kyrkan. Vi plockar fram medhavd fika och sätter oss en stund. Vi i församlingen har en önskan att församlingen skall växa och tillföras nya medlemmar. Jag har stämt träff med Essi Grönborg som är en av våra nya församlingsmedlemmar. Hon berättar om hur hon kom i kontakt med vår kyrka och vad den betyder för henne.

Arbetade som sekreterare.

”När jag föddes var min familj bosatt i Boliden. Min pappa dog under arbete i gruvan när jag var 3 år. Det var tufft många gånger för min mamma som arbetade som kokerska. Så småningom träffade min mamma en ny man och när jag var 7 år flyttade vi till Villvattnet. Sedan flyttade vi till Burträsk där min mamma och styvpappa drev en lanthandel. Jag utbildade mig till sekreterare när jag fick arbete på FOCO lastbilar. Jag längtade till storstan och som 22-åring flyttade jag till Stockholm. I 17 år kom jag att arbeta för Byggnadsstyrelsen. Jag träffade Mohammed från Marocko, vi blev kära, bildade familj och 1971 fick vi vår dotter Karima.

När jag 1986 arbetade för LO rättsskydd fick jag en väldigt trevlig arbetskamrat, Britt-Mari Hallen. Vi åt ofta lunch ihop och blev goda vänner. Livskamraten dog 2001 och jag kämpade mycket med min kropp då jag hade fått artros i mina leder. Så vid 63 års ålder fick jag sjukpension.

Tron har berikat mig

Jag växte inte upp i ett aktivt kristet hem men familjen hade kristna värderingar.



Hela livet har jag varit en sökare. Jag har alltid känt en längtan efter att kunna göra något för någon annan. Britt-Mari fick mig att besöka många julmarknader i kyrkan. Jag tyckte om stämningen där och alla vänliga människor. När jag började hjälpa till i språk-caféet kände jag också att jag kunde göra skillnad för någon annan.

Jag var med på några gudstjänster och tyckte mycket om Göran Bondessons predikningar. Han öppnade mitt inre till Gud, Jesus och församlingen. Jag kunde känna predikningarna som en meditation. På Görans fråga om jag ville bli medlem i församlingen svarade jag nästan direkt ja. Från församlingen möttes jag av ett enastående välkomnande. Att få utbilda mig i kurserna *Alfa* och *Beta* lärde mig mer om Bibeln på ett begripligt sätt. Jag är så tacksam för alla givande samtal med Göran, han förde in mig på den här vägen och i församlingen känner jag att här hör jag hemma. Tron har berikat mig.

Hjälp till våra ungdomar.

Jag tycker också om tisdagsträffarna, den fina gemenskapen som finns där och alla intressanta ämnen som tas upp. Jag vill ge en eloge till Britt-Mari som lotsat mig

Ungdomsverksamheten är igång



Magnus Kindbom

UR-Ordförande

Välkomna tillbaka efter sommaren. Hoppas att ni har haft det bra och hunnit med att njuta över de sköna dagar vi haft, även om det varit en del regn med. Vi står nu inför höststarten med våra barn och ungdomsaktiviteter där vi givetvis hoppas på lika bra uppslutning som vi hade inför sommaruppehållet.

Barnkören

När det gäller barnkören så har det blivit

>>>Fortsättning om Essi från sid 12

fram och alltid ställt upp, det är jag så tacksam för. Min vision är att fler av våra vilsna ungdomar i Upplands Väsby skulle komma med i vår församling och där få känna frid och gemenskap,” avslutar Essi. Vi plockar bort från bordet och fortsätter dagen på olika håll. Så glad jag blev. Det kändes som vi har en öppen famn för sökare.

Monica Tiger intervjuvade

Equmeniakyrkans Ungdom - equmenia - bedriver barn och ungdomsverksamhet i Missionskyrkan i Upplands Väsby, Herrgårdsvägen 45. Ring ordförande Magnus Kindbom 0702 633 495 eller 0730 684 459 om du vill veta mer!

equmenia Scout för barn från 7 år och uppåt
Henrik Isaksson 0703-681 182
equmeniakyrkan.upplandsvasby@gmail.com

en del förändringar, bl a har Ellen slutat. Vi letar nu efter en någon som kan ersätta Ellen, därför har för tillfället inget exakt startdatum då vi sätter igång med detta.

Scouterna

Scouterna startade onsdag 31/8 kl 18.30. Det fungera bra med ledare för tillfället, vi hade ju en fin avslutning innan sommaruppehållet med hajken som vi hade. Däremot är det fortfarande bra med extrahjälp nu och då i form av inbrott om någon ledare skulle vara sjuk eller borta av annat skäl, så det kan ni ju ha i minnet. Vi har även fått bidrag från både kommunen och stiftelsen för Svenska Frälsningsarmén. Dessa pengar ska bli användas till stöd för en del barn som behöver hjälp för att kunna delta i våra aktiviteter inom scout och barnkör.

U-P

Understanding and Peace fortsätter med Simon som ansvarig. Sen får vi se om de medverkar under hösten i kyrkan, vi jobbar på det.

Till sist

hoppas jag att vi får en fin höst tillsammans med alla aktiviter, att vi får dela med oss av tankar och ideer som kan föra oss framåt. Känn er välkomna med förslag på hur vi kan utveckla verksamheterna, det är alltid roligt om alla får känna sig delaktiga. Vill samtidigt önska alla en välsignad höst.

Hälsningar Magnus Kindbom

Barnkör: Kerstin Neider 0739 515 552
kerstin.neider@gmail.com