

Julmarknad

Lördagen den 29 november

klockan 10:00

Servering, Lotterier, Hembakat

Musikstund mm

ALLA BIDRAG VÄLKOMNA

Julmarknadskommittén

40-års firande

Det är 40 år sedan kyrkan byggdes

Det skall vi fira med en fest och alla är varmt välkomna

Det kommer att bjudas på mat och fika som betalas på plats

När – **Lördagen 15 november**
klockan. 18:00

Anmälan senast 2/11

Maila till: uvmk40@gmail.com
eller skriv upp dig på en lista i kyrkan

Jubileums- insamling

I samband med att kyrkobyggnaden fyller 40 år pågår en jubileumsinsamling för att renovera köket.

Använd församlingens
Pluskonto
17 99 79-0

märk insättningen
”**Jubileumsinsamling**”

Alphakurs

Är du nyfiken på vad kristen tro är?

Då skall du gå en Alphakurs.

Kursen **startar 3 november**
och fortsätter
till och med 9 februari
med en heldag 17 januari.

Samlingarna startar 18:30



Kärlek vid första ögonkastet!



I 40 år har Missionskyrkan i Upplands Väsby tjänat sitt samhälle för gudstjänst, andakt, kultur, socialt arbete, sorg och fest. I 40 år har byggnaden tjänat till livets tjänst och den står sig bra. Men visst, 40 år sätter sina spår och både kök och den med kyrkan hopbyggda villan behöver upp- rustning. 40-års- in- samlingen får vara startskottet på det.

Men det är alltid roligare att bygga nytt än att underhålla det gamla. Därför är det så inspirerande att läsa hur församlingen för 50 år sedan vågade både drömma och bygga. Och man byggde en kyrka som i sin utformning var långt före sin tid med en öppenhet i utformningen.

Öppenhet och gemenskap

Mitt första besök i Missionskyrkan, Upplands Väsby var vid en anställnings- intervju för snart 6 år sedan. Då stod jag

där i kyrksalen och kände nästan en förälskelse vid första ögonkastet till lokalen. Det finns en närhet och öppenhet i lokalen som skapar gemenskap. Om det är 20 eller 120 på en gudstjänst så upplever man i vilket fall som helst att gudstjänstdeltagarna är nära. Det är en fröjd att predika i kyrkan för det finns en närhet och kontakt mellan människor i kyrkorummet. Men alla goda tankar i en kyrkas byggnadsarkitektur faller platt till

marken om tankarna om gemenskap inte bärs av människorna i den. Och där har jag heller aldrig haft an-

ledning att bli besviken efter min första förälskelse. Människan i fokus är viktigt i församlingen. Kyrkkaffe varje söndag och många upplever och har berättat att man blir välkom-

nad och hälsad på då man besöker gudstjänster.

Drömmen då och nu

Drömmen blev verklighet för 40 år sedan. En ny kyrkobyggnad stod klar. Men hur drömmer församlingen idag? Är drömmen att hålla allt vid liv eller vilken församling vill man bygga idag och in i framtiden. Och vad är det för Väsby som vi drömmer om idag? 60- och 70- talet präglades av en enorm inflyttning, befolkningsexpansion, nybyggnation och nybyggar- och pionjäranda. I skrivande stund är det brinnande valtider och jag kan samtidigt undra vad alla invånare drömmer om i Väsby. Behoven är tydliga av bostäder, utbildning och arbete.



Väsby växer även idag. Människor från världens alla hörn söker sig hit och det behövs också plats i våra hjärtan för att ta emot medmänniskor. Hur bygger man kyrka i det?

Välj vår nya dröm

Nu är det dags att ta nya steg mot 40 nya år i Missionskyrkan på Herrgårdsvägen. Kanske det inte är att bygga en ny kyrkobyggnad som står högst upp på dagordningen. Den byggnad, som finns idag upplever många fungerar bra, även om församlingen bör ta sig en funderare på hur den hopbyggda villan med ungdomslokalerna behöver repareras och utformas. Vilka lokaliteter krävs i dagens samhälle? Kan samverka med kommun, andra organisationer eller företag sökas? Men precis som för 40-50 år sedan är det viktigaste att allt får starta i en dröm. Vad drömmer församlingen om? Vilken sorts församling med utgångspunkt i mötet mellan människor landar drömmen i? Här behövs ta tydliga steg mot 40 nya år. Tankar som spontant dyker upp i mitt huvud är gemenskap, öppenhet, finnas till för människor i närområdet, en plats för andlig växt och att kunna göra skillnad i människors liv. Helt enkelt en plats där människor genom mötet med Jesus Kristus kan få uppleva något nytt och en förändring i sina liv. Vilken slags byggnad som krävs för den drömmen lär vi nog också komma på. Om inte annat kommer säkert Gud visa församlingen även det.

Tacksam för det uppnådda

Men vi får idag tacka Gud för att drömmen för 40-50 år sedan blev verklighet i en funktionell och vacker kyrkobyggnad och att den drömmen fortfarande lever.

Göran Bondesson

Församlings- lägret

Några bilder från församlingslägret på Drakudden den 30 till 31 augusti.



Gudstjänster i Missionskyrkan Hösten 2014

September

Söndag 14 september

11.00 Gudstjänst

Göran Bondesson

13:e söndagen efter trefaldighet "Medmänniskan"

Jer 38:7-13, Rom 12:16-21, Matt 7:12

Val till riksdag, landsting och kommun

Lördag 20 - 21 september

Scouthajk *"Vilda"*

Söndag 21 september

11.00 Gudstjänst

Göran Bondesson

14:e söndagen efter trefaldighet "Enheten i Kristus"

Amos 9:11-15, 1 Kor 1:10-13, Joh 17:18-21

Söndag 28 september

11.00 Gudstjänst

Predikan av Jenny Arnerlöf

15:e söndagen efter trefaldighet "Ett är nödvändigt"

5 Mos 4:29-31, Fil 4:10-13, Luk 10:38-42

Oktober

Lördag 4 oktober

Regionsfest och **Equumenias** regionsstämma

Färdväg vidare!

**Immanuelskyrkan i Stockholm,
kl. 9:30-ca 18**

En heldag med inspiration, samtal, seminarier, Equumenias regionstämma, fest och gudstjänst i Region Stockholm. Dagen inleds med storsamling och avslutas med tårtkalas och gemensam gudstjänst med tonårskör. Tema på seminarier: Fred är vägen till fred, Bibliodrama, Sjung brukssånger, Insamlingsfrågor i den lokala församlingen, Hur möter vi tiggarna?

Söndag 5 oktober

11.00 Musikgudstj med nattvard

Gospelkören *Joyful* och *barnkören* med-

verkar. Predikan av Göran Bondesson
Insamling till Equumenias riksorganisation.
Equumeniakyrkans barn- och ungdoms-
verksamhet.

Den helige Mikaels dag "Änglarna"

1 Mos 28:10-17, Upp 12:7-12, Joh 1:47-51

Lördag 11 oktober

Scouterna på kämpalek

Söndag 12 oktober

11.00 Gudstjänst

Göran Bondesson.

Tacksägelsedagen "Lovsång"

Salomos vishet 7:15-22, Kol 3:16-17, Luk 19:37-40

Församlingsmöte efter gudstjänsten i samband
med kyrkkaffe

Söndag 19 oktober

11:00 Gudstjänst

Predikan av Britt-Inger Berggren

18:e söndagen efter trefaldighet "Att lyssna i tro"

Ords 8:32-36, Apg 5:27-29, Matt 13:44-46

26 oktober

11:00 Gudstjänst

Predikan av Peter Plars

19:e söndagen efter trefaldighet "Trons kraft"

Josua 2:1-15, Heb 11:29-33, Mark 2:1-12

November

Söndag 2 november

**11.00 Gudstjänst med nattvard och
parentation för de under året
avlidna**

Göran Bondesson

Söndagen efter alla helgons dag "Vårt eviga hopp"

Josua 1:10-11, Heb 11:13-6, Luk 20:37-38

Måndag 3 november

18:30 Start av Alphakurs,

Grundkurs i kristen tro och av Betakurs. **För dig
som vill veta mer om kristen tro.**

Anmälan och/eller frågor till pastor Göran
Bondesson tel. 0735-269496 eller
goran.bondesson@equumeniakyrkan.se

Söndag 9 november

11.00 Gudstjänst tillsammans med den arabiskspråkiga församlingen St. Johannes av Damaskus

inom *Antiokiska Ortodoxa Kyrkan* i Sverige.
Göran Bondesson och Fader Johanna Mansour

21:a söndagen efter trefaldighet "Samhällsansvar"

2 Mos 23:1-9, 2 Kor 8:9-15, Matt 12:15-21

Lördag 15 november

18:00 Festkväll! Missionskyrkan i Upplands Väsby 40 år

Söndag 16 november

11.00 Gudstjänst

Göran Bondesson

Söndagen före domsöndagen "Vaksamhet och väntan"

Amos 8:9-12, Fil 3:20-4:1, Luk

Söndag 23 november

11.00 Gudstjänst

Gospelkören *Joyful* medverkar

Predikan av Ulf Gustafsson

Domsöndagen "Kristi återkomst"

Hesekiel 47:6-12, 1 Kor 15:22-28, Matt 13:47-50

Lördag 29 november

10:00 Julmarknad med sångstund av barnkör m.fl.

Söndag 30 november

11:00 Första advents- och jubileumsgudstjänst

Det var 40 år sedan kyrkobyggnaden invigdes.

Göran Bondesson och predikan av regionala kyrkoledare Jenny Dobers. Kören *Sing Sing*

Första söndagen i advent "Ett nådens år"

Sak 9:9-10, Rom 13:11-14, Matt 21:1-9

Församlingens kultur- och studieverksamhet sker i samarbete med Studieförbundet Bilda.



Alphakurs

Är du nyfiken på vad kristen tro är? Eller har du varit kristen länge men skulle vilja veta mer eller få tid att fundera på vad man egentligen tror på?

Då skall du gå en Alphakurs.

Kursen **startar 3 november** och fortsätter till och med 9 februari med en heldag 17 januari.

Alpha finns över hela världen och har tagits fram utifrån de grundläggande frågor som människor ställer då de söker den kristna tron.

För dig som redan har gått Alphakurs så inbjudes också till betakurs. Då fördjupar man sig i en bibelbok och kommer djupare in på olika tema i den kristna tron.

Samlingarna startar 18:30 med en gemensam måltid. Därefter kort föreläsning och avslutas med samtal i grupper.

Göran Bondesson



Vilket mod att bygga ny kyrka!

”Jag vill tacka Gud, som gett mig så mycket!” Ja, så känns minnena från församlingsutvecklingen och kyrkbyggeperioden på 1960-70-talen. Vilken välsignelse att få lära känna och berikas av andra kristna, vara med om att skapa förnyad gemenskap i en kristen församling och få bygga kyrka!

Vilka var vi?



Från mitten av 1960-talet växte församlingen från ett 70-tal till 125 vid kyrkoinvigningen 1974. Detta var Väsby's första stora inflyttningsperiod. Några kom till församlingen i början av 1960-talet. Jag och Ullabritt kom som nygifta 25-åringar 1965 till nybyggda Apoteksskogen. Från Hjortvägen var det bara några kvarter nedför Väsbyvägen till Missionskapellet. Uppvuxna i baptistförsamlingar var det för oss spännande att titta in till ”*Tant Adas kapell*”! Ada Larsson var församlingens allt i allo, ledde söndags-skolan, var vaktmästare och bodde i kapellets lilla bostad. Visst var det skillnad att komma från Stockholms respektive Göteborgs centrala frikyrkor och finna sig till rätta i ett missionskapell på landet. Vid denna tid började **ekumeniken** konkretiseras. **Vi ville**

verka lokalt men tänka globalt. Det var en utmaning och lärorikt att lära känna kristna från andra sammanhang men vi kände oss välkomna även om vissa kulturkrockar kunde märkas. Så har alla nya medlemmar sen dess försökt känna in och förstå ”*livsstilen*” och det kyrkliga klimatet i församlingen! För en del tog det många år. Inför den nya kyrkans utformning senare skulle det falla sig naturligt att lyfta fram **öppenhet och gemenskap** som ledord!

Bygga ut eller bygga nytt?

Kapellet var trångt, murrigt och opraktiskt. Med några fler barnfamiljer började intresset för utökade barn- och ungdomsverksamheter växa och därmed behovet av flexibla lokaler. De praktiska och tekniska unga männen Günther, Lasse, Olle, Ola m fl kunde se tillbyggnadsmöjligheter. Ganska snart hade ett annex byggts med hjälp av egna krafter och scoutverksamheten kunde komma igång. Ingrid, Ann Marie, Karin, Olle (några mogna ungdomar och en nybliven pappa) m fl lade grunden till en gedigen scoutverksamhet!

Den lilla församlingen hade inte haft råd med pastor på många år. Sven-Olof Jernbergs ingång som föreståndare 1968 gav stadga åt församlingsutvecklingen. Kyrkbygget tankarna aktiverades i styrelsen där jag deltog. Efter år av diskussioner mognade vi i att komma igång med ny kyrka och inte vänta. Annars risk att vi tappar många kontakter.

Så mycket arbete, bekymmer och glädje det blev! !

Så kom principbeslutet och den kon-

kreta lokalplaneringen 1973. Det var en öppen process där förslag och idéer bollades i olika grupper. Beträffande bänkarnas placering enades styrelsen om att man bör eftersträva närhet och gemenskap. Även kören skulle placeras så att den blir en del av församlingen. Att planera och fatta beslut om de olika delarna i kyrkbygget krävde många och långa möten. Enligt protokollet 1973-06-15 *"pågick mötet från 19 till 03:05 på natten"*! Jag minns suckarna framåt natten, men mötena var ju nödvändiga och alla ställde upp!

Parallellt med byggplaneringen och bygget 1973-74 fanns en grupp som iordningställde Villan för ungdomsarbetet. Olle var engagerad arbetsledare och rapporterade successivt till styrelsen. I ett protokoll står det:

"Olle rapporterade att sotaren, vid besiktning av skorstenspipan i villan, utdömt denna och föreslagit att ett rör sätts in i skorstenen."

Nya kostnader! Det löstes med kreativitet, finurliga och kostnadseffektiva lösningar!

Många frågor att hantera

Lars, jag och organisterna höll i frågan om orgel. Efter diskussioner om el- eller piporgel kom vi fram till att piporgel skulle vi föredra. Av ekonomiska skäl fick det räcka med en fyrstämmig sådan för 35 000 kr. Styrelse och församling gick med på detta och Lars höll i den fortsatta processen med den äran och var intensivt engagerad i monteringen!

Mångfald större yta att städa!

Britt och Maj-Britt höll i planeringen. Församlingsmedlemmar och andra villiga sattes upp på städlista i 14-dagsperioder. Nu började skötsel och underhåll bli var mans uppgift.

Andra goa aktiviteter:

- Beslöt sig galgar till kapprummet hos Lindgrens Herrekipering i Centrum.
- För råd och råd inför planering och skötsel av kyrktomten bjöd stadsträdgårdsmästaren Asplund på sina tjänster!

Kommunstöd

Något kommunalt direktstöd blev det inte, men kommunen kunde ju hyra lokaler för t ex fritidshem. Social- och fritidskontoret inspekterade lokalerna och ett samarbete med SMU påbörjades. I församlingen kändes stor glädje att på detta sätt få ekonomiskt stöd i inledningsskedet och samtidigt etablera församlingens och SMU:s sociala roll i samhället. Vilket fantastiskt mervärde!

Kyrkan - en nådens plats

Under denna period var man fokuserad men ibland rätt trött. På väg från hemmet i Skälby till Herrgårdsvägen för en körövning missade jag stopplikten vid gamla apoteket. Just då var det poliskontroll så vid kyrkparkeringen fick jag sona mina synder med en rejäl böteslapp! Rätt ställe att sona sina synder! En nådens plats för så många som vandrat ut och in under 40 år!

Bengt Hansson



Bengt Hansson 1965

Upplands Väsby Missionskyrka 40 år!

Det är med tacksamhet och glädje jag tänker tillbaka på den tid och de år, då vi tillsammans arbetade med att bygga en kyrka. Dröm? Visst drömde församlingen om att det en dag skulle bli verklighet, en ny kyrka i Upplands Väsby.



Den gamla lokalen på Väsbyvägen 11 var för liten, och föga ändamålsenlig. Att vara med och se en ny kyrka ta form, genom en engagerad församling och inte minst många engagerade medlemmar som gav tid och kraft och pengar för att förverkliga drömmen, det var spännande. Många goda medarbetare vid tillkomsten av den nya kyrkan omnämns i en annan artikel. Här känner jag att församlingens ordförande Sören Breidfors bör nämnas. Han blev en stor tillgång när det gäller att driva arbetet framåt, likaså i mötet med kommunala myndigheter och ledande personer i Missionsförbundet.



Ordf. Sören Breidfors och sek. Maj Britt Raneborn vid ett församlingsmöte kring arkitekternas förslag.

På väg mot en ny kyrka

Redan i 1967 års verksamhetsberättelse kunde vi läsa: ”*Det gångna året har*

tydligt visat behovet av en ny kyrka.” Undertecknad tillsammans med distriktföreståndaren tog kontakt med kommunala myndigheter och ställde frågan om hänsyn tagits till vårt behov av tomt för kyrkbygge. I ännu högre grad var insikten om kommunens begynnande expansion anledning till denna framställning. Prognoserna för befolkningstillväxten fram till år 2000 pekade mot 35-40 000. I dag är, enligt statistik från kommunen, invånarantalet nära 42 000. I församlingen och församlingsstyrelsen fanns ett starkt medvetande om vad som var på gång, varför man började medvetet planera för en ny kyrka

Byggnadskommitté valdes

Vid 1968 års årsmöte valdes en byggnadskommitté. Några linjer för dess arbete drogs upp.

1. Löftesoffret aktualiserades.
2. Ny framställning till kommunen om man nu anvisat församlingen någon tomt.
3. Införskaffande av prospekt för monteringsfärdiga kyrkor. Tanken som låg bakom var, att detta kanske var en möjlighet att snabbt kunna tillskapa en kyrka som en tillfällig eller ev. permanent lösning. I stället föreslår byggnadskommittén en tillbyggnad på den befintliga kyrktomten. Detta skulle vara en lösning fram till dess att en ny kyrka stod färdig. Den 10 oktober 1968 stod denna tillbyggnad färdig.

1973 blev ett viktigt år

På årsmötet fattades, i stor enighet och tro, beslut om inköp av tomterna Vilunda 1:31 och 6:5, som ägdes av änkefru Ebba Pettersson, för en summa av 225 000

- drömmen som blev verklighet.

kronor. Årsberättelsen säger: ”Att engagemanget var stort från medlemmarnas sida visade utprovet till handpenning. På mindre än 14 dagar insamlades nära 25 000 kronor.” Nu följde händelserna slag i slag. Kontakter togs med Landstinget om möjligheten att integrera det planerade dagcentret i anslutning till kyrkbygget. Dessa planer gick i stöpet i september då Landstinget valt en annan plats.

Arkitektävling utlystes



Andaktsstunden på tomten när det var beslutat att köpa den. OBS vi tog inget spadtåg utan bad om Guds Välsignelse över platsen

Ett antal arkitekter anmälde intresse och inkom med förslag. Det bidrag som antogs var ritat av arkitekt **SAR Janne Feldt, Karlstad**. Hans förslag kallat ”*Gemenskap*” sammanföll väl med församlingens intentioner. **Församlingen en öppen famn**, var de tankar som förelåg som en idé för vår nya kyrka.

Byggnadsentreprenör antogs

Den 29 april beslutade styrelse och byggnadskommitté att anta byggnadsfirman Teodor Andersson i Hälleforsnäs som byggnadsentreprenör. Till rörledningsentreprenör antogs Alf Valdemarsson Rörlednings AB, Upplands Väsby. Märsta El blev elinstallatör.

Första advent 1974 invigdes

den nya kyrkan. Nytt kyrkoår, ny kyrka. Dagen innan själva invigningshögtiden hölls en invigningsfest. Församlingen var väl representerad. Många församlingssvänner hade mött upp. Dessutom ett stort antal inbjudna gäster. Missionssekreterare Rune Roxström höll en inledande andakt samt meddelade att ett utpropp till Nybyggarna skall ske i april kommande år och att ett statsbidrag på 25 000 kronor beviljats. Hälsningar frambars av kyrkoherde Hjalmar Brolinsson, som överlämnade en predikstolsbibel. För Filadelfiaförsamlingen talade pastor Arne Waldenvik. Deras gåva var ett par vackra ljusstakar. Sollentuna Missionsförsamling fanns också med och representerades av dess ordförande Dan Holmlund och vice föreståndaren Ruben Pettersson. De överlämnade en sjuarmad tennljusstake.

Första predikan

Det var med en alldeles speciell känsla jag steg upp i predikstolen för att hålla min första predikan i den nya kyrkan. Innan dess hade missionsföreståndare Gösta Hedberg förklarat kyrkan invigd. Han läste bl.a. psaltarordet: *Gå in i Herrens portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov, tacka honom, lova hans namn*. Han betonade: En ny tid kräver en ny kyrka i dubbel mening. En ny kyrkobyggnad och en ny kyrka i betydelsen Guds folk. Ordet kyrka betyder: ”*De som tillhör Herren*.” Adventspsalmer och körens toner steg med fröjd upp i den nya kyrkans kupol. Det var högtid, det var fest i Upplands Väsby Missionsförsamling.

Drömmen hade blivit verklighet.

Sven-Olof Jernberg

Samtal med Ulla, en av våra

En nybyggd kyrka.

För 40 år sedan stod vår nuvarande kyrka färdigbyggd. Det var en spännande tid, männen och kvinnorna hjälpte till runt bygget på olika sätt.

Jag beger mig till arbetsplatsen Skopan för att få ett samtal med Ulla Englund, en av våra äldre i församlingen, för att höra henne berätta om sitt och församlingens liv.

Var du i kyrkan i söndags?
Göran höll en riktigt bra predikan. Frågan kommer uppifrån en stege där Ulla klättrat upp för att placera två blommiga prydnads-kuddar. Vi sätter oss ner i cafeterian med en bulle, kaffe, papper och penna.

Arbete och tjänstemoped.

Ulla föddes 1925 i Västlands socken-församling och växte upp med fyra syskon. Familjen var lantbrukare och tidigt lärde sig Ulla att hjälpa till med mjölkning och höbärgning.

Efter skolan gick hon en ettårig hem-systerkurs i Småland. Hon kunde få cykla 3-4 mil i sitt arbete och det blev långa dagar med tungt arbete. Ulla är fortfarande en hängiven cyklist.

I Valla i Sködinge kommun fick hon sedan arbete och tjänstemoped.

Det blev bröllop 1965.

Ulla träffade en smålänning Valter och de gifte sig 1965. Efter ett år bosatte de sig i Oskarshamn, där de bodde i fyra år och berikades med två barn, berättar Ulla samtidigt som hon sträcker över en påse med squash och bönor till mig.

”Det var varmt på kolonilotten i sommar, men det var bara att vattna. Nu har jag haft lotten i 25 år” inflikar Ulla.

Maken fick ett nytt arbete och de flyttade till Upplands Väsby 1960. Tredje barnet föddes och det blev trångt i tvåan.

”Men det fick väl gå. Jag vände på en av barnsängarna så att den fick plats i köket”

Ulla berättar vidare att hon gick ut och arbetade som hem-samarit och skötte allt med flinka händer. Valter behövde också hennes hjälp när han blev sjuk. Han avled 1981 och det blev tungt många gånger. En annan tung sorg var när Ullas dotter plötsligt gick bort bara 50 år gammal.

I fyra år arbetade Ulla i skolkök och blev sedan husmor fram till sin pension vid 67 års ålder. Då och då ryckte hon in och arbetade tills hon fyllde 70 år.

Församlingen

Ulla har alltid varit Missionsförbundare och gick med i vår församling 1960 i gamla kyrkan. *”Då hade vi pastor Meldén i fyra år; sedan kom Edmund Johansson, Sven Olov Jernberg, Britt-Inger Berggren, Ulf Gustavsson och nu Göran.*



äldre i församlingen



Ulla rättar till kuddar på Skopan

Det låter som jag är lastgammal' skrattar Ulla och jag tittar roat på kvinnan som snart är 90 år gammal.

På den tiden före och efter byggandet av kyrkan fanns det runt 100 barn i kyrkan.

Tillsammans med andra kvinnor hjälpte Ulla till med **söndagsskolan**. Barnen delades upp i flera grupper och fick använda flera rum i kyrkan. Det pågick en intensiv ungdomsverksamhet, där fanns bland annat ungdomskör, nying och scout. Lokalerna användes även för fritidsverksamhet i kommunens regi.

Det turades om att ordna **symöten** i hemmen där kvinnorna flitigt handarbetade för att få färdigt så många alster som möjligt till auktionen runt första advent varje år. Åtminstone en bussresa per år över en helg, till intressanta platser var ett trevligt inslag.



Kyrkkaffe varje söndag

Gudstjänsten var klockan 10 på söndag förmiddag och ändrades senare till klockan 11.

Pastor Sven Olov Jernberg önskade att det skulle vara kyrkkaffe varje söndag, vilket det också blev. Tonerna från strängmusikkören förhöjde predikan, senare kom den från **vuxenkören**, där Ulla var en duktig alt.

Dopgraven, som blev något nytt i den nybyggda kyrkan, användes mera förr, särskilt för våra invandrare och våra konfirmander, berättar Ulla.

Den nya kyrkan

Första gudstjänsten i den nybyggda kyrkan blev extra spännande, då de nyinköpta stolarna inte anlände förrän på lördag kväll och behövde packas upp och ställas i ordning.

Söndagen inleddes med ett intensivt regn som läckte in och bildade pölar runt orgeln. Allt ordnades upp till kommande söndag och församlingen kunde lugnt njuta av en vacker och stämningsfull kyrka.

Första paret att gifta sig i den nya kyrkan var Karin och Ingemar Hagengran som skred fram högtidligt klädda i folkdräkt.

"Det var att se till så det fanns kaffebröd och städades runt bygget. Men det hjälpte alla till med" säger Ulla och tittar på sin klocka.

"Nu skall jag cykla och hälsa på en nittioåring" avslutar Ulla och torkar bordet efter sig.

Ulla har välsignats med energi, omtanke och ett gott hjärta som hon gärna delar med sig av.

Ulla Englund intervjuad av Monika Tiger

Kyrksalens utsmyckning

Altartavlan

Den fantastiska altartavlan vi har är broderad av församlingsmedlemmen *Greta Dahlqvist*. Tillsammans med pastor Sven Olov Jernberg, arkitekten, en konstnär och Greta skapades ett förslag på hur utsmyckningen skulle se ut.

Greta, som arbetade i handarbetsaffär och som var flink i fingrarna, tog sig an projektet med broderiet som sedan blev väldigt vackert med en talande symbolik.

Sven Borking, som hade snickeriverkstad och var en duktig snickare, tog sig an monterandet av altartavlan och tavlan över dopgraven.

Tavlan var inte klar till invigningen av den nybyggda kyrkan utan blev installerad vid ett senare tillfälle, då Greta också blev tackad för sitt enorma arbete.

Att församlingsmedlemmar har skapat

altartavlan är fint och betydelsefullt. Greta broderade också otaliga små kort där alla intäkter gick till kyrkofonden.

Altartavlans symboler

Tavlan är utformad som ett **kors** med symboliken **Guds gemenskap med oss**.

Den har det **Allseende ögat** i centrum.

Duvan visar på den Helige Anden. Anden som söker gemenskap med oss.

Där finns också **Nattvardskalken** och **Kristusmonogrammet**. I kalken söker vi gemenskap med Gud. Kristus blev människa och bodde bland oss.

Båten symboliserar kyrkan på färd över tidens hav. Människan försonas med Gud och med varandra i korset.

En vacker bild och symbolik att vila ögonen på medan själen fylls av Guds ord.

Monika Tiger



Jubileumsfest



Nu har det gått 40 år sedan kyrkolokalen byggdes.

Detta vill vi fira med en fest och alla är varmt välkomna.

Det kommer att bjudas på mat och fika som betalas på plats

När – Lördagen 15/11 kl. 18

Anmälan – mejl uvmk40@gmail.com, eller via lista i kyrkan.

Christer Larsson

Trekaffe i sommartid

Även denna sommar har vi inbjudit till *Tre-kaffe i sommartid*. Under tiden 26 juni till 31 juli har vi 6 gånger bjudit på kaffe, gemenskap och ett enkelt program. I år har några olika ansvarat för programmet och Vasti D'Angelo började med *"Barns tankar"* som är roliga, kluriga men också tankeväckande. Sedan tog Britt-Inger Berggren med oss till de äldres avdelning och pratade om *"Den tredje åldern"* med utgångspunkt från Patricia Thudor Sandals bok med samma titel. *"Sjung av hjärtat sjung"* gjorde vi tillsammans med Britt-Inger Berggren och hennes väninna Astrid Lindqvist, som sjöng för oss och med oss. Birgitta Wohlfeil berättade några Västgöta-historier och övergick sedan till boken *Noveller för världens barn*, där hon läste Birgitta Stenbergs berättelse om *"Några*

valssteg av Hassners ära". Marianne Svensson avslutade de två sista gångerna med *"Maskäten Kristusbild"* och *"Säll i en cell"* - ett par ungdomsupplevelser, som på ett målande sätt är nedskrivna av hennes bror Tord Wikström. Varje samling avslutades med en kort andakt.

Ute var det mycket varmt, kaffet var ännu varmare men varmast var nog gemenskapen och intresset för programmen. Samlingarna som besöktes av 15-25 deltagare var mycket uppskattade och många tacksamhetens ord framfördes var gång. **Tre-kaffe i sommartid** har ett stort behov att fylla för dem som är hemma på sommaren, som inte orkar eller inte har någon stans att åka.

Marianne Svensson

Tisdagsträffar i Missionskyrkan

Höstens program 2014.

Varje tisdag kl. 13:00

Alla är **varmt välkomna** till tisdagsträffarna i Missionskyrkan. **Gemenskapen** börjar med kaffeservering. Därefter följer ett program med föredrag, bildvisning eller musik. Programmet sker i samarbete med studieförbundet **Bilda**.

2 September

Vi träffas och trivs med fika och tipspromenad.

9 September

"Om min far Erhard som psalmförfattare" Gunnar Wikfelt

16 September

Utfärd med Pingstkyrkan till Rockelstad slott i Flen. Se särskild informa-

sjunger och berättar om dess arbete

14 Oktober

"Mer än hjärna." Ryt, Glädje, Rörelse och Musik. RGRM. Stimulerar samarbetet mellan hjärnhalvorna. Besök av Ole Moe, projektledare och trubadur.

21 Oktober

"Tre poeter". Vissångaren Lars-Gunnar Wiklund sjunger och berättar om Dan Andersson, Nils Ferlin och Bo Setterlind.

28 Oktober

Noomi och Egel Sjöstedt berättar om *nybyggarliv i Lappland*.

4 November

"Bönhus – en försvinnande kultur". Författare Eric Björklund hembygden bönhus i Ångermanland

11 November

"Resan runt Cap Horn." Ingvar och Birgitta Ahlberg berättar om sin resa till Sydamerikas spets.



Förra hösten besöktes Tisdagsträffen av Gitarrgruppen från Sollentuna. Så här trevligt var det då. Nu är det ny höst med många intressanta och givande program.

tion.

23 September

"Livet förr". Vi delar berättelser om hur annorlunda livet var för 100 år sedan.

30 September

"Till sjöss." Pastor Lars Tillman berättar om sin jordenruntssegling med lastfartyg.

7 Oktober

Leo Lindberg från *Läkarmissionen*

18 November

Tisdagsträff i Pingstkyrkan, Kapellvägen 2

25 November

"Dags att ställa iordning för julmarknad." Samlingstid meddelas senare. Arbetsgemenskapen avslutas med fika.

2 December

"Adventskaffe" Sångprogram med Sten Eriksson.

16 Jan 2015 Julgröt i Missionskyrkan.

Vilda - sommarens scoutläger

5 scouter och 5 ledare åkte på scoutlägret Vilda från oss. Under en vecka i augusti var mer än 100 scoutkårer, 4000 scouter, på 14 läger-platser i hela landet för att ha Vilda läger. Vi bestämde oss för att åka till Skräddartorp i Dalarna.

Göran och Rebecka hade åkt med packningen dagen innan, vi andra kom med buss tillsammans med Knivsta scoutkår. Det var skönt att komma till färdigresta tält och kök.

Eftersom vi kom mitt i veckan, onsdag 6 augusti, så hade lägret redan kommit till halvtid. Lägret startade redan den 3 augusti.

Uppdraget



Professor S Å Vilde var forskare i parallella världar. Han forskade på ett säkert sätt att stänga portaler till dessa världar. Nu råkade det bli så att just under lägerveckan var det kaos i skogarna p.g.a. portalaktiviteter. Professorn hade 3 assistenter: Wilja, Wärme och Wirwel. Eftersom scouter är bra på samarbeten så tyckte professorn att han skulle ta scouterna till hjälp under veckan för att bringa

ordning och hitta lösningar på problemet. Under veckan fick scouterna olika uppdrag som de skulle klara. På spårningar skulle de bland annat hitta saker till en maskin som skulle byggas. På morgonsamlingarna och lägerbålen fick vi uppdateringar hur det gick. Wilja, Wärme och Wirwel (i form av änglar, de hade till och med en änglahund med vingar) informerade oss. Det var som en spännande följetong som fick sin upplösning på sista samlingen på lördagen.

Dagsschema

Det var väckning redan klockan 7 på morgonen. Flagghisning, morgonsamling kl. 9:00 Vi lagade all vår mat i vårt uppbyggda kök. Rutinerna var vid varje mat-tillfälle var att hämta vatten, dricksvatten till matlagning, sjövattnen till tvätt och disk, hämta maten vid matutlämningen, göra upp eld, tillreda maten efter recept. Alla scouter fick hugga in bokstavligt. Efter maten var det disk. Kl. 22:30 skulle det vara tyst förutom i tonårsbyn och på ledarcaféet.

Varje dag var det förmiddags- och eftermiddags aktiviteter och varje kväll var det gemensamt lägerbål för alla byarna. På läger så får alla lära sig att köa. De längsta köerna var till markan (kiosken) och till utedassen.

Sista dagen innan packdagen var det festdag. Scouterna fick göra olika aktiviteter som att åka linbana, göra papper, spela minigolf i skogen, såpbandy, blåsa bubblor, m.m.

Det var en väldigt intensiv men rolig vecka. Scouterna tyckte att det var roligt men nu längtade de hem för att ge sina föräldrar en kram.

Ankie Johansson



Christina Grafström

Ordförande

Nu är det dags att kliva i vardagskängorna igen och ta med oss alla upplevelser som vi varit med om under sommaren. Det kan vara både glädjeämnen och svårigheter som vi varit med om.

Tänk att vi har förmånen att få dela detta med varandra i vår församling, be för varandra och till Gud. Denna förmån ska vi vara rädda om och också dela med oss av till andra som inte redan upplevt detta. Under sommaren har vi haft verksamhet i gång i form av bland annat välbesökta gudstjänster, trekaffe och grillkvällar.

Julmarknadsutdelning

I slutet av juni anordnade vi en fotbollskväll med middag och "gubband" då vi såg en fotbollsmatch från VM på vår nya projektor. Det var ett 50-tal både unga och gamla som var med. Under året har liknande middagar, fikatillfällen och stadsvandringar ägt rum. Alla dessa evenemang såldes på vår förra julmarknad och pengarna går direkt till vår församling. Det har varit mycket uppskattade tillfällen så vi ser fram emot fler liknande evenemang på nästa julmarknad.

Enkät om informationskanaler

Styrelsen har startat upp sitt arbete med planering och diskussioner för hösten. En **mediegrupp** har precis startat upp där vi ska diskutera och arbeta med hur vi sprider budskapet om församlingens verksamhet. En enkät följer med detta församlingsblad. Vi är mycket tacksamma för att ni tar er tid till att besvara detta.

der budskapet om församlingens verksamhet. En enkät följer med detta församlingsblad. Vi är mycket tacksamma för att ni tar er tid till att besvara detta.

Jubileumsinsamling

Det vi har att se fram emot under hösten är en rad spännande händelser där vi alla kan bidra. Vi ska fortsätta arbeta med löpande verksamhet, jubileumsinsamlingen, fira att kyrkobyggnaden fyller 40 år, julmarknad och en hel del annat. Vi startade i början av sommaren upp en jubileumsinsamling med anledning av att kyrkobyggnaden fyller 40 år. Tanken är att vi genom denna ska samla in pengar för att kunna **renovera vårt kök**. Det finns en modell av köket byggd i trä där vi ska fylla på inventarier allteftersom insamlingen fortskrider. Kom ihåg detta!

Uthyrningsfolder

Vi fortsätter arbetet i vår lilla **ekonomigrupp** med att bolla tankar och idéer runt ekonomin. Ett resultat av detta är att vi efter omkopplingar nu har sagt upp två av våra telefonabonnemang och nu endast har ett kvar. Vi ska också utforma ett informationsblad runt uthyrning av kyrkan. Staplarna på anslags-tavlan kan ni fortsätta följa. Vi har i princip lyckats följa budgeterat mål när det gäller kollektor även under sommaren. Det känns väldigt roligt!

Nya krafttag

Kom ihåg att vända er till oss i styrelsen med idéer, funderingar och önskemål så ska vi tillsammans försöka att lösa detta på allra bästa sätt. Nu tar vi tillsammans nya krafttag inför höstterminen! Vi hälsar också vår pastor Göran tillbaka efter en välbehövlig semester!

Christina Grafström