

## Tisdagsgruppens utflykt

***Tillsammans med Pingstkyrkan gav sig 29 pensionärer från vår kyrka samt 1 pastor i arbetsför ålder iväg på den utflykt som brukar avsluta vårterminen för tisdagsträffarna.***

Resan var planerad till Porslinsmuseet i Gustavsberg med återresa över Vaxholm. Kl 09:00 startade vi tillsammans med några regnskurar som dock inte varade längre och sedan höll sig borta från oss under hela dagen.

Första anhalt enligt plan var **Porslinsmuseet i Gustavsberg** där pastor Bondesson hade bokat guidad visning kl 10:00. Vi fick en intressant inblick i Gustavsbergs Porslinsfabriks utveckling som i mångt överensstämde med den industriella utvecklingen hos järnbruk, sågverk och andra större industriprojekt. Fabriksetablering utvecklade och styrde samhället, det sociala, ekonomiska och till stor del även det kulturella livet, så även i Gustavsberg. Klassamhället satte prägel på medborgarnas liv och i princip bestämdes allt av verksamhetens ägare. Begrepp som "medbestämmande" och dess positiva effekter på produktion var ännu inte upptäckta.



### **Porslin vi minns**

Vi fick sedan en överblick över den fantastiska produktutveckling som skett genom bl a kunskap från England och vidare en presentation av alla de svenska konstnärer som har arbetat på och med Gustavsberg porslin. Vid genomgång av museets utställningar hördes deltagarnas "Titta här, sådan har vi hemma". "Min mormor hade en hel sådan service", "Titta precis sådan har vi nu fått in på Skopan"! Ja, det fanns många fina saker att beundra. Högtidsstunder för ögat och sinnet.

### **Mot Vaxholm**

Efter en mycket god måltid blev det shopping både med ögon och även plånboken innan vi äntrade bussen kl 13:30 för färd genom det vackra Värmdölandet i försommarprydning till **Vaxholms missionskyrka**. Här kämpar en församling med "nystart". Vi fick en inblick hur kämpigt det kan vara ibland. Med en mycket vacker kyrka från 1960 arbetar en pastor och drygt 40 medlemmar varav ca 10 aktiva i denna vackra skärgårdsstad. Vår pastor höll en mycket fin kort andakt i kyrkan. Därefter bjöds vi på kaffe, nybakade bullar och 7 olika sorters hembakta kakor – fantastiskt goda – i kyrkans fina lokaler.

Sedan fanns det möjlighet till "stadsvandring" i Vaxholm och 16:15 rullade bussen mot Upplands Väsby. Vi som var med på utflykten var mycket imponerade över den omsorgsfulla planeringen av resan och aktiviteter samt det exakta genomförandet.

Tack Göran, du skapade en minnesrik och innehållsrik dag för oss.

**Günther & Birgitta Wohlfeil**