

Bortom bekvämligheten

Jag är med i en bönegrupp i församlingen som under det senaste halvåret har läst *Bortom bekvämligheten* av Linda Alexandersson.

Ett kapitel varannan vecka följt av diskussion och bön. Ni som varit med ett tag i församlingen känner kanske igen namnet, Linda var tidigare ungdomspastor här i vår församling.

Ett liv med Jesus

Boken är skriven med avsikt att inspirera oss till att leva ett liv med Jesus. Linda tar upp flera svåra ämnen; om tron, pengar, tid, glädje och sorg, på ett reflekterande och mycket beskrivande sätt. Med kontinuerliga jämförelser med livet i Filippinerna, där hon var utbytesstudent, får vi i väst uppleva Bibeln på ett nytt sätt - *att ta ett steg bortom vår bekvämlighet*.

Vissa kapitel har berört mig mer, vissa mindre, och jag har utmanats vid varje kapitel att fundera vidare över vad min tro betyder för mig, och hur jag kan leva ett aktivt kristet liv.

Jesus som middagsgäst

Ett exempel på kapitel som jag gillar heter *Att dela bröd och försoning* och handlar enkelt sagt om när Jesus instiftade nattvarden. Men Linda väcker frågan till

själva måltiden, förbundet med Gud, handlar det verkligen om när vi samlas i kyrksalen eller är det rent av måltiden i sig? Att Jesus åt med syndare, stod upp för de svaga, att vi ska tänka på honom när vi äter. Tänka på honom när vi bjuder? Hur skulle jag påverkas av att ha Jesus som middagsgäst? Boken inspirerar till att fundera vidare, vem skulle jag kunna bjuda hem på middag, som jag i vanliga fall inte har som gäst i mitt hem? Boken utmanar mig men gör mig också ödmjuk inför det uppdraget som är så nära inpå livet.

Hur skall jag tolka?

Svaren till frågorna är inte alltid lätta att ta in, och även om man rent intellektuellt förstår svaret så kan det för vissa saknas mod eller engagemang för att göra det rätta. Kanske ska jag symboliskt duka upp för Jesus vid mitt middagsbord ikväll. För som man sjunger i bordsbönen *Glädjens Herre, att gör vår måltid till en fest, efter ditt behag* så kan även den enklaste måltid bli en fest med Jesus.

Jag kan ibland tycka det är svårt att applicera Bibeln på mig, i mitt liv, det som skedde för så länge sen. *Bortom bekvämligheten* gör det i mångt och mycket åt mig, utan att för den sakens skull peka med hela handen.

Karin M Isaksson

