

## Ickevåld - medlet för fred i

***I flera år har konflikten i Israel/Palestina varit något som intresserat mig. Genom min utbildning **Fred, ickevåld, ledarskap** på Härnösands Folkhögskola fick jag chansen att åka dit. Det var sex veckor som gav mig en helt ny bild av konflikten och även förändrade mig som människa.***

### Ur min dagbok



**R**egnet vräker ner från den grå himlen. Vattnet gör de vita kullerstensgatorna hala. En gång i tiden hade denna gata varit ett hav av liv med försäljare och turister. Nu ligger

den alldeles öde och butikerna har bomrats igen efter order av den israeliska militären.

Jag skyndar gatan ner och svänger vänster mot moskén. Längs den gata jag nu kommer ut på är fortfarande några butiker öppna och ropen från de palestinska försäljarna och de färgsprakande stånden gör att det känns som en gata i Jerusalem.

**Men något är fel.**

Förutom mig själv och försäljarna är gatan folktom. Över stånden hänger ett stort nät för att skydda butikerna och dess ägare från skräpet och avföringen som bosättare i lägenheterna ovanför kastar ut. Stenar, skor och annat skräp ligger utspjutt över nätet.

Längs gatan patrullerar en soldat beväpnad med ett stort automatvapen och från luften hörs ett avläggset då av israeliska stridsflyg.

På väg in i moskén passerar jag tre checkpoints, alla bemannade med tungt beväpnade israeliska soldater. Jag tar mig smidigt igenom men bakom mig ser jag hur en palestinsk man nog visiteras och utfrågas innan han får passera.

Väl ute ur moskén styr jag stegen ner mot huvudgatan. Jag slås av en chock när jag ser hur denna är uppdelad med en betongbarriär, den stora luftiga delen är för israeler, den lilla trånga trottoaren för palestinier och de är ständigt bevakade av soldater.

Nej, detta är inte ur någon av mina mar-drömmar från resan. Detta är en vanlig dag i Hebron!

### Orättvisor och Ickevåld

Under vår resa till Israel/Palestina såg vi mycket av orättvisor, i flyktingläger, checkpoints och inte minst i form av muren som omgärdar hela de palestinska områdena. Men ingenstans var nog orättvisan så påtaglig, så hård, så kall som den vi mötte i Hebron.

Eftersom att vår kurs är en så kallad Ickevåldsutbildning (*Kristna fredsrörelsen*) så var ett av huvudsyftena med resan att **studera** det **ickevåldsmotstånd** som pågår mot den israeliska ockupationen. Det sker främst genom palestinier som står upp, utan att använda våld, och kämpar för sina rättigheter men även israeler som anser att ockupationen är fel och ohuman.

Ett av de tydligaste exemplen på Ickevåldskamp, och dessutom en av de häftigaste upplevelsena under resan, var när vi under en vecka **bodde på Tent of Na-**

# Israel/Palestina

*tions*. Det är en farm, belägen på en kulle omgiven av israeliska bosättningar. Här har en palestinsk familj levt i fyra generationer, generationer som ständigt fått kämpa för sin överlevnad. På de kullar där det idag ligger (illegala) bosättningar låg en gång i tiden likadana farmar som *Tent of Nations*. De kunde israelerna lätt flytta på då de när de köpt sin mark under det osmanska styret kring

det inte sitter ett dokument från israeliska myndigheter någonstans för om sådana finns på marken i över 48 timmar så förlorar palestinierna sin rätt till marken. De israeliska myndigheterna stoppar dessutom alla bygglov. Detta har man på farmen listigt löst genom att bygga sig ner i marken (vilket inte syns från luften varifrån de ständigt är bevakade).

I dessa **grottor** bodde vi under den vecka vi var på *Tent of Nations*. Vi hjälpte till att bygga, odla och reparera saker på



sekelskiftet på grund av korruption och annat inte skrev lagliga papper på att det var deras mark. De som köpte marken här vid *Tent of Nations* skrev dock, lyckligtvis, papper på detta vilket gör att man i domstol kan visa på att marken rättmätigt är deras.

Detta hindrar dock inte israelerna från att försöka ta denna mark. Ända sedan de första bosättningar byggdes så har ägarna av *Tent of Nations* ständigt behövt göra regelbundna domstolsbesök för att kämpa för rätten till sin mark. Varje dag måste de gå runt sin stora kulle för att se att

farmen. Jag tror att jag talar för hela min klass då jag säger att vi verkligen kände att vi gjorde skillnad. *Tent of Nations* blev en symbol för en av de starkaste termerna inom det palestinska ickevåldet: *Existence is Resistance* (Fritt översatt: *Att existera är att göra motstånd*). För bara genom sin existens som **ensam palestinsk ägare** av en kulltopp söder om Ramallah utgör de **den största nageln i ögat på den israeliska ockupationsmakten**.

**Simon Jernberg**