

## Nya perspektiv



När sommaren kommer är det spännande med nya perspektiv. Bara det att vara ledig ger ju en fantastisk möjlighet att ta ett kliv åt sidan och se på sitt liv med nya perspektiv. Ofta gör vi felet att i alla fall bara jaga runt och försöka hinna så mycket som möjligt. Vi tror felaktigt att ju mer vi hinner med på sommaren, desto lyckligare blir vi när kvällsmörkret tränger på i augusti. I själva verket är det tvärtom. Ju mer du kan coola ner och hitta din egen puls under sommaren, desto bättre kommer du må när augustimörkret tränger sig på. Och du är heller inte ensam i ditt sökande efter lugn och nya perspektiv. Gud är med dig under alla sommarmånaderna. Ta tillfället i akt att läsa en bra bok, kanske bibeln, gå på kvällsmässa eller åka på sommarkonferens. Sommaren är ett bra tillfälle att ta ett steg åt sidan och söka Gud på ett nytt sätt.



### Upptäcka sommaren

Men för väldigt många är sommaren också förknippad med resa och upptäcka nya saker. Även om många år efter år åker till samma sommarställe, så hör det ändå till med att någon gång under sommaren göra en resa till något nytt ställe. Jag minns när jag som barn packade ner favoritleksakerna i lattjolajbanlådan och knappt kunde sova kvällen innan man skulle på semesterresa till den hyrda stugan på Gotland eller Dalarna eller vad nu farsan hittat på. För det var oftast han som minutiöst planerade semesterresan med den röda SAAB 99 årsmodell 1971. Den var fin. Upplevelser från våra resor läggs till våra erfarenheter och ger oss också en ökad förståelse att förstå och tolka livet.

### Sista inriktningsmålet

Under året har jag här i församlingsbladet skrivit om församlingens fyra inriktningsmål. Det fjärde och sista inriktningsmålet handlar väldigt mycket om nya perspektiv.

***"Församlingen vågar ha nya idéer, och har ett ömsesidigt idéutbyte med sin omvärld."***

En del kan känna sig stressade i en församling av att saker och ting förnyas och förändras. Kyrkan i sin grund handlar mycket om att det vi tror på inte förändras. Gud är evig och trofast. Tiderna förändras men Gud är densamme. Kyrkan bär många av samhällets traditioner vi har till exempel jul och påsk. Vi talar i församlingen om förnyelse, men innerst inne finns starka krafter att kyrkan ska vara så som den alltid varit. Nya idéer kan därför bli krampaktiga. Det krävs verkligen att våga tänka i nya idéer, med

betoning på våga.

Men *nya idéer är sällan så nya*. Ofta handlar det om att hitta nya perspektiv och nya kombinationer av det som är beprövat. Därför är det viktigt för en församling att inte bara fastna i sitt eget sammanhang utan ha ett ömsesidigt utbyte med sin omvärld. Missionskyrkan i Upplands Väsby är inte till för sig själv. Den är en del av en gemenskap av församlingar som förut hette Svenska Mis-



sionskyrkan, sedan Gemensam framtid, för att numera heta Equmeniakyrkan. 800 församlingar över hela Sverige med rötter i Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan. Det finns kontakter över hela världen. Hur utnyttjar församlingen det? Det finns massor med församlingar som lyckas med det som denna församling drömmer om. Nya idéer för ny verksamhet är sällan nya. Utan det gäller att våga låta sig inspireras och ha fantasi att utifrån våra lokala behov se hur idé kan bli verklighet här i Missionskyrkan i Upplands Väsby. Det kan till och med

vara så att det som misslyckats i ett sammanhang kan lyckas i Upplands Väsby. Församlingen kanske skulle kunna ha kontakt med ett par olika församlingar i både Sverige eller varför inte utomlands som har lyckats med det vi drömmer om. Hur gör de och hur kan vi göra. Men det handlar inte bara om att kopiera. Det gäller också att ha ett idéutbyte med sin omvärld. Vad vill människorna i Väsby att Missionskyrkan skall göra för dem? Vilka behov finns i Missionskyrkans nära omvärld. Inriktningsmålet att våga ha nya idéer ligger väldigt nära inriktningsmål 3 som lyder: *Församlingen möter aktivt behov hos både enskilda medmänniskor och samhället i stort.*

## Ny infallsvinkel

Nya perspektiv handlar mycket om att ta ett steg åt sidan. Inte som ett snedsteg, utan ett steg åt sidan för att se med nya ögon på sitt eget liv eller också den församling man kallar sitt andliga hem.

Det kan handla om att ta ett steg åt sidan:

- från verksamhetssnurren i sitt eget liv eller församlingen.
- för att se andra sammanhang eller församlingar.
- för att se behoven i vårt samhälle.

Din bön denna sommar får gärna bli att i både våra egna liv och i församlingens finna nya perspektiv. Ett sätt kan vara att låta nummer 288 vers 3 i *Psalmer och sånger* få bli en bön att sjunga och be i sommar:

*Ge oss din blick för dolda möjligheter.*

*Ge fantasi att finna nya medel,*

*Gud, i din tjänst för fred och bröd åt alla.*

*Gud, gör oss kloka.*

**Göran Bondesson**