

Liknar fotboll kristendomen?

Vad finns det för likheter mellan religion och lagsport? Kan man se den kristna församlingen som ett fotbollslag och hur skulle livet vara utan motgångar.



Hej! Jag heter Sofia Svensson och kan presentera mig som **ny redaktionsmedlem** i församlingsbladet. Jag har varit med i Missionskyrkan sedan barnsben, både döpts och konfirmerats här. En del kanske känner igen mig från gudstjänster och högtider där det händer att jag ibland sjunger. Ett annat intresse jag ägnar mycket tid åt är fotboll. Jag spelar i Bollstanäs Sportklubb i Väsby, i ett utvecklingslag med spelare i olika åldrar, från 16 år och uppåt.

Samhörighet i laget

Att spela i ett lag har en del gemensamt med den kristna tron. Det första jag tänker på är nog främst gemenskapen. Känslan av att tillhöra något. Precis som man i kristendomen samlas för att exempelvis be tillsammans, så samlas man i ett lag för att utöva en sport och göra något man mår bra av. Precis som att man kan se alla kristna i världen som en stor familj, där man har åtminstone religionen gemensam, så är fotbollslaget också som en liten familj där man delar samma intresse i alla fall när man är på träningarna, även om man har olika liv utanför idrotten sedan.

Vägledaren

Jag tänker också på själva organisationen i ett lag, som består av spelare och tränare. Tränaren finns där för att vägleda, utveckla och stötta sina spelare. I religionen är det Gud som vägleder och stöttar sitt folk, precis som tränaren finns där för sina spelare. Något annat som får mig att förknippa fotboll med kristendomen är själva spelet. Det gäller att jobba sig förbi motståndarna när man spelar, utan motståndare hade det inte varit några problem att göra mål och vinna matchen. Å andra sidan hade man förmodligen inte lärt sig något, eller fått användning för allt man tränat på träningarna om inget motstånd fanns som försökte försvåra situationen för dig. Fotbollsplanen kan liknas vid livet, du möter motstånd ibland som du måste kämpa dig förbi, vissa hinder är enkla, andra svårare. Det kanske krävs en del träning för att lyckas. Men desto hårdare man kämpat för att ta sig förbi de allra svåraste hindren, desto gladare blir man av att äntligen nå fram till målet och få utdelning för allt slit.

Prova själv

Det finns extremt många likheter mellan sport och kristendom, men det är nog individuellt vad man känner för likheter. Kanske kan ni prova själva? Gå ut på planen med några vänner och spela så får ni känna efter hur man kan koppla sin religion med en sport.

Sofia Svensson