

Templo Ecuménico - semesteroas

Vi möts av en trevlig stämning och en doft blandad av ärtsoppa, nygräddade våfflor och kaffe.

Café Träffpunkten, en mötesplats i den Skandinaviska Turistkyrkan (STK) på Playa Del Inglese, Gran Canaria. Det är februari månad, 24 grader varmt i luften och solen skiner.

Redan när vi bokade resan fick vi med en liten broschyr om kyrkan och dess verksamhet och program. Vid kaffebordet får vi prata med Pastor Stig Jirenius medan vi äter hemlagad lunch. Det är torsdag och därför ärtsoppa och våfflor på Café Träffpunkten.

11 kyrkofamiljer

Stig berättar att den första STK på Gran Canaria startade en julotta 1964 i Las Palmas, anordnad i samarbete med resebyråerna. Vid den tiden var turistnäringen i huvudsak centrerad i Las Palmas och resan till de södra delarna gick på dåliga grusvägar och den södra delen bestod i huvudsak av tomatodlingar, som ägdes av en person, i folkmun kallad "tomatgreven".

Han skänkte mark till byggandet av en kyrka. Hans krav var att det skulle vara en kyrka för många församlingar och nationaliteter. STK flyttade 1971 in i den nya kyrkan och nu finns det 11 olika församlingar eller kyrkofamiljer.

STK är väldigt aktiv med flera program i veckan, såsom Café Träffpunkten, inspirationssamlingar, gudstjänster, utflykter och hela kyrkan sjunger. Ett team av sju personer driver verksamheten med hjälp av frivilliga volontärer, både unga och äldre. STK har ca 1000 medlemmar.



Avspända nordbor

Det är ett trevligt sorl medan vi äter. Folk sitter nöjda med sin ärtsoppa och nybakt bröd och träffar andra nordbor. Man delar matstund och erfarenheter och utbyter tips. Aldrig har väl nordbor varit så öppna och avspända som här. En glad ung kille med stråhatt serverar våfflor med sylt och grädde. Här pratar vi bland annat naturligt om vår samfundstillhörighet.

Mycket kan hända under en resa utomlands. Många gånger har kyrkan hjälp till med samtal, råd och ledning. Här blir en trevlig mötesplats med vänliga människor, skandinaviska tidningar, hemlagad mat, Internet, bibliotek och alltid någon att prata med.

Vi var på en välbesökt gudstjänst i den vackra kyrkan en söndagskväll kl. 18:00, med mycket vacker sång och musik och en trevlig predikan av Stig Jirenius.

Plats för det inre

Vi turister längtar efter dagar med avkoppling, sol, värme men också en uppladdning för den inre människan. Här kan man tillsammans med hundratals andra skandinaver delta i berikande gudstjänster, sångkvällar och gemenskap. Mera information finns på hemsidan www.turistkyrkan.org.

Monica Tiger