

Det största är att tjäna andra

Församlingen möter aktivt behov hos både enskilda medmänniskor och samhället i stort - om vårt inriktningsmål Diakoni

Missionsarbete

Församlingen är inte församling för sin egen skull. Den kristna kyrkan har alltid varit en del i samhället och mött människor i deras nöd. Förr var klosterväsendet viktigt för sjukvård och undervisning. När Missionskyrkan och alla andra kyrkor startade med missionsarbete i Afrika, Asien och Sydamerika räckte det inte bara med att prata evangeliet. Man fick samtidigt starta sjukhus och skolor. Detta fungerar nästan som en naturlag, för evangeliet blir helt enkelt inte fullt ut helt om det inte i praktisk handling hjälper medmänniskan i sin nöd.

Göra som Jesus

Vi talar om att vi som kyrka och församling är Kristi kropp i världen idag. Vi kan tänka väldigt konkret om det. Vi som församling skall göra det som Jesus gjorde när han var här på jorden som människa. Konkret innebär det att vi är Jesu ögon, öron, fötter, händer och mun idag. Precis det som Jesus gjorde skall vi göra som hans lärjungar. Jesus gick till de utsatta. Han pratade med dem som ingen annan pratade med. Han botade sjuka och gav de hungriga mat. Jesus talade mycket, men han pratade inte bara. Han talade genom sitt medmänskliga handlande. Uppdraget är stort men den helige Anden bär och

hjälp.

Hjälpa andra

Om församlingen bara gör det som man tycker är mysigt och trevligt så predikas inte ett helt evangelium. Kristi kropp blir då stympad. Det behövs öron som kan lyssna, händer som kan hjälpa och ben och fötter som kan bära andra människor.

Ger förtroende

Församlingen bedriver inte diakoni och medmänsklighet för att människor skall tycka att församlingens medlemmar är så duktiga Men det går heller inte samtidigt att sticka under stolen med att det som skapar förtroende för församlingen är faktiskt det som församlingen gör och inte det som församlingen säger. Diakonin, alltså att församlingen möter behov i samhället, handlar alltså om att helt enkelt göra det Jesus gjorde och det som Gud kallar oss till att göra. Utgångspunkten för församlingens diakonala arbete är att skapa trovärdighet i att predika ett helt evangelium.

Gemenskap

Den nöd vi ser i samhället idag är ibland svår att upptäcka. Alla är så duktiga på att hålla fasaden fin. Men ensamhet, ut-

Församlingens kultur- och studieverksamhet sker i samarbete med Studieförbundet Bilda.



anförskap, segregation, nyfattigdom och missbruk är områden där säkert det finns stora behov för kyrkan att kliva fram. Genom engagemang i språkcafé, biståndscentret Skopan är församlingen med och motverkar ensamhet, segregation och utanförskap. Många på Skopan får en möjlighet till en ny chans, efter exempelvis lång arbetslöshet eller som ny i Sverige. Församlingen är med sitt barn- och ungdomsarbete en viktig drogfri miljö för både vuxna och barn. I församlingen är det också viktigt ta hand om varandra. Den som är medlem i församlingen skall inte behöva känna sig ensam. Det finns en besöksgrupp och i församlingen kan man få vänner i alla åldrar. Den som är gammal och upplever att nätverket krymper runt en, kan i församlingen få rik gemenskap med medmänniskor i olika åldrar. En fyraårings blick in i ögonen på en 85-åring vid kyrkkaffet är också medmänsklighet och diakoni.

Göra något

Skall kyrkan i Sverige och även Missionskyrkan i Upplands Väsby växa och få en mer betydelsefull plats i samhället för att evangeliet skall bli tydligt, så är diakoni den viktigaste vägen just nu. Det finns så mycket behov i samhället. Vi kan inte göra allt, men Kristi kärlek driver oss och tvingar oss att faktiskt göra något. Detta "något" upptäcker vi när människors behov kommer nära och vi inte kan göra något annat just hjälpa. Låt det bli vår bön att detta "något" man kan göra för någon annan visar sig för var och en i Guds församling.

Göran Bondesson

Församlingbladet finns också på Internet.
www.kyrktorget.se/missionskyrkan.uv

Jenny Arnerlöf, VFU i församlingen

Under perioden 24 mars till 7 april gör pastorsstuderande Jenny Arnerlöf sin VFU-period i Missionskyrkan i Upplands Väsby. Jenny bor på Ekerö och går på Teologiska Högskolan, Bromma. VFU betyder "verksamhetsförlagd utbildning" och namnet på kursen som perioden ingår i heter "Församlingens som livstolkande miljö". Jenny kommer att besöka de flesta grupper och aktiviteter i församlingen. Jenny medverkar vid Getsemanestunden och kommer att predika i gudstjänsten den 7 april.

