

Nu var det påsk igen!



Så var det dags för vår, påsk och snart sommar igen. Tänk vad ett år går snabbt. Tiden bara flyger fram. Även om vintern är lång så är det lika fantastiskt när väl ljuset kommer tillbaka. Krokus och snödroppar tittar först fram. Sedan kommer vitsippor och lövsprickning. Naturen vaknar till liv efter vinterdvalan. Jag älskar den där första våren väldigt mycket. När det går att känna att solen värmer om man hittar lä längs en husvägg. När det utan mössa och vantar är skönt att vänta på bussen, då är våren kommen.

Naturen får liv



Påskens budskap har en fantastisk inramning i vårt nordliga land. Kan det bli en tydligare inramning på bibelns budskap att Jesus uppstod. Att det som vi med mänskliga ögon kan tycka var dött får nytt liv i Guds ögon. Att ljuset återvänder efter mörkret och att ljuset och

livet alltid är större än mörker och död. Gud skapar på nytt med oss och ger oss nytt liv när vi vill ha med Gud att göra.

Besegra döden



Aposteln Paulus skriver i 2 Kor 5:27 ”Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit.”

Varje år firar vi påsk. Då får vi minnas att Jesus gick in i smärtan och döden på ett kors för att visa oss människor vad sann, äkta kärlek är. Utan vinning, bara för att Gud älskar oss, lät han Jesus gå in i döden för allas vår skull. Men utan uppståndelsen på påskdagens morgon hade Jesus bara blivit en ihågkommen martyr. Det finns många med honom i raden av martyrer. Men som vi vet är det anorlunda med Jesus. Utmaningen och kraften ligger i att döden inte lyckades hålla kvar Jesus i graven. Han uppstod och visade vägen för att Gud vill ge nytt liv till det som var dött. Jesus uppståndelse skedde bara en gång. Ingen annan har uppstått från döden efter det. Men att Gud konkret kan förvandla våra liv, det kan hända mer än en gång.

Påsk varje söndag



Att fira påsk får inte bara stanna vid att en gång om året minnas att Jesus uppstod och vann segern över döden. Fira påsk är något vi gör varje söndag året om. Varje söndag är en påminnelse om att kvinnorna gick till graven dagen efter sabbaten, alltså söndagen, för att upptäcka att graven var tom. Varje söndag i kyrkan året runt är en minipåskdag där vi får fira att Jesus lever och att Gud kan skapa nytt liv i våra liv.

Påsk året om



För du kan faktiskt få leva i påskdag varje dag, inte bara söndag. Gud kan förvandla allas våra liv. Det handlar bara om att tillåta sig att Gud ska få påverka

och förvandla våra liv. Du är en ny skapelse i Kristus. Jag hoppas det är spännande att fundera på vad det kan innebära i ditt liv.

Skulle det kunna innebära att leva mer för sina medmänniskor eller att kunna ge hopp till medmänniskor.

Skulle det kunna innebära att Gud kan få utveckla dina gåvor i musik, ledarskap eller omsorg.

Kanske det skulle kunna innebära att du för dina vänner talar om hur mycket glädje Gud ger i ditt liv.

Kanske det skulle kunna innebära att människor runt dig upplever att du är speciell och du har en karisma och ett engagemang för människor.

Ditt nya liv



Påsk innebär att livet återvänder till naturen och kyrkan. Men ducka inte heller för att påskens budskap, om du verkligen tar det på allvar, kan förvandla framförallt ditt liv. Gud vill göra något nytt i ditt liv.

Göran Bondesson

Bilder av Giotto di Bondone