

## Egypten - ett minne för livet!



Efter nyår åkte jag, (Lovisa Vare) och nio andra på en oförglömlig resa. Alla som åkte är aktiva i Sollentuna Pingstkyrka och vi var åtta ungdomar, vår ungdomspastor Annelie Lennartson och församlingens ordförande. Anledningen till denna resa var att vi ungdomar under våren 2011 gick en ledarskola. Som avslutande projekt till denna fick vi som uppgift att planera och arrangera en studieresa med fokus på mission och kultur-skillnader i det land vi åkte till. Syftet med denna var att utveckla oss själva som ledare och samtidigt bygga och stärka kontakter och samarbeten kyrkorna och länderna emellan. Efter många, långa planeringsmöten kom vi tillslut fram till att Egypten var ett perfekt alternativ. Där hade vi bra kontakter och många projekt med svenska samarbetspartners.

### Basen i vår resa

Vi började vår resa med att flyga till Kairo, sedan följde en lång bussresa tillsammans med tre egyptiska ungdomar. Det var roligt och vi fick verkligen se vilken humor egyptierna har. Väl framme i Alexandria började vi med att besöka våra huvudkontakter, de som var basen i vår resa.

*Gamaya* eller *Gamaya Salvation Society*, som det egentligen heter, är ett ekumeniskt kristet center. Det är likt en frikyrka och de håller varje vecka Gudstjänster och har alltid aktiva ungdoms- och barnverksamheter. *Heaven Way Team* är ett kontor som ligger i samma byggnad som Gamaya och det startade när en grupp ungdomar från Gamaya tillsammans började spela in små dramor som handlade om vardagliga händelser i livet kopplade till bibeltexter. Organisationen utvecklades senare och nu sänds dessa dramatiseringar på kristna TV-kanaler dagligen runt om i hela Mellanöstern. Här spenderade vi mycken tid tillsammans med våra egyptiska vänner.

### IMC Mediecenter

Några dagar senare hälsade vi på hos IMC Mediecenter. Där jobbar man med alla olika sorters media och gör bland annat kristna filmer, TV-program och radioprogram. Där fick vi gå runt i olika studios och se när de till exempel dubbade en film från engelska till arabiska. Detta var väldigt häftigt och vi blev inspirerade att själva starta radioprogram eller liknanden på hemmaplan.

## Luciatåg och kläudtelning

En av de aktiviteter som vi själva fick bidra med under resan var att dela ut kläder till de fattigare barnen i Gamaya. Vi började med att ha ett luciatåg för barnen för att visa vilka traditioner vi har i Sverige. Sedan ställde vi upp oss på en rad och så fick mammorna och barnen komma och hämta sina påsar med kläder samtidigt som vi sjöng julsånger. Detta uppskattades mycket av både oss, barnen och mammorna. Det var en stor välsignelse för oss alla och vi lärde oss att ett leende är samma på alla språk.

## Radio Sotak

Mot slutet av resan åkte vi till Kairo tillsammans med åtta av våra egyptiska vänner för att turista och se fler kristna mediaprojekt. Det första stället vi kom till var Radio Sotak. Radiokanalen är kristen och där fick vi träffa 4 unga tjejer som hade ett radioprogram där de pratade om



aktuella samhällsfrågor som till exempel revolutionen. De lät även ungdomar höra av sig till programmet för att dela med sig av sina tankar. Radiostationen ligger i militärens högkvarter och där fanns även många radikala muslimer. De ville därför att vi skulle vara diskreta och tysta för att inte dra uppmärksamhet till oss så vi fick smyga och prata tyst under besöket.

## Sat 7

I Kairo hade de även fixat ett besök på den stora kristna TV-kanal **Sat 7**. Dom sänder från flera kanaler över hela Mellanöstern. Under besöket fick vi gå in i en studio där de vanligtvis spelade in barnprogram. Rummet hade sex väggar och varje vägg hade en egen kuliss så att de kunde spela in olika barnprogram i samma lilla studio. Vi blev även här inspirerade och tyckte det var häftigt att få gå in i en riktig TV studio.

## Intryck av resan

Vi fick alla väldigt många intryck under hela resan och varje dag bjöd på något nytt. Vi tyckte det var otroligt häftigt att se hur de i Egypten verkligen brinner för det dom gör. Det var inspirerade att se dom så aktiva i ett land där det egentligen är förbjudet att missionera. Ändå så kämpar de på hela tiden och verkligen lever för det Gud vill att dom ska göra. Genom att se det så, kom vi alla till insikt i att vi går omkring här i Sverige, som är ett fritt land där vi kan göra vad vi vill, och oroar oss för vårt rykte och vad folk ska tycka. Men dom är starka och gör det Gud vill att dom ska göra och så vill jag också bli!

**Lovisa Vare**