

Från sidan 2



I Betlehem finns Missionskyrkans och equmenias två volontärer som under ett år jobbar på SIRA-skolan som drivs av bl.a. Immanuelskyrkan i Stockholm. Där tar man emot elever som har dyslexi och andra diagnoser som gör det svårt med läsinläringen. Maria skrev så här i sin dagbok om vårt besök:

Måndag 26 oktober

Jag, mamma och Jacob åkte till en skola för barn som har svårt att lära sig att läsa och skriva. Vi fick börja med att plocka oliver som vaktmästaren skakat ner från ett olivträd på skolgården, det var deras gympalektion den veckan. Vi var med på en engelska lektion. Nu vet jag att gaffel heter fork på engelska, och sked = spoon. Dom läser baklänges på arabiska så det är svårt att lära sig engelska. Vi gick ut på stan. Vi sa att vi kom från Sverige, då fick jag två kakor och jos gratis.

Tisdag 27 oktober



Jag, Jacob och mamma åkte till ett hus som hette Betlehems Internationella Center där vi träffade en som heter

Inger Jonasson . Vi åkte taxi till en skola där vi fick vara med på en musiklektion sen åkte vi till ett ställe där Jacob fick träna fotboll med ett fotbollslag.

Den andra veckan var Joakim ledig från jobbet. Vi gjorde en dagsutflykt, som Maria beskriver så här:

Lördag 31 oktober



Pappa hyrde en bil. Vi såg kameler och beduiner i öknen på väg till VÄRLDENS lägsta punkt Döda havet. Vattnet är så salt så man flyter. Man kan inte dyka och behöver inte simma. Vattnet smakar jätteäckligt. När man har gått upp ur vattnet så känner man sig alldeles oljig på huden. Sen åkte vi till ett berg med en fästning som hette Masadaklippan. Sen åkte vi till Jeriko. Den staden har funnits i 10 000 år och är världens äldsta stad. Där åt vi mat och åkte linbana till Frestelsernas kloster.

Vi avslutade vår resa med fem dagar i Eilat vid Röda havet. Där sken solen och där fanns det korallrev som vi snorklade runt och tittade på. Det var ljuvligt med några dagars sommarvärme i början av november.

Det var en innehållsrik och på många sätt fantastisk resa vi fick vara med om. Dels att få uppleva flera av de platser som finns i bibelberättelserna, men också något av det som händer just nu i den konfliktsituation som folket i Palestina och Israel lever i.

Lena Wohlfeil med hjälp av Maria