

En resa till Indien

Ännu hör jag orden från vår indiske guide som sade: "Vad Ni än förväntar eller föreställer Er så kom ihåg: Indien är annorlunda".

Vi har mött detta land i förändring under några dagar och sett New Delhi – en mycket modern stad – Old Delhi med anor sedan 3000 år tillbaka

försvarsanläggning från medeltiden. Alla byggnader i staden har en rosa färg som var påbjuden till Prince of Wales besök år 1853 och gäller än (rosa är vänlighetens färg). Maharadjornas palats fanns belägna i sådana fort och var utrustade med all tänkbar lyx på sin tid. Stora vattenreservoar fångade upp monsunregn så att fortet hade vatten under alla årets tider.

Maharadjan och hans närmaste samt



och vi har upplevt nutid och dåtid sida vid sida på landsbygden. Kameler och åsnor på motorvägen bland moderna lastbilar, turistbussar och motorfordon som tycks vara byggda strax innan de uppfanns, trängas med senaste bil- och motorcykelmodeller. Ett myller av människor som åkte på dem i praktisk uppvisning av tyska prepositioner: *"an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor und zwischen"*.

En stad i rosa

Vi åkte med buss från Delhi till Jaipur, huvudstaden i Rajasthan. Där blev det en ridtur på elefant till Amber-fort, sätet för Maharadjan och en omfattande

höga gäster bodde i delar av palatset med "Klimatkontroll". Man kylde rummen med upphängda draperier (ibland av siden) som hölls fuktiga genom sinnrika bevattningssystem. Avdunstningen förbrukade rumsvärmen och kylde på så sätt.

Med Jeep efter tiger

Resan med buss fortsatte till Ranthambore, ett av Rajasthans tigerreservat. Vi åkte på safari i den Jeepen där vi inte såg någon tiger utan bara färsk spår. Resan fortsatte med tåg till en station nära Agra där vi äntrade vår buss igen och fortsatte till Agra.

Gunter och Birgitta

I ungefär ett år hade Gunter och jag planerat att resa till Indien. Den 4 oktober var det dags för en tiodagars resa dit .

Nu när jag kommit hem tänker jag –har jag varit där? Naturligtvis är svaret JA men också NEJ- Vi har besökt några kvadratmil av detta jättestora land och fått några spännande och intressanta inblickar HUR det kan vara i Indien

Välbehållna klev vi ur - en upplevelse rikare!

Skola på landet

En fin upplevelse var besöket i en skola på landsbygden. Här fanns ungefär 140 elever i varje klass sittande på golvet med sina böcker och endast en gammaldags svart tavla som enda hjälpmedel. Flickorna var klädda i vackra blå saris med vita sjalar och pojkarna i blå byxor och vita skjortor. När jag berättade att jag var lärare i mitt land utbröt ett väldigt fnissande eftersom en kvinnlig lära-



Några intryck från Indien

Det första man slås av är det näst intill obeskrivliga myllret av människor - och trafiken ett vimmel av olika fordon – motorcyklar, små "tuktuk", cyklar lastade till max, vanliga bilar med mycket buklar, bussar och lastbilar. Vår uppfattning är att trafikreglerna endast var en slags rekommendation – signalhornet var det som gäller!

Vi var några som skulle ta oss från en marknad till hotellet med en tuktuk. Tre satt bakom föraren och jag fick klamra mig fast på ett litet säte bredvid föraren. Efter en timmes färd genom smala gränder bland denna trafik av fordon, människor och djur kom vi fram till hotellet.

re var otänkbart för de här eleverna (i de större städerna börjar det bli fler och fler kvinnor i skolan) Trots de många eleverna var det total uppmärksamhet och naturligtvis inga disciplinproblem!

Taj Mahal

Bill Clinton lär ha sagt vid sitt besök av Taj Mahal "Det finns två kategorier människor - de som inte sett Taj Mahal och de som har gjort det. Nu hör jag till den senare delen". Detta gravmonument med sin vita marmor och miljontals halvädalstenar var fantastiskt vackert.

Birgitta Wohlfeil