

Att fira en kristen jul



Det är alltid med blandade känslor man kan gå in i advents- och juletid. Ledighet och avkoppling, men också väldigt mycket förväntningar som kan stressa. Det blir allt viktigare att betona den kristna tron i advents- och julfirande.

Förväntningar på advents- och jultid kan vara både positiva och negativa

Julen är bra för det är...

- ... mysigt med ljusen i den mörka årstiden.
- ... folkligt och festligt med julmarknad och luciafest.
- ... gott med glögg och pepparkakor.
- ... härligt med adventsgudstjänst med hosiannasång och julnatt med *O' helga natt*.

Men det är också...

- ... stressigt med alla julklappar och julmat som skall köpas.
- ... knepigt att bestämma hur och när och med vilken familj man skall fira
- ... fruktansvärt jobbigt för alla som inte har någon att fira jul med.

Återskapa paradiset

Det är ju så dubbelt att anledningen till all stress innan julen är traditionen av att ha ambitionen att skapa en känsla av paradiset i julen. Julgranen med färgade kulor symboliserar kunskapens träd. Och de första människorna i paradiset, Adam och Eva, har namnsdag dagen före julafton och julafton. Känslan av överflöd byggs upp av mat i överflöd, inga krav och att bara få vara i god gemenskap. Men för att nå dit upplever många en enorm stress.

Olika jular som vuxen

De jular jag firat som vuxen har sett väldigt olika ut. Men som barn minns jag att alla jular var exakt likadana. Gröt, Kalle Anka, Julmat och julklappar. Alltid samma. Vi åkte aldrig någonstans. Det har varit lite utmaning att som vuxen bryta det. Det har blivit skidsemester i fjällen, alternativ jul för ensamma och någon gång har jag jobbat på julen. Som pastor och med en släkt där de flesta jobbar inom vården, så är julen förknippad med diverse arbetspass. Men egentligen gör det inte så mycket. Bara man får vara tillsammans några timmar i familjen. I den stunden är maten och gemenskapen viktig.

Julnattens mysterium

Under de senaste åren har julen som kristen helg blivit allt viktigare i vår familj. Det är så mycket som förändras i vårt samhälle så det eviga budskapet om att det obegripliga har hänt blir för

varje år som går allt viktigare. Det mest centrala är julnatten. Det är stort att predika på julnatten. Få läsa bibeltexterna om hur allsmäktig helig Gud låter sig födas och ta gestalt i ett ynkligt och totalt beroende spädbarn. Förutsättningarna är inte de bästa. Jesus föds i en hemlös situation och får börja sitt liv att leva som flykting i Egypten i exil från en tyrannisk barnamördare till kung.

Fira kristen jul, ett vittnesbörd

Det är många som far illa i julens krav och stress. Det är ett negativt uttryck för vårt effektiva, krävande och kommersialiserade samhälle. Att gå till kyrkan i juletid kan då vara en markering att man vill något annat.

Det är ofta man i kyrkan tänker - hur man skall komma utanför kyrkväggarna med det kristna budskapet. Det finns en riktning från gudstjänsten ut i samhället och världen. Det är i vardagen det kristna livet skall levas. Men speciellt i juletid är det faktiskt även en tydlig form av vittnesbörd att som människa söka sig utifrån samhället in i kyrkan.

Genom att delta i firandet av Jesu födelse och hylla att fridsfursten är född så deltar du i en kollektiv manifestation att det finns något som är större än både effektivitet och kommersialism. Det finns någon som är större än alla av denna världens ytliga värden. Ett vittnesbörd som handlar om att Gud genom Jesu födelse visat sin kärlek till varje människa och därigenom också tydligt bestämt sig för att människans tuffa livsvillkor också är Guds livsvillkor.

Vi är inte ensamma med vår smärta.

Gud är med oss i allt. Det är något helt annat än prylhysteri och stressen med att hinna besöka alla släktingar.

Styr dina steg till kyrkan

Styr dina steg mot kyrkan i advents- och jultid och låt det bli ett vittnesbörd att det finns ett större perspektiv än prylar och stress, både i juletid men även hela året om.

Göran Bondesson

