

Skatten har öppnats -

Barnen - våra dyrbaraste skatter



Eva Andersson

Det har blivit ljusare ute men vädret tvekar ändå att helt släppa fram våren. Vi vet ändå att ljuset kommer att segra och att naturen ännu en gång kommer att berika oss

med en oändlig mångfald.

Jag träffar *Eva Andersson* för en pratstund. Hon är gift med Stefan som är vår pastor sedan ett år. Eva hjälper oss att ännu bättre visa omsorg om våra dyrbaraste skatter, nämligen barnen i församlingen. Varannan söndag kommer skattkistan fram i gudstjänsten och barnen får upptäcka vad som gömmer sig i den.

Barnen till Jesus - Jesus till barnen

Ja, säger Eva, gudstjänsten är en högtid. Då ska det vara lätt för hela familjen att gå till kyrkan. Det ska vara roligt, ge värme och kärlek, såväl i den stora gudstjänsten som i samlagen med barnen, på deras sätt och deras språk. Jag tycker det är roligt att arbeta med barnen och det här är starten på något som fler gärna får bli engagerade i. Förhoppningsvis kan vi trampa upp marken för en fortsättning med och för barnen på söndagar i kyrkan.

Att förmedla tron på Jesus till barnen ska vara en naturlig del i gudstjänsten, fortsätter Eva. Så småningom vore det bra att ha en grupp för förskolebarn och en för lite äldre barn. Materialet *Skatten*, som vi följer, används i flera olika kyrkor, bl.a. Equmeniakyrkan. Se gärna hemsidan www.skatten.nu. *Skatten* erbjuder varan-



nan söndag under terminen. De andra söndagarna kommer det finnas möjligheter för barnen att rita, pyssla och titta på en video med bibelberättelser i Villan.

Uppväxt i Centralafrika

Eva växte upp i *Burundi*, i Centralafrika. Hon bodde där från två års ålder tills hon var femton år, med undantag av två år i Sverige. Pappan var lärare och rektor på en gymnasie- och lärarhögskola för c:a 500 internatselever och mamman var sjuksköterska på den lokala dispensären på missionsstationen. Från det att Eva var sju år gick hon i en svensk internat-skola för missionärsbarn i huvudstaden *Bujumbura*.

Det var ett väldigt intressant och anorlunda liv att växa upp i Afrika. Eva stannar upp. Men det var också svårt

- om Eva Andersson

många gånger att vara ifrån mina föräldrar långa tider. Där vi bodde i *Kiremba* finns en stor Pingstförsamling, med 100 000 medlemmar! Jag fick tidigt lära känna en mycket varm och karismatisk kristen tro. Min tro har alltid varit en självklar del av mitt liv och något jag är mycket tacksam för. Tron är en gåva och en stor trygghet, säger Eva.

Tillbaka till Sverige

Familjen flyttade till Sverige när Eva var femton år. De flyttade då till *Nässjö* i Småland. Där bodde de på folkhögskolan *Viebäck* under ett år och Eva började gymnasiet. Sedan gick flytten till Stockholm och Ekerö. Hon gick med i Mälarökyrkan. I *Filadelfiakyrkan Stockholms* ungdomskör mötte hon Stefan när hon var arton år. Eva gick då på vårdlinjen och Stefan kom senare att jobba i Mälarökyrkan. Eva och Stefan gifte sig 1984.

Eva arbetade som barnsköterska i kungafamiljen under sex och ett halvt år. Eva och Stefan bodde då också i samhället *Drottningholm*. Hon började studera till sjuksköterska parallellt med sitt arbete. Några månader efter sin utbildning, i mars 1989, föddes deras första barn *Johan*. Sedan har de välsignats med ytterligare två barn, *Caroline* 1991 och *Robert* 1996.

Tron är viktig i våra liv

Till Upplands Väsby kom Eva och Stefan sommaren 1989. Stefan jobbade som pastor i Pingstkyrkan och de bodde i kyrkans lägenhet. Vi har alltid stått tillsammans i församlingsarbetet, både

praktiskt och andligt, fortsätter Eva. Vår tro är mycket viktig i våra liv. Det är också betydelsefullt för mig att jag även har mitt liv utanför kyrkan i familj, vänner och arbete.

Yrkeslivet

När barnen var små arbetade Eva extra som sjuksköterska nattetid på jourmottagningen i Väsby. Barnen började 1993 på det nystartade föräldrakooperativet *Senapskornet*. Tillsammans med flera andra familjer från Missionskyrkan och Pingstkyrkan startade de denna förskola med kristen profil. När barnen var äldre började Eva arbeta dagtid inom njurmedicin och dialys fram till 2001. Därefter blev det arbete inom ASIH, *Avancerad sjukvård i hemmet*, med bas på Löwenströmska sjukhuset. Eva var enhets- och verksamhetschef fram till 2013. Sedan tre år tillbaka är hon nu verksamhetschef på Barkarby vårdcentral i Järfälla. ”Jag tycker att det är viktigt att skapa en god arbetsmiljö med arbetsglädje. Det är min uppgift som chef att möjliggöra för mina medarbetare att kunna ge den bästa vården,” tillägger Eva.

Tiden rinner iväg i vårt samtal mellan Eva och mig och nu har kvällens mörker brett ut sig och klargjort behovet av nattens sömn. Jag vill lägga på allas våra hjärtan att be för barnens samling *Skatten* så att den får bli något bra och att den får växa till något större än vad vi kan göra och tänka. Vi gör detta tillsammans som församling. Bibeln är en skattkista att hämta skatter från, avslutar Eva.

Monica Tiger

