

Gudstjänsten och nattvarden

Gudstjänsten och nattvarden - delaktighet och gemenskap med Gud och varandra.

Kolosserbrevet kapitel 3: 16-17

”Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom”

Detta är fin vägledning för gudstjänst och gemenskap med delaktighet och gemenskap. Vi kan alltså bidra med det vi är och har och vara tillsammans, medverkande i gudstjänsten. Den är ju inget framförande eller program som genomförs. Vi tillsammans får tillbe och sjunga till Gud, lyssna till predikan och Bibelns ord, dela livet och be för varandra. Vilken oerhörd förmån och tillgång som detta är – gudstjänst med Gud och med varandra. Påskdagen och att Jesus uppstår från döden är det vi även firar varje söndag.

Din bön och din berättelse om tron på Jesus och vad Gud ger och gör i ditt och andras liv har så stor betydelse. Min bön och önskan är att detta ännu mera får plats när vi möts för gudstjänst i vår kyrka.

Gudstjänsten får gärna vara tid och plats att ”ladda batteriet” och hämta in vägledning för livets olika utmaningar och möjligheter. Du får gå starkt vidare efter gudstjänsten. För verkligheten är att hela livet, som troende kristen, är en pågående gudstjänst – vi tjänar Gud hela livet och alla slags dagar.

Nattvarden

Nattvarden, som vi inbjuder till en söndaggudstjänst varje månad och vissa onsdagskvällar, är ett heligt möte med Jesus Kristus, som gav sitt liv för att du och jag – och alla människor – skulle få frälsning, förlåtelse och evigt liv.

Vi möts, liksom kristna över hela världen och genom alla tider, för att påminna oss om det offer Jesus gav. Och att samtidigt, medan vi vandrar på jorden, få se fram mot den dagen då vi får komma hem till måltiden och gemenskapen i himlen.

Ditt bidrag

Kom gärna ihåg våra gudstjänster i dina förböner och bidra med dina förslag om innehåll och utveckling. ***Du är inbjuden till träff om gudstjänstledning tisdag 26 mars 19:00 i Missionskyrkan.***

Välkommen till gudstjänsten – delaktighet och gemenskap med Gud och med varandra!

Stefan Andersson

