

Kärlekens väg – genom lidande



Stefan Andersson

Pastor

Jesus säger i Johannes evangeliet, kapitel 14, vers 6:

”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig”

som svar till lärjungen Tomas som undrade om vägen.

Att söka mening

Vi söker vägen genom livet, meningen med livet, riktning och mål för livets vandring. Den längtan tror jag vi alla människor delar och behöver samtala om. Idag är det verklig kris för många medmänniskor som saknar mening, hopp och vägledning och det ger existentiella och psykiska problem. Vad är meningen med allt det här med mig, livet, relationer, miljön, framtiden?

Kärlekens väg

Vi är en del i den stora kristna gemenskapen som bekänner att Jesus är Herre! Vi tror att mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och hela världen. Och att tron på Jesus på riktigt ger dig, mig och alla tro, hopp och kärlek. Kom och gå med på den vägen – tillsammans! Kärlekens väg ger riktning och mål. Jesus har gått den vägen före och visat med sitt

eget liv Guds kärlek till alla. Jesus ger sitt liv för dig och mig, och för alla.

”Gud vår frälsare vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen. Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor; människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla” Första Timotheosbrevet kapitel 2, versarna 4-6.

Påskan

Jesus visade att lidande, tjänande och offer leder till seger och uppståndelse. Vi firar Påskan med största tacksamhet och glädje – Jesus har genom sitt offer besekrat mörkret, synden, ondskan och döden för din och min skull!

Välkommen att tro

Frälsningen – Förlåtelsen – Friden – Friheten – Framtidshoppet finns i Jesus Kristus. Vill du tro på Jesus och ta emot honom i ditt liv? Du är välkommen! Det budskapet, och den inbjudan, vill vi fortsätta att förmedla enskilt och som kristen gemenskap.

Jesus delar lidandet

Det är tröst och uppmuntran att veta att människan Jesus, Guds son, vet hur vi har det och kan dela smärta, lidande, ensamhet och utsatthet. Jesaja skriver *”han var föraktad och övergiven av alla, en plågad man, van vid sjukdom, en som man vänder sig bort från”* (53:3) Författaren till Hebreerbrevet skriver *”fastän han (Jesus) var son, lärde han sig lyda genom att lida och när han hade*

och död till seger och uppståndelse



fullkomnats blev han för alla, som lyder honom, den som bringar evig frälsning”
4:8-9

Att följa Jesus

Att följa Jesus är inte helt lätt, men det är helt rätt! Det kan handla om att avstå, uppoffra sig, se till andras behov, visa kärlek och uppmärksamhet till andra. Att gå kärlekens väg kräver mod i en tid då det är många som går hatets, våldets och själviskhetens väg.

Gud går med dig – du får gå med Gud på kärlekens väg där Jesus Kristus går före. Dessutom har vi resurser från Gud genom att han ger Andens kraft och vägledning, han ger oss sin kärlek. Vi får tro, hopp, kärlek och mening på den vägen.

Jesus är herre!

Jag avslutar med orden från Paulus i Filippibrevet kapitel 2 versarna 1-11 . Texten för min första predikan 1983 och som betyder mycket för mig:

”Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från Anden, om det finns ömhet och medkänsla gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på

ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss.

När han till det yttre hade blivit mänskliga gjorde han sig ödmjuk och var lydiga ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära”
Gud välsigne dig!

Goda hälsningar

Stefan Andersson

ONSDAG 10 april

Georg Andrén, generalsekreterare för Diakonia besöker:

Skopan 10:00 - 12:00

Språkcafe 13:00

Aktuellt program återfinns på Internet-adress

www.kyrktoget.se/missionskyrkan.uv

samt på sociala medier

Facebook

Missionskyrkan Upplands Väsby

Instagram

missionskyrkanuv