

Regionens Barnkördag 17/2

Barnkören fick en bra start med den stora barnkördagen i Andreaskyrkan på Södermalm hela lördagen den 17 februari.

I år var alla barn med utom två som råkade vara sjuka, alltså 13 barn och 6 vuxna från oss. Barnen var mycket förväntansfulla och glada och det var de hela dagen.

Välorganiserat för 70 barn

Programmet var väl planerat med både sång- och lekpass i härlig blandning och med mellanmål och lunch samt korv/bröd och glass allra sist innan konserten. Tre ledare och flera tonåriga hjälpledare byttes av. En av ledarna hette *Maria Sandell* och hade skrivit alla sångerna och det gjorde att det blev en härlig övning med både text och meloditräning. Som vuxen blir man verkligen imponerad av hur snabbt barnen lär sig texter. Både på engelska och svenska.

Lekpaus vid väggmålning

Efter lunchen klädde vi på oss och gick upp till Mosebacke torg och kägelbanan.



Där blev det lekar. Full fart och glada tillrop gjorde att många vuxna stannade upp och tittade på. När vi sedan gick tillbaka till Andreaskyrkan valde vi en annan tvärgata och kom då att passera ett högt hus som hade en stor målning på hela väggen. Har du vägarna förbi så passa på att besöka denna ”tavla”. Hur många detaljer som helst. Man blir helt förundrad över hur man kan åstadkomma något sånt här! Barnen var helt tagna.

Ett nytt sångpass, den här gången i två grupper, där den äldre gruppen övade mer dans. Vid konserten fick vi se vad de övat på.

En pysselstund med frukt och därefter generalrepetition inför konserten. Allt lät så härligt!

Konsert för anhöriga

Nu började föräldrar och gäster dyka upp och klockan 17 började konserten. Många av våra barns föräldrar var med och de blev nog vederbörligen imponerade av att vi har så duktiga barn! Och barnen har nu lärt känna många kompisar från andra kyrkor så de vill nog gärna åka på kördag nästa år igen.

Vi sex vuxna, som var med som ledare den här dagen, var Anna Eriksson, Kerstin Neider, Annika Melin, Jennifer Grafström, Britt-Marie Hallén och Petri Katila. En härlig dag och jag tror att barnen sov gott på natten efter en så rolig och intensiv dag.

Hör oss onsdag 28/3

Den 28 mars har vi ceremonikväll och då kommer vi att sjunga en del av de sånger som vi nu har lärt oss. Välkommen att lyssna på oss då!

Kerstin Neider