

5 månader på andra sidan jorden

Johan Svensson tog chansen att besöka Kina som utbytesstudent. Tillsammans med 17 andra studenter från Lund bodde han 5 månader i det väldiga landet i öst



Hej! Jag heter Johan Svensson och är medlem i församlingen. Flera har nog träffat mig sedan tidigare under någon ungdomsgudstjänst eller på kyrkkaffet. För

snart tre år sedan så valde jag att flytta från Upplands Väsby, för att istället bo i Lund och studera till ingenjör.

Universitet ger möjligheter

Som ungdom idag, speciellt i gymnasieåldern så får man ofta höra hur viktigt det är att utbilda sig och vilka möjligheter det kan skapa för framtiden. Men det är så mycket mer än så. Det jag tänkte berätta om nu är en möjlighet som jag fått via universitetet men som jag fått nöjet att uppleva nu, mitt under studietiden.

Studera i Kina

Höstterminen 2014 så åkte jag och 17 andra studenter från Lunds universitet till *Zhejiang University* i staden *Hangzhou*, Kina. Terminen innan vi åkte så hade vi alla tagit en grundkurs i kinesiska. Läraren i Sverige hade verkligen fokuserat på att vi skulle lära oss maträtter. Det visade sig dock rätt

snabbt att inte ens maträtter som vi hade övat så mycket på gick smärtfritt. Det här med att prata kinesiska blev svårare än vad vi väntat oss.

Allt är större

Allting i Kina är större jämfört med vad vi var vana vid hemifrån Sverige. *Zhejiang-universitet* har c:a 50 000 studenter, fördelade på fem campus. Den medicinska fakulteten har inte mindre än sju sjukhus anslutna till sig. Då vi skulle studera ingenjörskurser så fick vi bo på det tekniska campuset. Det fanns ett speciellt bostadshus för de internationella studenterna. I de internationella bostadshuset så delade man endast rum med en person. De kinesiska studenterna som bodde på campus delade rum med tre eller fem andra studenter.

Kina har allt

Vi försökte passa på och resa så mycket som möjligt på helgerna. Kina är ju trots allt världens tredje största land. Många av de stora turistmålen i Kina är naturattraktioner. Bilden härintill så är vi och besöker en av de mer kända, *Tianzi Mountains*. Det var bland de bergen man filmade bakgrunden till flygscenerna i Disneys film *Avatar*. Kina har verkligen något för alla, spektakulära berg, tropiska öar, öknar och världsstäder.

Speciell erfarenhet

Att åka som utbytesstudent till ett land och bosätta sig där under en längre tid är något speciellt. Man får en möjlighet att uppleva så mycket mer än vad man förmodligen skulle göra som vanlig turist. Jag är idag mycket glad att jag tog möjligheten att studera utomlands.

Johan Svensson