

Lek och sång leder in i kyrkan

Ellen Jernbergs första minne av Missionskyrkan gäller lek -

- om man stoppar Luciatågets elljus i munnen på sin 3-åriga kompis så uppstår ett magiskt skimmer som Lucian och hennes tärnor värdigt ignorerar - och

nu leder hon kyrkans Körlek



för förskolebarn. Då kanske detta minne ger styrka och inspiration.

Vem är då Ellen Jernberg, som ofta sjunger i vår kyrka. Vid vårt samtal blev *några frågor* besvarade:

Hur går det till på Körleken?

Alla barn väljer t ex ett gosedjur och så sjunger vi en klassisk barnsång för varje. Sedan leker vi med sjalar, övar rytmik med trummor. Vi avslutar med sång kring ett ljus som vi blåser ut eller tillsammans med barnkören kring ljusbäraren. Det är en trivsamt uppgift med glada barn.

Hur blev du sångsolist?

Du har ju sjungit offentligt i kyrkan sedan 12-års ålder. Vad har hänt under dessa 7 år. Kyrkan har ju varit en bra plantskola med all uppmuntran. Som 9-åring minns jag ett gospelprojekt i Immanuelskyrkan. I skolan sporrades vi redan i lågstadiet och i femman spelade klassen upp en musikal här i kyrkan där jag fick pröva

på teater. Från högstadiet i Väsby Musikklasser kom flera att ingå i en sångglad konfirmationsgrupp som ofta sjöng i kyrkan. Och så fick jag lektioner av vår barnkörledare Marie Gunnarsson i att bemästra målbrottet.

Är rock din musiksmak?

Jag lyssnar mycket på rockmusik. Musikskolan gav mig utbildning i sång och gitarr men så blev jag engagerad i rockgrupper och nu med *Basement Boys* - en helt annan sångstil och miljö än i kyrkan med starka ljud och musik av *Pink Floyd* och *Queen*. Här gällde det att lära sig att vårda rösten.

När blev musik ditt huvudval?

Jag valde estetisk linje vid Tibble gymnasium där min sångpedagog lärde mig att vara öppen för alla musikstilar och att utforska min egen röst. Sedan studenten går jag på en nystartad, ett-årig **musikal-linje** vid *Stockholms Musikpedagogiska Institut* där även scenagerandet tar stor plats.

Vad intresserar dig mer?

Litteratur och film. Jag har varit med i UP och dess resor till Litauen och Israel och även varit konfirmandledare.

Göran Neider intervjuade

