

Påskdagsmorgonen ger hopp



Göran Bondesson

Församlingsföreståndare

Ibland brukar vi fråga varandra vilken årstid man tycker bäst om. Det är ganska svårt. Varje årstid har sin charm.

Förmodligen svarar de flesta sommaren och jag tror ingen svarar slutet på hösten. Men det är också något speciellt med ett mörkt och ruggigt november när man får gå inomhus, tända en brasa och fördjupa sig i en bra bok eller film. Men framme i februari är vi alla rätt trötta på snö, kyla och mörker.

Vilken ger kraft och hopp?

För egen del älskar jag sommaren bäst, men börjar samtidigt anse att vårvintern ger mig mycket kraft, energi och hopp. För det är då jag inser att kyla och mörker inte har sista ordet. När fåglarna redan på tidiga morgonen sjunger för glatta livet och när solens strålar värmer när man väntar på bussen, då vet man att sommarens värme är i antagande. Än är det långt dit, men bara känslan av hopp att sommaren kommer ger mig kraft.

Påskdagens morgon

En sådan morgon var det säkert för två tusen år sedan när kvinnorna gick till graven för att smörja Jesus kropp. Deras hjärta var fyllt av sorg, saknad och kanske vrede att Jesus hade avrättats. Det var mörk vinter i deras inre. Men kanske fåglarna sjöng på ett nytt sätt och kanske morgonsolen värmdde kvinnorna i ansiktet. Det är inte helt orimligt för

påskdagsmorgonen var väldigt speciell och världen skulle äntligen få vår i luften. När de sedan möter sin uppståndne mästare Jesus Kristus så stannar tiden. Nu är världen född på nytt. Nu börjar återfödelsen av Guds skapelse. Den mörka och kyliga ondskan hade inte sista ordet. Det är fortfarande långt kvar till den slutliga räddningen av skapelsen, men hoppet är tydligt. Nu är frälsningens vår kommen och paradissommaren och skapelsens upprättande är oåterkallelig.

Påskens sol strålar

Låt påskens solstrålar värma ditt inre med ljus och hopp för en framtid med full glädje. På vägen dit får du mötas och bäras av ett hopp som aldrig sviker, även om vägen kantas av oro, mörker och kyla. Välkommen till kyrkan för att njuta av påskdagsmorgonens solstrålar. Varje söndag året runt, och över hela vår jord, samlas människor till gudstjänst för att fira att Jesus uppstått. Vi lever, sedan Jesus uppstått, alltid i en frälsningshistorisk vår. Det är ett påskbudskap att bära med sig och som bär året runt och år efter år. (Psalmer och sånger 817 vers 1 och 2).

*Världen, som nu föds på nytt,
pånyttföder glädjen.*

*Här på jorden vandrar nu
den uppståndne Herren.*

*Öst och väst och syd och nord,
eld och vatten, luft och jord
sjunger påskens psalmer.*

*Hör hur fågelropen höjs!
Hav och strand sig gläder.
Se hur mark och träd tar på sina
sommarkläder.*

*Genom tjäle, köld och död
tränger solens eld och glöd.
Det är påsk på jorden.*

Göran Bondesson