

UP-resan till Israel/Palestina

I år under påskveckan så flög 14 glada och förväntansfulla resenärer till Israel/Palestina. Ungdomsgruppen Understanding & Peace hade under ett halvår förberett sig och studerat mänskliga rättigheter samt biblisk historia. Nu var det så dags att resa.

Veckan blev fylld av spännande möten med människor från en helt annan verklighet än vad vi var vana vid. Historia, religion och politik i en intressant mix som nog inte lämnade någon oberörd. Vi började i *Beit Sahor*, Betlehemsregionen och bland annat ett

Besök på Herdarnas Äng

En duktig guide vid namn Ayman berättade om kulturen under Jesu tid och om hur det till stor del är samma släkten som bor kvar ca 2000 år senare. Sen tog pastor Göran fram Bibeln och läste om när herdarna fick budskapet om Kristi födelse och att de skulle bege sig in till Betlehem. Efter det var vi några som kravlade oss igenom en lång tunnel under jorden tills vi kom upp i det varma solskenet och kunde fortsätta vårt besök.

Dagarna rullade på med ett fullspäckt schema och många nya intryck.

Jerusalem

En utav dagarna begav vi oss till Jerusalem och visades runt av Lars från Bilda. Vi fick, på grund av köer och avspärningar, på avstånd se *Uppståndelsekyrkan*, *Klagomuren* och *Klipp-*

moskén. Men vi hann till exempel sedan besöka *Armeniska Kyrkan* där det finns relikier efter lärjungen Jakob samt Jesu bror Jakob.

Jerusalem är verkligen en mångsidig stad med stor betydelse för många människor och religioner. Och ändå så liten. Hela landet kan för övrigt jämföras med Småland i storlek och resor mellan olika städer gick otroligt smidigt, eller hade kanske gjort det om det inte vore för alla *checkpoints* som stannade upp trafiken.

Ramallah - Palestina

På skärtorsdagen besökte vi den Lutherska Kyrkan i *Ramallah* och firade mässa med dem. Göran fick klä upp sig i röcklin och stola och både läsa texterna och be på svenska. Det var en fin församling, och även fast deras livssituation var väldigt annorlunda och språket för oss obegripligt, så är vi ändå väldigt lika. Palestinierna vi träffade där, precis som alla andra på resan, var utsatta men ändå utstrålade de ingen hopplöshet utan talade om tilltro på framtiden.

Genesaret

Efter att rört oss i några dagar i trakterna kring Betlehem och Jerusalem begav vi oss norr ut genom *Nasaret* för att hamna vid *Tiberiassjön*, för oss mer känd som Genesarets Sjö. Där besökte vi ett berg som traditionellt brukar tillskrivas vara platsen för Jesu Bergspredikan. Det var en härlig utsikt över Tiberiassjön och i övrigt ett grönt och kuperat landskap. Det var lätt att förstå hur Lukas kallade samma stycke för Slätt-predikan då man på ca 40 steg kunde vara nere i den flacka dalen.



Vår guid Ayman



Lars från Bilda visar oss runt i Jerusalem

Hemresa

Efter drygt en vecka var det dags för hemresa och igenom säkerhetskontroller på Ben Gurion-flygplatsen. Vi hade hört skräckhistorier om diverse absurda situationer som personalen utsatt resenärer för, men när det var dags för oss gick resan smidigt och ingen blev kvarhållen. Ett stort tack till Joakim Wohlfeil, som med micken i handen, underhöll oss under alla bussresor!

Henrik & Karin Isaksson



Karin och Amanda i tunneln



Göran grottpredikar



Hela gänget som var med på resan