

En resa med perspektiv på livet



En härlig charterresa med palmer, sol och bad, en stor pool och god mat där man kan ligga en vecka på en luftmadrass och koppla av, är något många uppskattar. Under påsken var några av kyrkans ungdomar och vuxna på resa. Men särskilt mycket pooler och färgglada luftmadrasser såg man inte skynten av.

UPs Israel/Palestinaresan var i stället för avkopplande mycket lärorik och intressant. Frågan är vad man lär sig av att besöka ett land som ser pass annorlunda ut gentemot Sverige. Har resan förändrat något i vardagslivet för ungdomarna, och vad får man för perspektiv på sitt eget sätt att leva?

Här följer **intryck** från några **resenärer** (se gruppbilden sid 11 från vänster nummer 6, 4, 9)

Amanda Grafström:

”Trots att jag är medveten om vad som utspelar sig där på grund av vad jag lärt mig under UP och i media, var det svårt att förstå att för befolkningen är det vardag att leva i denna konflikt. De anpassar hela sitt liv efter detta, konflikten kan till och med påverka när de kan äta middag med familjen eller om man kommer till skola och jobb. Det här är saker som jag själv tar för givet, och som jag tagit med mig hem från resan. Jag åker varje morgon till skolan med en

buss som matchar skoldagens början, och som tar mig fram till entren på min skola. Det gör jag helt utan att reflektera och tar det som en självklarhet. Barnen i Israel/Palestina vet inte ens om de kan komma till skolan på morgonen på grund av långa köer i *checkpointen*, om man ens släpps igenom. Det fick mig att tänka till.”

Fredrik Svensson:

”Något jag blev väldigt förskräckt över att se, var alla begränsningar som fanns. Främst de som rörde familje- och släkterelationer. Även om jag inte bor nära alla i min släkt har jag ändå möjligheten att kunna träffa dem när jag kan och vill. I Israel/Palestina kunde man i vissa fall bo granne med sina släktingar, men på grund av muren inte kunna besöka dem hur som helst, eller kanske inte över huvudtaget. Även familjer kunde vara splittrade på grund av konflikten. Det var chockerande att se, och låter otroligt för oss i Sverige där vi tar sådant för givet.”

Ellen Jernberg:

”Något under vår tid i Israel som vi i fick stöta på (som verkar så självklart i Sverige) var vattenprojektet i Jordandalen och deras brist på vatten. Israeliska pumpar hade stulit vattnet till de israeliska bosättningarna från palestinierna som bodde i dalen. De hade knappt vatten att spola toaletterna medan vi här hemma spenderar flera liter dagligen utan eftertanke. Vi kan duscha, bada, laga mat utan att tänka att vattnet kan ta slut när som helst. Så att uppleva någon annans verklighet som så annorlunda, gjorde det värt att tänka på hur min verklighet ser ut.”

Sofia Svensson