

Musikcafé med UPs reseminnen

UP till Israel och Palestina

Under påsk 14-21 april reser 14 personer från Missionskyrkan i åldrarna 17 till 50 år till Israel och de palestinska områdena. Gruppen har gått under namnet "Understanding & Peace". För att kunna nå och förstå fred behöver man ha förståelse om hur andra tänker och om andra kulturer.

genom Bilda och Diakonia kommer gruppen få uppleva påsken på plats tillsammans med lokala kristna. Många vill gärna tänka att Israel/Palestina handlar om konflikternas konflikt. Men gruppen kommer också att besöka grupper som har hoppet om fred som drivkraft. Allt detta kommer gruppen att berätta om denna kväll. Visst låter det spännande!



Att försöka förstå

I nästan ett helt år har gruppen förberett sig för att kunna förstå den komplicerade konflikten mellan Israeler och Palestinier. Vem har rätt till mark och vatten och hur kan man bygga en mur i tider då murar i världen rivs? Hur kan människor terrorbomba så att oskyldiga dör? Kan man hävda sin rätt till ett land med Bibeln i sin hand? Vad säger folk-rätten och vad säger Bibeln om vem som har rätt till landet? Hur långt tillbaka i historien kan man gå för att hävda sin rätt till mark?

Under veckan som gruppen är nere i Israel/Palestina är det påsk. Tack vare kontakter i gruppen och kontakter

Musikstuderande på turné

Inte nog med detta. Kombinera denna superintressanta kväll om Israel/Palestina med bra musik av elever från musiklinjen på Solviks folkhögskola utanför Skellefteå. Tack vare Johanna Bondesson, som flera gånger sjungit på gudstjänst och även varit konfaledare i Missionskyrkan i Upplands Väsby, så gör dessa drygt 20 elever ett nedslag i Upplands Väsby på sin Sverigeturné. Eleverna har en bred repertoar med en garanterad musikalisk upplevelse för alla lyssnare.

Välkomna till en helafton med gospel, soul, fika, rock, fred, konflikt, folkbrätt, visa och rättvisa.

Göran Bondesson