

# Demokratins gåva

**Den 15-16 februari är det årsmöteshelg för både Missionsförsamlingen och equmenia i Upplands Väsby.**

**E**qumenia har nu ändrat sitt verksamhetsår från skolår till kalenderår.

Valberedarna kan nu hjälpas åt att hitta folk till uppdrag. Ofta är det ju samma människor man tillfrågar. En del kan tycka att årsmöten bara är ett formellt måste. Det är bokslut, ansvarsfrihet och val av styrelse m.m. Det viktigaste verkar vara att det går snabbt. Men tänk att vi har blivit så bortskämda med demokratin så vi tycker det bara är något formellt som bara måste vara.

## Församlingen föregångare

När Väsby missionsförsamling bildades 1895 var man gentemot det omgivande samhället unika. En generation före den övriga demokratiska utvecklingen i samhället hade alla medlemmar oavsett kön en röst var. Alla medlemmar hade också rättighet att säga sin åsikt. Frikyrkorörelsen var demokratins pionjärer som slogs för religiösa fri- och rättigheter. Det finns ett tydligt historiskt sammanhang mellan frikyrko- och väckelserörelse, övrig folkrörelse och samhällets demokratiska utveckling. Och det var i den kronologin utvecklingen skedde. Väckelsens folk var verkligen demokratins pionjärer.

## Alla har en röst att välja

Det är i den demokratins frihetsanda vi kallar till årsmöte i församling och Equmenia. Alla församlingsmedlemmar har en röst. Din lön, kön eller utbildning spelar ingen roll. Inför Gud är vi alla lika.

## ...och att ge förslag

Ett annat exempel på att alla medlemmar är lika är att inför årsmötet kan alla medlemmar skicka in förslag, s.k. motion. Gör gärna det. Vill du exempelvis ha mer bibelstudier, lovsång eller absolut orgelmusik i varje gudstjänst. Skriv ett förslag i en motion. Senast en månad innan årsmötet behöver styrelsen ha ditt förslag för att kunna förbereda ärendet inför årsmötet. Ingen åsikt eller förslag diskvalificeras. Det måste hanteras på årsmötet för allas röst är lika mycket värd.

## Bokslut, ansvar och val

Demokratin är ett Guds redskap att hantera hur församlingen skall ledas. Viktiga ingredienser i demokrati är alla människors lika värde och att makt kräver ansvar. På årsmötet väljs styrelse och olika funktioner. Det är förtroendeuppdrag. Men på årsmötet får man också utvärdera och göra bokslut. Det gäller att både att titta bakåt och framåt. Om något inte gått rätt till finns en säkerhetsventil att de som i styrelsens beslutat får ställas till svars och bära ansvar. Låter kanske hårt, men den dag något inte fungerar är det bra att denna säkerhetsventil finns.

## Kom och delta

Låt årsmöteshelgen i februari få bli en helg som du med stolthet deltar i. En festhelg där församling och Equmenia får fira ett rikt arv av demokratisk tradition. Låt helgen också få bli en bönehelg där församling och equmenia får be och tillsammans söka Guds ledning för framtiden. Jag är övertygad om att demokratin är en Guds gåva både till församlingen och även vårt land Sverige.

**Göran Bondesson**