

## Världens Barnkoncert med Perla

**Det är många saker på gång i vår kyrka på onsdagar. Många rör sig ut och in och ibland låter det ganska mycket.**

### I kyrksalen

I kyrksalen övar **barnkören** och just nu är det "Perlasånger" som står på repertoaren. Många av er har redan hört en av dessa sånger, nämligen *Pusselbiten*: "Jag är en pusselbit, du är en pusselbit och alla bitar behövs".

### Skolbarnens Perla

För Väsby skolbarn och även för lärare i våra skolor är Perla den som kommer och får alla barn att sjunga tillsammans. Låtar som handlar om hur vi är emot varandra och hur viktiga alla är. Sköna rytmer och viktiga texter. Då blir det roligt att sjunga.

Jag har tillsammans med mina elever sjungit och lyssnat till Perla under många år. Jag har haft skivor med låtarna i min katederlåda och ofta har barnen sagt när de hållit på med eget arbete, "Kan vi inte få lyssna på Perlasångerna?" "Visst," svarade jag, "om ni lyssnar och sjunger med, men inte blir störda i ert arbete". Det fungerade!

För mig var det alltså helt naturligt att tacka ja när vi fick en inbjudan att vara med och **sjunga den 12 oktober vid den stora Världens barn insamlingen i Messingen**. Den 11 september kommer Perla att öva tillsammans med Mats och kören. Det ser vi fram emot.

### I nedre församlingssalen

I den nedre församlingssvåningen samlas nu **körleksbarnen**. Det känns bra eftersom vi har barn från familjer, där någ-

ra barn är mellan 2 och 6 år och alltså tillhör körleken, och några är 7–12 år och tillhör barnkören. Vi vill gärna hjälpa till och underlätta logistiken. Nu kan vi också lättare göra saker tillsammans inför olika uppsjungningar och framför allt inför Luciafirandet.

Drömmen är att vi kanske någon gång under terminen kan ha en samling där även **scout** ingår. Vi vill så gärna bjuda in familjerna till en sådan kväll där alla får visa upp sina specialiteter för varandra och att kyrkan får ljuda av glada barnaröster.

En spännande termin väntar oss!

**Kerstin Neider**



### Fakta om Perla Bjurenstedt

Perla är född 1954 i Jönköping och säger sig ha vuxit upp i faderns musikaffär där han prövade olika instrument, mest gitarr. Han flyttade till Stockholm 1975 och bor numera i Upplands Väsby. Perla har ägnat sin tid åt musikskapande och muciserande i olika sammanhang. Han har också i Läkarmissionens regi rest runt i världen och besökt många utsatta barn i olika länder. Många av Perlas sånger handlar just om barn och deras utsatthet men också om att alla är lika mycket värda.

Konserten lördag 12 oktober sker i samarbete med Väsby kommun, Läkarmissionen och Världens Barn.