

# Gud vill gemenskap



**D**et finns otroligt många vackra och romantiska julpsalmer och julsånger. Flera innehåller många vackra ord. Men den tydligaste advent- och julpsalmen, tycker jag, är en psalm som faktiskt inte står med i vår psalmboken. Det är en barnsång som lyder: *"Vi tackar dig Gud i advent, för det fina som en gång hänt. Att du som var stor ville bli, en vanlig mänska som vi."*

### Dela livets bekymmer

De vänner som betytt mest för mig är de som både vågar vara starka och svaga när de umgås med mig. Jag trivs med människor som orkar dela mina bekymmer och svagheter och som själva vågar dela med sig av livets tuffa och jobbiga delar. Men det är många som upplever det jobbigt och utlämnande att sänka garden för mycket. Men trots allt är att bära varandras svaghet ömsesidigt en väg till fördjupad gemenskap och vänskap. När vi tar hand om varandra som människor i vår svaghet så stärks vår gemenskap. Det är skönt att det är så och en fantastisk resurs som Gud lagt ner i sin skapelse. Att minus och minus blir plus när vi bär varandras bördor.

### Guds gemenskap

I juletid blir det tydligt att Gud vill gemenskap med oss. Gud blev ett utlämnat barn, född i en fattig familj som

tvingas på flykt. Gud skulle kunnat ha fortsatt att visa sin makt i historien och vara den allhärskare som Gud är. Men Gud valde en annan strategi. Den gemenskap som det innebär att vara utlämnad.

### Guds vänskap

I juletid får vi höra evangeliet i ord och ton om Gud som vill gemenskap med oss. En Gud som vågar bli utlämnad och bli beroende av människans kärlek, i första hand genom det unga föräldraparet Maria och Josef. En väldigt bräcklig och farlig väg för Gud. Men idag kan vi inte annat än lovsjunga Gud för att Gud kom hit och delade våra mänskliga livsvillkor. Inför Gud får vi vara som vi är, för Gud har också vågat visa sig svag. Gud är en riktig vän att lita på.

### Guds son

Kom med på Gudstjänst och tacka och prisas Gud som delat det svåra att vara mänska. Men det slutar inte med det. Utan vid varje Gudstjänst under hela året får vi tacka Jesus Kristus för att han också segrat genom att låta livet segra över döden. Jesus inbegriper allt. Från ett litet, bräckligt nyfött barn på julekvällen till Livets herre då han i uppståndelsen besegrar döden och ondskan på påskdagens morgon. Där mitt emellan få vi leva våra liv som människor. Mitt emellan liv och död, mitt emellan styrka och svaghet, mitt emellan framgång och misslyckande, mitt emellan hopp och förtvivlan. Just där, i julens spänningsfält med Gud som utlämnad Allhärskare, får vi leva vår kristna tro med Jesus som omfattar allt.

**Göran Bondesson**