

Bakom kulisserna

Under våren anordnades i samarbete med Hammarby församling studiecirkeln Livets pärlor. Under hösten inbjuds till fyra samlingar med rubriken "Bakom kulisserna".

Utifrån **gudstjänstrummet** samtalar och berättar vi om den kristna tron. Vi träffas med varannan **onsdag kl 18.00 – 19.30** med start den 10 oktober.

Onsdag 10 oktober i Stora salen i Vilunda församlingshus

Vi ser filmen Luther om den Lutherska kyrkans upphovsman.

Onsdag 24 oktober i Vilunda kyrka

Vad betyder vapenhuset, ljusgloben, dopfunten och altaret?

Onsdag 7 november i Missionskyrkan

Utifrån Missionskyrkans kyrkorum berättas om Missionskyrkans historia

Onsdag 14 november i Vilunda kyrka

Olika gudstjänstordningar, psalmbok, kyrkoårets färger och liturgiska kläder

Anmälan görs till Hammarby församlings expedition, 08-555 168 28 eller 08-555 168 20, **senast 5 oktober**.

Ledare: Göran Bondesson från Missionskyrkan och Ann-Sofie Lundin

och Mikael Dynesius från Hammarby församling

Den som deltar i dessa fyra samlingar kommer att få en god orientering i vad som skiljer och vad förenar Svenska kyrkan och Missionskyrkan i de båda kyrkornas liv och tradition.

Att uppfostra barn med god självkänsla

Isamarbete med studieförbundet Bilda inbjuder Missionskyrkan föräldrar till ett **föräldraseminarium, torsdagen den 25 oktober kl. 19.00**, med temat "*Att uppfostra barn med självkänsla*".

Föreläsare är Carina Söderlund

från studieförbundet Bilda. Med en gedigen erfarenhet från sjukvården, kriminalvården, familjehemsverksamhet och folkbildning leder hon seminariet kring frågorna hur man skall räkna till som förälder och hur barnen skall få växa i god självkänsla. Hur ser barnen och ungdomarnas vardag ut och hur hänger den ihop med de vuxnas värld?

Välkomna med på en intressant kväll om det viktigaste vi har, barnen.



Bilda