

Att ständigt växa i sin gudstro



En församling är en gemenskap i ständig rörelse.

Pilgrimsmotivet är tydligt i bibeln. I Gamla Testamentet har vi den stora berättelsen om hur Israels folk vandrar genom öknen för att nå sitt utlovade land Kanaan. Som helgedom bar man med sig ett tält och man var på ständig vandring, men målet var tydligt, att nå det utlovande landet. Samma tanke finns för det egna kristna livet. Vår tillhörighet och mål är ytterst hos Gud. Vår tid och vårt liv är märkt av förgänglighet. Precis som vi i höstens tid ser att naturen bryts ner så är våra liv ändliga. Vid Allhelgonatid är mörkret kommet, löven fallna och de dignande sädesfälten åter mull. Men vi vet alla att det inte slutar med död, utan allt är en förutsättning för nytt liv. Samma tanke får vi leva med i det kristna livet. Vårt mål i livet och yttersta identitet är gemenskapen med Gud. Aposteln Paulus skriver i 2 Kor 5:1-2 om det kristna livet som en längtan efter att som livsmål få ha en gemenskap med Gud.

”Vi vet att då det tält som är vår jordiska boning rivs ner har Gud en byggnad åt oss i himlen, en evig boning som inte är gjord av människohand. Medan vi är här ropar vi av längtan efter att få ikläda oss vår himmelska boning.”

Gemenskap

Församlingen kan också liknas vid att vara på vandring i en trasig värld. Församlingen finns här för att synliggöra Guds härlighet. Men det är inte byggnader, pengar, makt och strukturer som visar Guds härlighet. Utan församlingen är en Gudslängtan gemenskap av människor, som i en trasig värld hela tiden söker former att i medmännisklighet möta människor med befrielsens ord om gemenskap med Gud.

Inriktningsmål

Som en hjälp för församlingen att vara en flexibel gemenskap, samtidigt som den är medveten om vad som är dess grund och vart den är på väg, så har församlingen tagit fram ett antal inriktningsmål. Från början var de 6 stycken men har under våren 2012 reviderats till fyra av församlingsstyrelsen.

Våra inriktningsmål är:

- 1 Församlingen är en plats där människor växer i tro och Gudslängtan.
- 2 Församlingen tar till vara på människors förmågor och erfarenheter och dess verksamhet drivs i positiv anda av engagerade människor inspirerade av Kristus.
- 3 Församlingen möter aktivt behov hos både enskilda medmänniskor och samhället i stort.
- 4 Församlingen vågar ha nya idéer, och har ett ömsesidigt idéutbyte med sin omvärld.

En tro som växer

Att församlingen är en plats där människor växer i tro och Gudslängtan är både ett inriktningsmål och en mer övergripande vision. Förhoppningen är att i allt som sker i församlingen regi så skall det leda fram till att tron växer. Växandet i tron gäller alla människor. Både de som för första gången har kontakt med kyrkan och de som sedan barnsben alltid trott på Gud och känt sig hemma i församlingens kristna gemenskap. Det är inte så att man en gång för alla kommer till tro, blir frälst, eller vad vi nu kallar det, och då är man färdig. Det finns alltid något nytt att upptäcka i Guds rike. Har man tappat den andliga längtan så är förutsättningar för växande i tron mindre. Därför finns det heller inte i

församlingen något ”vi” och ”dom”. Att säga ”vi” i församlingen innebär samtidigt att det finns ett ”dom”. Organisatoriskt kan man kanske säga så, men inte andligen. Att församlingen är en plats där människor växer i tro och gudslängtan innebär att vi alla är ett i denna Gudslängtan. Oavsett var vi är på trons resa så är förhoppningen att Missionskyrkan i Upplands Väsby får vara en plats där vi kan få förvänta oss att Gud skall ge oss något mer i livet. Växandet i tron upphör aldrig.

”Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ned förnyas min inre människa dag för dag.”
2 Kor 4:16

Göran Bondesson

