



Våren är på gång, sportlovet är avverkat. Årsmötet är avklarat och ett nytt år i kyrkan har börjat.

Vad kan vi då glädjas åt i fråga om det gångna året? Vid årsmötet lyssnade vi på Svantes genomgång av våra mål och huruvida vi uppnått dem. Några mål som vi känner att vi har uppnått är att vi startat nya träffpunkter där vi får sitta ner och utbyta tankar utgående från våra egna livssituationer och med stöd i olika bibeltexter. Våra stugmöten är en form som känns mycket angelägen för de som deltagit. Välkommen även du som läser detta. Ytterligare än bönegrupp har kommit igång och den känns oerhört angelägen för oss som varit med.

Bönegupper

Målet för i år kan vara att fler liknande grupper kommer igång. Man kan gå till väga på olika sätt. Kanske kan man välja en bok som underlag för samtal och bön eller så kan man bara lyssna in varandras erfarenheter och hjälpas åt att genom samtal och bön stötta varandra. I en sådan grupp är tryggheten att man får säga vad man tänker utan att känna vad som är rätt eller fel. Man får säga/tänka fel och man får ändra uppfattning när man lyssnar på vännernas tankar i frågan. Allt stannar i rummet och vi tar med varandras ord hem och man får fortsätta att be för varandra. Vilken underbar gåva!

Ordförandebyte

För egen del lämnade jag ordförandeskapet i och med detta årsmöte, men jag stannar i styrelsen och kommer kanske att ibland fortsätta att skriva från styrelsen även detta år. Vi har ännu inte haft något möte i den nya styrelsen, men söndagen den 11 mars kommer vi att träffas tillsammans med Ungdomsrådet (UR). Dessa gemensamma möten har känts bra för båda grupperna. Något ni kan se om ni läser UR:s ordförande Johan Svenssons inlägg på sidan 17.

Svante Svensson



Jag lämnar nu över ordförandeklubban till Svante Svensson och gör det med stor tilltro till att han kommer att klara detta

trots att han har ett krävande dagligt arbete. Något som han för övrigt var och berättade om för oss, som deltar i *Mitt på dagen*-träffarna. En stor del av ansvaret för församlingsarbetet har genom detta hamnat hos familjen Svensson, far och son, men styrelsearbetet får inte hänga på en person utan det är ett kollektivt ansvar och det tror jag att Svante är den som kan driva igenom.

Jag önskar dig Svante *"Lycka till och Gud välsigne dig i din uppgift. Den är jobbig ibland men också rolig! Man vet ju alltid 'What's on, you know!'"*

Glad vår och välkomna till våra gudstjänster och samlingar!

Kerstin Neider