



En sommar går så fort. Den här sommaren har bara runnit iväg och nu är det dags för nystart igen.

Styrelsefrågor

Vi ha har haft ett styrelsemöte under augusti månad och det mötet kom att handla en hel del om samarbetet Ungdomsråd och Församlingsstyrelse. Vi ska även under hösten lägga våra möten så att vi kan ha en gemensam del. Vid vårens utvärdering tyckte vi att det hade känts bra och inför SMU:s årsmöte bestämde vi att det nya ungdomsrådet fortsätter på samma sätt. Det känns viktigt att de gemensamma frågorna är relevanta för båda grupperna och som Johan Svensson påpekade så är församlingens frågor lika viktiga för SMU som ungdoms-verksamheten är för församlingen. Något att verkligen tänka på i olika sammanhang. Ungdomarna är vår framtid!

Församlingsdag

Idag har vi haft församlingsdag på Biskops Arnö. Dagen startade med gudstjänst på hemmaplan, där pastor Göran Bondesson både predikade och tillsammans med "Gubbarna" bjöd på sång och musik. Tyvärr hade han inte möjlighet att följa med till Biskops Arnö på grund av hög feber. Anki Johansson och Eva Anfeldt tog över ansvaret för det fortsatta programmet och det skötte de med den äran.

Vi serverades först en mycket smakfull

lunch och därefter berättade Eva och Anki Biskops Arnös historia. Namnet kommer av att biskopen i Uppsala haft gården som sommarresidens och en hel del välbekanta personer ur vår historia har haft sitt hem här. Numera används gården som Folkhögskola. Vi fick sedan möjlighet att njuta av den vackra miljön med ängar och betande får och gamla vördnadsvärda ekar. En var fem meter i omkrets fick vi veta. Imponerande!

Om gudstjänsten

När det var dags för samling delades vi in i sex grupper och fick med oss ett papper med frågeställningar. Svar på frågorna lämnades till verksamhetsrådet som kommer att ha dem som underlag för fortsatt arbete. Frågorna handlade om "att leva i Guds tjänst" och "hur vi upplever en gudstjänst".

Intressanta diskussionsfrågor! Vad vill vi få ut av en gudstjänst? Vad vill vi ska ingå? Vad skulle vi sakna mest om det saknades?

En fråga som min grupp fastnade för löd "vilken gudstjänst minns jag verkligen och varför." Var det ämnet? Var det predikan? Eller var det stämningen i hela gudstjänsten?

Leo berättade om en samling han deltagit i på Filippinerna. Kyrkväggarna gick inte ända upp till taket vilket gjorde att gatlivet utanför kyrkan trängde in. Hans önskan just då var "Måtte våra kyrkor alltid släppa in omvärlden och låt oss inte bygga alltför höga murar runt oss!"

Kan det vara ett mål inför höstens samlingar? Musik och budskap som vi kan stå för, öppenhet och varm gemenskap. Med hopp om detta börjar vi nu höstens arbete!

Kerstin Neider