

Ett Bibel år

Hur är det egentligen att gå en bibel- / folkhögskola? Ja, jag ska berätta lite om min egen erfarenhet om detta.



Jag har nu snart gått ett år på Bibellinjen med en bild och skapande profil på Liljeholmens folkhögskola som tillhör EFK, Evangeliska frikyrkan. Liljeholmen ligger utanför Linköping i en litet samhälle som heter Rimforsa. Skolan ligger otroligt vackert precis intill en sjö och Kinda kanal.

Livsfrågor

Under året som gått har jag fått mer bibelkunskap och diskuterat mycket med mina klasskompisar om *"livets stora frågor"* och hur man ska tänka som kristen i dagens samhälle. Vi har diskuterat mycket om hur man ska leva utifrån vad Bibeln säger och det har varit väldigt utvecklande på många sätt. Jag har även en dag i veckan inom min profil "bild och skapande" fått testa på olika måleritekniker och fotografering och vi har även jobbat en hel del med lera. Jag har bl a fått lära mig dreja och glasera, vilket varit väldigt roligt.

Nya kontakter

Jag har bott på skolans internat som är uppdelade på några olika hus med ca 30 andra elever. Dagarna har fyllts med lektioner och gruppövningar och mycket gemenskap. Vi har under året varit duktiga på att ordna en hel del gemenskaps aktiviteter och senast hade vi en hel dag med gemenskapslekar,

tårtbakning och en hel del annat trevligt. Alla i klassen kommer från olika delar av Sverige så det har varit fantastiskt att få knyta kontakter med stora delar av Sverige. I klassen har vi alla kommit från en hel del olika samfund så det har även varit väldigt intressant att få dela erfarenheter av olika traditioner och synsätt. Under året har vi även läst Bibeln i grupp för att lättare kunna knyta an till det man läser. Det har varit väldigt bra att tillsammans få läsa bl a Gamla testamentet och samtidigt kunna diskutera vad man faktiskt läser.

Givande år

Mina lärare har även varit fantastiskt bra under året och de har haft personliga livs samtal med alla elever vilket jag tycker har varit givande på många sätt. Jag tror även att jag fått en rejäl dos av kulturella inslag detta år då skolans musikelever ständigt har haft konserter med fantastisk musik och jag har även varit med i skolans gospelkör som några elever på skolan har startat. Vi hade en liten turné till Linköpings kyrkor vilket var väldigt roligt. Jag skulle verkligen rekommendera att gå ett sådant här år någon gång i livet, jag tror det verkligen är värt det! Ett tips är även att om man har vägarna förbi i Östergötland att åka förbi Liljeholmens folkhögskola då det är otroligt vackert. Man kan både äta lunch på skolan och bo på skolans vandrarhem. Om det är någon som har mer funderingar eller undrar något är det bara att höra av sig till mig! Hoppas ni haft en trevlig läsning!

Allt gott önskar jag er alla.

Josefine Larsson