



Maj månad har varit mycket händelserik. I styrelsen har vi fortsatt med vårt målarbete. Att sitta tillsammans med UR och tänka och fundera över framtiden är stimulerande. Vid **samlingssöndagen den 29 augusti** hoppas vi kunna presentera dessa tankar för att sedan gå vidare ut till människor som rör sig i vår omgivning. För mig personligen har detta blivit viktigt efter att ha varit med på den stora kyrkokonferensen i Örebro.

Konferenstemat var *"Utmanad"*. Av medmänniskan, av den lokala församlingen, av världen, av sin kallelse och utmanad till tjänst. Ni kan läsa mer om detta på annan plats i bladet (sid 13).

Avlidna

När jag kom hem nåddes jag av budskapet att vår äldste medlem **Bertil Widlund** hade avlidit.

Han gick bort samma dag som Tisdagsgruppen lyssnat till hans gedigna kunskaper om vår kommun. Vi lämnade av honom där hemma och han vinkade glatt till oss. Sedan visade det sig att han, när han kom in, själv ringt på sitt larm. När personalen kom var han redan död. Bertil var en mycket musikalisk, kunnig och intressant person. Han fick lämna livet glad och aktiv. Vi minns Bertil med tacksamhet.

Det känns svårare att en så relativt ung man som **Sven-Olof Melander** har lämnat oss. Vi nåddes av detta dödsbud den 18 maj. Sven-Olof har kämpat mot sin sjukdom under ett par år och han har gjort det på ett så positivt sätt. När Sven-

Olof för några veckor sedan fyllde sextio år var vi några stycken som satt tillsammans med honom och åt tårta. Samtalet kändes så befriande och Sven-Olof själv var den som bidrog till detta. Vi tackar Gud för Sven-Olof och vi får innesluta Maj, Kristoffer och Linda med familjer i våra böner.

Konfirmation

Under pingstaftonen lyssnade vi till våra konfirmander när de *"i ord, sång och bild berättade hela Bibeln"*. Pingstdagens gudstjänst var mycket välbesökt och än en gång fick vi höra dessa elva ungdomar frimodigt sjunga och läsa för oss. Vi får innefatta dem i våra böner och tankar även i fortsättningen. Nu börjar vägen mot vuxenlivet på allvar för dem.

Församlingsmöte 13 juni

Vi kommer att samtala om den remiss om **ny gemensam kyrka** mellan Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Missionskyrkan som delades ut i Örebro och som vi som församling ska besvara före 15 oktober.

Sommartider

Efter midsommar börjar vi fira gudstjänst tillsammans med Pingstkyrkan, varannan vecka hos oss och varannan vecka i Pingstkyrkan. Observera att då samlas vi redan klockan 10.00. Se programmet på sidan 6.

Glöm inte församlingen under sommaren. Vi ligger fortfarande under budget och det är viktigt att inte offrandet sjunker under sommarmånaderna. Använd postgirot.

En skön sommar önskar jag er alla!

Kerstin Neider