

Scouterna i Centrum

Lördagen den 8 maj var det föreningsdag i Väsby Centrum och Väsby Smu Scout var där.

Klockan nio träffades vi i kyrkan för att plocka ihop allt som skulle kunna behövas. Sen bar det av till Väsby



Centrum där vi fick en jättebra plats utanför Lindex. Vi ställde upp bland annat vår fina trefot med en eld under, en skärm med massa bilder och ett bord med en fin grön duk på och massa rolig och intressant information.

Bra respons

Det kom många glada människor förbi och många stannade och pratade ett tag, om jag får säga det själv så tror jag att det kommer några nya till scout i höst och det är ju toppen roligt.

Hos oss kunde man få testa på att göra knopar, lösa skiffer, gissa löv, lägga spårtecken och sätta ihop ett stormkök. Om man testade på två saker fick man välja någon rolig liten present som till exempel en tröja eller ett sittunderlag. På eftermiddagen kom först en fot-

ograf från Vi i Väsby och tog en fin bild av oss, så om vi har tur kanske vi snart syns i tidningen. Sen kom en annan fotograf från en tidning i Sollentuna och fotograferade oss.

Trötta ben

Det fanns många andra intressanta föreningar på plats och fram emot slutet började det verkligen kännas i benen och ryggarna att vi hade stått upp i 6 timmar.

Det vart väldigt lyckat så detta kommer vi att göra om och till dess vet vi hur vi ska förbättra oss så att det blir ännu bättre.

Stort tack till Anna-Karin, Anne-Marie, Ankie, Pontus och Bosse som tillsammans med mig gjorde detta till en jätte trevlig dag fast att det regnade på oss när vi gick tillbaka till kyrkan.

Paulina Palmé, Scoutledare

