

Utmanad av Jesus och samtiden

Församlingen tillhör Svenska Missionskyrkan och stöder Sociala Missionen och här sammanfattar våra ombud intryck från deras årsmöten.

Missionskyrkans konferens

”*Utmanad av Jesus och samtiden*” var temat för årets konferens i Örebro för de tre samfund som vill bilda en ny kyrka till 2012-01. Missionskyrkan samlade knappt 800 ombud till sedvanliga förhandlingar. Här utmanade samhället med sin lag om samkönade äktenskap och förväntan på vigselförrättande samfunds reaktion. Efter en vältyglad debatt med c:a 80 talare och 5 omröstningar, varav en sluten, beslöts bl a att begreppet äktenskap gäller par av olika kön samt att frågan om **vigsel av samkönade par** hanteras av berörd församling och pastor dvs frågan skall ej beslutas centralt eftersom Bibeltolkningsrätt och barmhärtighetsprincip ej kan ställas mot varandra (min summering!). Frågan om att avstå den juridiska vigselrätten skall utredas och lämnas till den nya kyrkans beslut.

En remiss om en **ny gemensam kyrka** presenterades för att besvaras till 2010-10-15. Med vår pastor Göran Bondesson i projektledningen har vi ordentlig information

(se även www.gemensamframtid.se)

Utmanad av Jesus

”Utmanad av Jesus” förmedlades under fredagens möten av Jim Wallis som betonade balansen mellan **andlighet och socialt ansvar**, utgående från egna erfarenheter i USA.

Ungdom söker andlighet och social rättvisa och kopplingen däremellan är viktig. På det lokala planet kan församlingen känna ansvar för grannskapet. Debattörerna återkom gärna till de 4 utvecklingsstegen tro – hopp – agerande – förändring. Wallis hävdar att ”*Gud är personlig men aldrig privat*” - kyrkan ses ofta som privat och ej som en resurs av omvärlden. I politiken bör kyrkan ej välja höger eller vänster utan en fördjupning av angelägna frågor. Vi börjar med att öva och experimentera i tro, unga gillar mod. Wallis avslutade med senapskornets kraft – vi är i branschen att förflytta berg!

Sociala Missionen

Sociala Missionens verksamhetsberättelse illustreras ofta med olika personals inspirerande presentationer. Som inledning återberättades en diakonal kvinnas brev och dagböcker om intryck och mål under 1920-talet och allt kändes så nära och aktuellt idag. Dock identifierades en ny fattigdom under senare år där människor faller mellan olika myndigheters ansvar och att bidragen har avsevärt reducerats.

Frågan om ny chef är ännu ej löst och har påverkat arbetsformerna.

Göran Neider

