

Församlingen som ett lag



En lång underbar sommar ligger framför. Vart fjärde år är sommaren alltid extra underbar för då är det fotbolls-VM och i år är det en sådan sommar.

Då det blev klart att Sverige inte kom till VM-slutspel skojade min danske granne i sommarstugan med mig och sa: "I sommar skall du väl antligen bli klar med din uteplats för då har du väl massor med tid över." Vi får se hur långt jag kommer på uteplatsen. Jag får väl hänga hos grannen och kolla på Danmarks matcher.



Vad har nu fotboll med församlingen att göra? Jo, massor.

I både församling och fotboll är laget viktigt. Alla har olika roller och gåvor. Men man kan inte bara förlita sig på lagkaptenen eller pastorn. Allas insats är viktig.

Alla måste vara överens hur man spelar. Kör man offensivt eller defensivt. Laget behöver anpassa sig till skador och vilka motståndare man möter.

Inget går på automatik. Bakom varje seger ligger hård träning. Varje spelare måste också ta ansvar för sitt arbete på plan. Det blir jobbigt om de andra i laget ska täcka upp hela tiden.

Den gemensamma målsättningen och ambitionen är viktig att vara överens om. Gäller det att vinna serien eller förhindra att åka ur serien. Då målet är tydligt räcker det inte bara med snygga dribblingar och pass. Det måste bli avslut och mål också.

Den personliga insatsen en del av målet

I Missionskyrkan Upplands-Väsby vill jag som pastor att församlingen spelar som ett lag. Just nu är det viktigt att ha en gemensam vision och ett gemensamt mål för församlingen. Anledningen till att människor engagerar sig i församlingen kan vara olika. Det kan vara personligt intresse och att verksamheten utvecklar en själv som person. Många vill göra en insats för andra. Det kan också handla om att man alltid gjort det man gör och tyvärr ganska ofta plikt för man inte tror att någon annan ställer upp. Man ser samma mönster i det mesta av ideellt engagemang i sam-

hället. För församlingen är den gemensamma visionen och målsättningen viktig. Istället för att se varje insats som en isolerad företeelse bör det tydliggöras så att varje aktivitet pekar mot ett gemensamt mål. Därför har församlingens styrelse och ungdomsråd sedan i vintras jobbat med ett målsättningsarbete. Hela församlingen kommer att involveras i detta på församlingsdagen den 29 augusti.

Gemensam ambitionsnivå

Församlingen med dess ledning måste vara överens om ambitionsnivån på målen. Är målet att enbart producera trevliga, välbesökta och intressanta gudstjänster? En del tycker kanske att fokus istället mer bör läggas på att människor kommer till en personlig tro på Jesus Kristus som Herre och att de hittar församlingen som ett andligt hem. Vilken ambitionsnivå man har och yttersta mål för verksamheten påverkar vilken verksamhet församlingen anordnar. Det styr också prioriteringar. Hur prioriterar pastorn sin tid? När ska vi glädjas och sjunga lovsång och när ska man gråta och be? Är man inte överens om ambition och mål så skapar det frustration. Det är också viktigt att kunna sörja när målen uteblir. Det vet jag som har ett Bajenhjärta.

Ställa om spelet

Ett bra lag kan också snabbt ställa om spelet. Det är läge för att göra det nu i församlingen. Som de flesta vet så tycker jag att barn- och ungdomsarbetet är viktigt. Historiskt har församlingen haft stora ungdomskullar. Nu ser vi ett växande barn- och ungdomsarbete på flera fronter i församlingen. Under året

har en konfagrupp samlats och känt sig hemma i kyrkan. Det är viktigt att ta tillvara de kontakterna. Scouterna har jobbat med rekrytering under det senaste året och flera nya barn i lågstadieåldern har börjat och de stortrivs. Genom barnmusiken når församlingen många barn och föräldrar. Luciatåget i december samlade till ett av besöksrekorden i denna Missionskyrka. Detta händer just nu och barn- och ungdomsarbetet behöver allas engagemang i församlingen. Men det går inte bara rusa på i ett allt högre tempo. Men prioriteringarna gäller det att vara överens om gemensamt i församlingen. Barn- och ungdomsarbetet i SMU behöver bäras av församlingens gemensamma vision. För att lyckas med spelomställning behöver hela laget ställa om spelet. Så utmaningen i sommar blir att var och en bör tänka: Vad kan jag bidra med till att ställa om mitt engagemang i församlingen för att möta barn- och ungdomsutmaningen i församlingen? Har du svårt att komma igång i tanken tar jag gärna ett samtal med dig och hjälper dig att bli utmanad. Hoppas du tar denna boll, nu när du får ett sådant fint pass.

Göran Bondesson

