

Scouterna

Lördagen den 10 november samlades 10 scouter och 5 ledare för att tillsammans vandra på Järvafältet. För att vandra på vintern krävs det att man är morgontidig, så det var samling kl:8.00, Det gäller att ta tillvara på ljuset.

Lunchrast

Vi tog tåget till Häggviksstation och vandrade därifrån till Järvafältet. När vi kom till sjön Ravalen var det dags för lunch. "Foliepaket" med rotfrukter, kory, köttbullar och bacon över öppen eld. Det blåste snålt från sjön och solen lyste men där vi var nådde inte solen med sina strålar. Vi värmdde oss vid elden eller höll oss varma genom att spela brännboll i skogen. Efter att vi

fått mat i oss packade vi ihop för att vandra till Väsby gård.

Där drack vi varm blåbärssoppa i solskenet. Mot en vägg lapade vi solstrålar och hade gissningslekar.

Vita träd i skogen

Sedan vandrade vi vidare på Järvafältet, solen sken och snön var så vit på träden. När vi kom in på stigarna i skogen var det lite lerigt men inte bekymrade det oss. Med glatt humör tog vi oss fram med våra ryggsäckar. Skymningen kom smygande och klockan hade nästan blivit tre, när vi kom fram till Viiby. Vi tog bussen tillbaka till Norrviken och civilisationen. Ett pendeltåg senare och vi var åter på stationen i Väsby.



Blåbärssoppa i solen vid Väsby gård

på äventyr!

Åter i kyrkan

När vi kom tillbaka till kyrkan, glada men trötta i benen så hade vi en återhämtning med tända ljus, vila och sagoläsning.

För att visa att vi vandrat fick var och en göra sitt eget märke till scoutskjortan.

Spagetti och köttfärssås

All var hungriga, det var ju trots allt länge sedan vi åt våra "Foliepaket". Vi satte igång att fixa mat tillsammans och aldrig har väl spagetti och köttfärssås smakat så gott.

Flaggleken stod på önskelistan men vi hittade inte flaggorna så det blev choklad i stället för flaggor och inomhus istället för utomhus. Mycket uppskattat!

Avslutning

Vi avslutade dagen med utdelning av



diplom, kartor och choklad från chokladjakten!

Vi gick nog ca: 8 km sammanlagt.

Innan vi sa hejdå avslutade vi med scoutbönen. Det blev en lyckad vandringsdag med alla scouter, stora som små som vandrade på. Alla var glada med trötta ben efter vandringen!

Alla vandrande scouter genom Ankie Johansson



Hinder på vägen