

## Jiingijamborii – det stora

**18500 scouter möttes för att arbeta, glädjas och bli erfarenheter och upplevelser rikare. Här följer våra scouters berättelse om 9 dagar vid Rinkabyfälten, söder om Kristianstad.**

Vi träffades vid Väsby station klockan 9.00 på lördag morgonen den 14 juli. Vi var väldigt peppade och nervösa inför det stora äventyret men även lite trötta. Vi åkte in med pendeltåget till Stockholm Central och väntade tillsammans med alla andra scouter på att få åka iväg. Efter ett tag gick vi ut på perrongen, där stod ett scout tåg som var 490 meter långt. Vi klev på och fick faktiskt riktigt bra platser vid två bord. Sen började den cirka sex timmar långa resan ner till Kristianstad. I Kristianstad fick vi lov att byta tåg till ett gammalt skruttigt dieseltåg som körde oss nästan hela vägen ut på Rinkaby fältet, den sista biten fick vi åka buss. När vi kom fram så fick vi gå fram till en person som stod och höll i en orange flagga. Han ledde oss till vår by. Vi var väldigt trötta för vi kom fram cirka två timmar för sent.



### Lägerplatsen

Vi bodde på en yta för 80 personer. Vår bynummer var nr 1134. Vi delade by med scouter från Vällingby, Vallentuna och Bollstanäs. Vi hade bäst kontakt med Bollstanäs. Bollstanäs bodde ovanför oss i byn och Vallentuna under, Vällingby bodde till vänster om oss. Vi var de enda i vår by som lagade mat över öppen eld. Då frågar ni er hur lagade dom andra mat, jo de hade gasolspisar (lite fuskigt o inte så scoutigt enligt vår smak.) Bollstanäs hade ett väldigt praktiskt kök som var ihopfällbart (vi ska försöka bygga ett liknande till 2011). Vår by låg vid skogskanten, det var väldigt skönt för att det var väldigt centralt men ändå lite avskilt. Vi hade även ganska nära till mattältet och bajamajorna.



Intill varje by fanns det en portal som varje by hade byggt själva. Vår by byggdes av Bollstanäs för att vi höll fortfarande på med vår kök.

Hela lägerområdet var indelat i stadsdelar, varje stadsdel var indelade i byar, varje by var indelade i tält.

### Teman

På dagarna hade vi olika teman som tillsammans, respekt, möt världen, upplevelsefärden, världsförbättrarbyn. Till

# scoutlägret

exempel på tillsammans hade vi olika samarbetsövningar och på respekt lärde vi oss hur man respekterar folk. Vi tyckte att världsförbättrarbyn var roligast, speciellt ett spel som gick ut på att inte fiska ut Östersjön.

## Aktiviteter

På fritiden så kunde man göra olika aktiviteter, till exempel cirkusskola, smedja, spela Jeriko, åka och bada, åka till Åhus eller åka till Kristianstad. Vi åkte till Åhus och åt glass på Åhusbåten, det var otroligt gött, sedan åkte vi och badade men vi spelade även Jeriko.



Jeriko gick ut på att hitta vedträn som det fanns olika ledtrådar på och att ta varandras svansar som satt fast på ryggen.

På kvällarna fanns olika shower på stora scen. Den sämsta var *The compass*, vi gick efter halva, det gjorde alla andra också Men den vi gillade mest var stjärnkvällen med knappmannen!!

## 100-årsjubileumet/avslutningen

Sista kvällen firade vi att scouting hade funnits i 100 år. Det var en cool föreställning. Det var olika artister där som Melody club, Sebastian, Petter och Timo Räisinen och självklart självaste Kungen. Kungen körde raketen med oss och pratade om scoutlagen.

Det var väldigt trevligt. Efter avslutningen var det ett stort disco för alla medium scouter, alltså åldrarna 13-16.

Det roligaste under lägret var nog att träffa alla olika nya personer och skaffa nya vänner.

## Resan hem

På morgonen gick bussen till det skruttiga tåget som stod och väntade på oss för att köra oss till Kristianstad. Där väntade vi på ett annat tåg i två



timmar som skulle köra oss hela vägen hem till Stockholm. Det var väldigt dåligt av Jiingi att inte ha fixat så det gick smidigare att byta tåg. Vi hamnade i en familjevagn med bara bordsgrupper, det var väldigt bra. Men när vi började åka så märkte vi att ventilationen typ var sönder så det var otroligt varmt i våran vagn.

Vi hade med oss ägg mackor till lunch men ingen var särskilt hungriga, vi var så trötta så vi sov istället nästan hela vägen hem. När vi kom fram till Stockholms Central kom Johans pappa Svante och Simons mamma och pappa Nina och Staffan och hämtade oss och körde alla hem. Det vill vi tacka väldigt mycket för, för annars hade vi behövt åka pendeltåg o sen buss

**Paulina, Lovisa, Simon, Johan, Sebastian**